

Geloofsvragen

in Jezus' licht

Vijftig Bijbelse antwoorden op geloofsvragen

Geloofsvragen *in Jezus' licht*

Vijftig Bijbelse antwoorden op geloofsvragen

Andreas Murre

Meer informatie op: www.levenslicht.org/geloofsvragen

Email: vragen@levenslicht.org

De Bijbelteksten in dit boek zijn overgenomen uit de
Herziene Statenvertaling, tenzij anders vermeld.

© 2020 Levenslicht.org

*Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden
verveelvoudigd, opgeslagen in een automatisch gegevensbestand,
of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij
elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige
andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming
van de uitgever.*

*Leer mij naar Uw wil te hand'len,
'k Zal dan in Uw waarheid wand'len;
Neig mijn hart, en voeg het saâm
Tot de vrees van Uwen naam.
HEER, mijn God, ik zal U loven,
Heffen 't ganse hart naar boven;
'k Zal Uw naam en majesteit
Eren tot in eeuwigheid.*

Psalm 86:6

Inhoudsopgave

Voorwoord	7
1. Hoe word ik nu echt bekeerd?	11
2. Hoe goed moet ik mijn zonde kennen?	15
3. Wat moet ik met mijn twijfel?	19
4. Hoe kan ik alles schade en drek achten?	23
5. Hoe kunnen we meer op Christus zien?	27
6. Wat brengt mij dichterbij Jezus?	31
7. Wat als mijn vreugde in Jezus dooft?	35
8. Hoe kan ik strijden tegen hoogmoed?	39
9. Hoe zit het met de oude en de nieuwe mens?	43
10. Wat moet ik doen als ik gezondigd heb?	47
11. Hoe vergeet ik God niet?	51
12. Hoe kan ik Jezus' liefde voelen als ik rationeel ben?	55
13. Hoe kan ik op de Heere vertrouwen?	59
14. Hoort God alleen rechtvaardigen?	63
15. Is het Bijbels om samen te bidden?	67
16. Hoe kan ik echt bidden?	71
17. Hoe kan ik Gods stem verstaan?	73
18. Wat als God mij niet lijkt te horen?	77
19. Wat moet ik doen als het donker is?	79
20. Zijn we allemaal geroepen om te getuigen?	83
21. Hoe breng ik het nieuws van oordeel en redding?	89
22. Moeten we de verworpenen nodigen?	91
23. Hoe maakt bevinding ongelovigen jaloers?	95
24. Hoe ontspan ik tot eer van God?	99
25. Mogen Christenen seculiere muziek luisteren?	103

26. Welke Christelijke muziek mag ik luisteren?	107
27. Mag een Christen dansen?	113
28. Hoe kom ik van mijn pornoverslaving af?	117
29. Is zelfmoord zonde?	123
30. Wat zegt de Bijbel over scheiden en hertrouwen?	129
31. Wat als iemand toegeeft aan gebroken seksualiteit?	137
32. Mag een Christen mediteren?	141
33. Wat als ik niet gezegend wordt in mijn gemeente?	145
34. Mag ik pleiten op mijn Kinderdoop?	151
35. Wat als je gemeente een andere doopvisie kent?	155
36. Jezus bad om eenheid, hoe moet dat in de praktijk?	161
37. Wat moeten we met de Joodse sabbat en feestdagen?	163
38. Hoe dien ik mijn zwakkere broeder of zuster?	167
39. Hoe moeten we omgaan met vluchtelingen?	171
40. Hoe ver gehoorzamen we de overheid?	177
41. Hoe moeten we het Nieuwe Calvinisme zien?	181
42. Wat leert de Bijbel over de uitverkiezing?	191
43. Wat is wedergeboorte?	195
44. Geeft God de gave van profetie nog steeds?	199
45. Wat is de gave van tongentaal?	203
46. Was God verdrietig toen Jezus leed?	207
47. Wat is het Nieuwe Verbond?	213
48. Schiep God het universum in zes dagen?	217
49. Is de Bijbel tegenstrijdig?	225
50. Waarom zijn er zoveel verschillende interpretaties?	229
Getuigenis van Gods werk	237
Eindtijdmeditatie	243

Voorwoord

Welke geestelijke vragen houden jou bezig? Iedere christen kent tijden waarin hij of zij met geloofsvragen rond liep. Misschien herken je één van de volgende vragen wel in je eigen leven: ‘Wanneer mag ik mezelf een christen noemen?’ ‘Hoe kan ik groeien in geloof?’ ‘Wat zegt de Bijbel over...?’

Zo zijn er ontzettend veel vragen te bedenken die in meer of mindere mate het leven van een christen raken. Gelukkig staan wij op de schouders van reuzen (Hebreeëen 12:1) en zijn vele vragen door de eeuwen heen beantwoord, en daardoor mogen ook wij vandaag als jonge of oudere gelovigen toegerust worden.

Toch blijven er ook in onze tijd nieuwe vragen ontstaan: ‘Hoe moet ik als christen reageren op het coronavirus?’ ‘Wat moet ik zeggen tegen mijn broer met homoseksuele verlangens?’ en ga zo nog maar even door...

Voor zowel de oude als nieuwe vragen zijn we gelukkig niet op onszelf aangewezen:

En als iemand van u in wijsheid tekortschiet, laat hij die dan vragen aan God, Die aan ieder overvloedig geeft en geen verwijten maakt, en ze zal hem gegeven worden.
(Jakobus 1:5)

Maar de wijsheid die van boven is, is ten eerste rein, vervolgens vreedzaam, welwillend, voor rede vatbaar, vol barmhartigheid en goede vruchten, onpartijdig en ongeveinsd. (Jakobus 3:17)

Daarbij worden wij door de Bijbel aangespoord om elkaar te helpen:

Bemoedig elkaar daarom, en bouw de één de ander op, zoals u trouwens al doet. (1 Thessalonicenzen 5:11)

Wees elkaar onderdanig in de vreze Gods. (Efeze 5:21)

MijnGeloofsvraag-app

Nadat in 2018 de Maranatha-appgroep op Whatsapp werd aangemaakt en dagelijks geestelijk voedsel werd gedeeld, kwamen ook verschillende geloofsvragen naar boven. Om deze Whatsappgroep hier niet te veel mee te ‘belasten’ werd een nieuwe groep aangemaakt: De MijnGeloofsvraag-appgroep. In het afgelopen jaar hebben we gezamenlijk in deze groeiende groep vragen mogen beantwoord die door de deelnemers van deze groep aangedragen werden. Dit had als voornaamste doel dat iedere deelnemer meer zou leren en meer zou zien van Wie Christus is, en hoe een ieder persoonlijk gemeenschap met Hem mag hebben, voor het eerst of opnieuw.

Daarnaast verlangen we alle antwoorden vanuit Gods Woord beantwoorden om zo daarin onze gang en treden vast te maken. Steeds weer hebben we gemerkt dat de Heere de gesprekken leidt en omdat er ruimte is voor iedereen om zijn of haar gedachten hierover te delen, houdt het beantwoorden van geloofsvragen een ieder scherp in zijn of haar geloof. Deze waakzaamheid is noodzakelijk:

Want dit weet ik: dat na mijn vertrek wrede wolven bij u zullen binnenkomen, die de kudde niet sparen; en dat uit uw eigen midden mannen zullen opstaan die de waarheid verdraaien om de discipelen weg te trekken achter zich aan. Daarom: wees waakzaam, en bedenk dat ik drie jaar lang, nacht en dag, niet heb opgehouden iedereen onder tranen terecht te wijzen. En nu, broeders, ik draag u op aan God en aan het woord van Zijn genade, aan Hem Die bij machte is om u op te bouwen en u een erfdeel te geven onder al de geheiliden. (Handelingen 20:29-32)

Als beheerders hebben we geprobeerd de belangrijkste vragen en antwoorden van het afgelopen jaar samen te vatten in dit boek.

Ook in het komende jaar hopen we als groep de vragen van deelnemers te beantwoorden op grond van wat de Bijbel ons leert en afhankelijk van het Licht van de Heilige Geest. We hopen, bidden en vertrouwen dat de Heere Zijn woord zal zegenen:

Zo zal Mijn woord zijn dat uit Mijn mond uitgaat: het zal niet vruchteloos tot Mij terugkeren, maar het zal doen wat Mij behaagt, en het zal voorspoedig zijn in hetgeen waartoe Ik het zend. (Jesaja 55:11)

Genade en vrede,

Andreas en Elwin

*Bekijk hier het hele archief met
beantwoorde **geloofsvragen***



Vraag 1

Hoe word ik nu echt bekeerd?

Vraag: *Hoe word ik nu echt bekeerd en hoe kan ik Christus leren kennen?*

Hoe word ik nu echt bekeerd en hoe kan ik Christus leren kennen? Soms kunnen we zo gevangen zitten in afwachting. Allerlei tegenwerpingen, twijfels en verontschuldigen schieten door ons hoofd waardoor we blijven wachten op iets wat God nooit beloofd heeft.

Want allereerst mogen we nooit wachten op bekering. Bekering is een opdracht: *keer je af van je zonden en keer je tot Jezus*. Zoals de eerste discipelen hun boten achterlieten en achter Jezus aan gingen. Wachten is ongehoorzaamheid aan Zijn bevel wat ook nu tot jou komt.

Ook geloven is een opdracht. Maar hoe geloof je nu? Dit is net zo'n moeilijke opdracht als, "*Verbeug je*." Tenminste, moeilijk als de omstandigheden daar niet toe stemmen. Wanneer is deze opdracht om blij te zijn makkelijk? Als er iets is waar we blij van worden. We

zeggen dus niet zomaar, “Wees blij.” Maar we geven daar de reden voor, zoals in Mattheüs 5:12: “*Verblijd en verheug u, want uw loon is groot in de hemelen.*” Met die wetenschap is vreugde niet meer moeilijk. De overtuiging van die werkelijkheid veroorzaakt vreugde.

Verdrijf de leugen

Zo is het ook met geloven. Er zijn redenen om te geloven. Onthoud dit: “*de waarheid zal je vrijmaken*” (Johannes 8:32). De waarheid zal je vertrouwen voeden. Leg daarom alle tegenwerpingen, twijfels en verontschuldigen naast Gods Woord, zoals Charles Spurgeon in boekje *Rondom de enge poort* doet. Ja, ik wil je aanmoedigen om dat kleine boekje te lezen! Laat het licht van de waarheid over je twijfels schijnen en zie dat Jezus beter is dan de wereld en dat Hij je graag ontvangt, vergeeft en herstelt.

Misschien zeg je, “Maar ik wil eigenlijk niet. Ik wil liever de wereld en de zonde. Ik zie niks in Jezus.” Echt? Wil je dan verloren gaan? Wil je Gods heilige woede zelf dragen? Wil je hier een paar jaar slaaf zijn van de zonde en eeuwig die terechte straf dragen?

Luister niet naar de leugens van de zonde en de wereld. Het is het niet waard. Het gaat allemaal voorbij en het maakt je leven bitter.

Weersta niet langer

O, God smeekt het je zelfs, namens Christus in 2 Korinthe 5:20: “*Laat je met Mij verzoenen.*” Als Hij het je smeekt, zou Hij het dan niet willen? Zou Hij het dan niet *graag* willen? Hij wilde het zo graag dat Hij Hem die geen zonde gekend heeft voor je tot zonde heeft gemaakt zodat Hij jou zou kunnen rechtvaardigen. Zo lief had Hij de wereld, zo lief had Hij jou, dat Hij Zijn Zoon gaf zodat je kunt leven. Hij smeekt het je, laat je

met Mij verzoenen. Kijk, er is een offer. Een zoet
bruiloftsmaal en je bent uitgenodigd. Kom, kom nu,
neem, eet, alles is gereed. Alles is volbracht.

Al je zonden, geen verbinding, maar de reden om te gaan.

*

*Lees hier het boekje: **Rondom
de enge poort***



Vraag 2

Hoe goed moet ik mijn zonde kennen?

Vraag: *Hoe goed moet ik mijn zonde voelen voordat ik tot Jezus mag komen?*

Allereerst is het goed om te weten dat God heilig is, dat zonde zeker iets is waar we niet gevoelloos over moeten zijn. Alleen in het licht van wie God is in Zijn heiligheid, zuiverheid, rechtvaardigheid en goedheid wordt zichtbaar hoe vuil, bitter en ernstig onze zonde is. Luister naar Jesaja:

In het jaar dat koning Uzzia stierf, zag ik de Heere zitten op een hoge en verheven troon, en de zomen van Zijn gewaad vulden de tempel. Serafs stonden boven Hem. Ieder had zes vleugels: met twee bedekte ieder zijn gezicht, met twee bedekte hij zijn voeten, en met twee vloog hij. De een riep tot de ander: Heilig, heilig, heilig is de HEERE van de legermachten; heel de aarde is vol van Zijn heerlijkheid! De deurpinnen in de drempels schudden door de stem van hem die riep, en het huis vulde zich met

rook. Toen zei ik: Wee mij, want ik verga! Ik ben immers een man met onreine lippen en woon te midden van een volk met onreine lippen. Mijn ogen hebben namelijk de Koning, de HEERE van de legermachten, gezien. Maar een van de serafs vloog naar mij toe, en hij had een gloeiende kool in zijn hand, die hij met een tang van het altaar had genomen. Daarmee raakte hij mijn mond aan en zei: Zie, deze heeft uw lippen aangeraakt. Zo is uw misdaad van u geweken en uw zonde verzoend. (Jesaja 6:1-7)

God is oneindig heilig. Vaak zien we niet hoe ernstig onze zonde is omdat we niet zien hoe heilig God is. Maar we zijn echt egoïstische, hoogmoedige zondaren die Gods heilige woede verdienen. Op één daad van ongehoorzaamheid, van opstand tegen een goede lieve en zorgende God, staat de dood. Zonde kan niet bestaan in de aanwezigheid van zoveel goedheid.

Als je dan naar je eigen leven kijkt en, door de wet en Jezus' volmaakte voorbeeld, ziet hoe vaak jij zondigt, hoe vaak je liever jezelf volgt dan God, weet dan dat je wel duizenden doden verdient hebt.

Wacht niet langer

Maar als je wacht tot je je zonde goed genoeg voelt is het te laat, de enige plek waar je beseft hoe ernstig je zonde is, is de hel. Wacht daarom niet tot het te laat is maar kom nu. Nu is het de tijd van het welbehagen. Er is een offer en Jezus roept je, *“Kom! En laat hij die dorst heeft, komen; en laat hij die wil, het water des levens nemen, voor niets.”* (Openbaring 22:17).

Ja, echt, Jezus is verteert in de heilige toorn van God.

“Maar Hij is om onze overtredingen verwond, om onze ongerechtigheden verbrijzeld. De straf die ons de vrede

aanbrengt, was op Hem, en door Zijn striemen is er voor ons genezing gekomen.” (Jesaja 53:5)

Rust op het werk dat Hij volbracht. Kijk, er staat een Zondebok. Hij staat gereed. En jij, wie je ook bent, wat je ook voelt, je mag je hand op het hoofd van die Zondebok leggen. Geef Hem al je zonden en ze zullen van je verwijderd worden zo ver het oosten verwijderd is van het westen!

Niets wat je doet, of voelt, kan ooit voldoen. Rust in wat Hij volbracht.

*

*Luister ook deze preek van **Tim Conway***



Vraag 3

Wat moet ik met mijn twijfel?

***Vraag:** Ik probeer Jezus te vertrouwen, ook als m'n gevoel of omstandigheden me aanklagen. Toch twijfel ik vaak en durf Hem niet echt toe te eigenen omdat ik het gevoel heb dat er nog iets moet gebeuren. Hoe breng ik die twijfel bij God?*

Echt, twijfels komen van de tegenstander, de aanklager. Iemand zij eens in een preek: wanneer de Heilige Geest je overtuigt van zonde geeft Hij ook de oplossing. Alleen de aanklager, dat is de duivel, de tegenstander wijst je op je zonden en de omstandigheden zonder je op Jezus te wijzen, hij wil dat je het horizontaal blijft zoeken en in jezelf. Hij zegt dat God je nooit zo lief kan hebben dat Hij jouw zonden zou willen verzoenen. Hij zaait twijfel, vlucht daarom naar Gods betrouwbare Woord.

Het is echt waar

Want God wil echt dat je met Hem verzoend wordt, Hij wil het graag. Hij smeekt het je zelfs, door Zijn ambassadeurs hier op aarde, zoals we al eerder gelezen

hebben: *“Laat je met Mij verzoenen”* (2 Korinthe 5:20). Als de soevereine, waarachtige God je oproept om in Christus te geloven voor de vergeving van je zonden, roept Hij je niet op om in een leugen te geloven. Als Hij iets van je vraagt en iets belooft dan is dat waar. Dan zal Hij straks op de oordeelsdag niet zeggen, “Ja, Ik heb dat belooft maar dat was eigenlijk niet voor jou, je hebt dit tevergeefs geloofd.” Nee, je mag dat met beide handen aangrijpen, want Hij is betrouwbaar. Hij zal je niet weigeren en zo Zijn belofte breken. Ook Paulus roept je op, *“Neem dit woord aan, dit is waar, dit is echt waar, Jezus is gekomen om zondaren te redden, om jou te redden!”* (1 Timotheüs 1:15).

De Heere Jezus zelf zegt dat Hij het getuigenis van Zijn discipelen gebruikt als middel tot geloof van anderen (Johannes 17:20). Door hun getuigenis, door wat zij ons vertellen van Jezus mogen we geloven. Want het is waar wat ze over Hem getuigen en het aannemen waard, Hij is gekomen om je te redden!

Geloof dit

Ja, je verdient het om te verdrinken in Gods terechte woede over jouw zonden, maar hoewel God echt letterlijk heilig boos op je is, heeft Hij je ook zo lief dat Hij Zijn Zoon overgaf. Jezus daalde gewillig af. Hij ging onder in die zee van toorn. Hij verdroeg alles wat jij tot in eeuwigheid verdient. Maar Hij was sterker dan de dood en het graf. Hij stond op in overwinning en de zonde, Hij liet die straf voorgoed achter zich.

Vertrouw daarom op Hem, schuil in Hem, door het geloof mag je verenigd worden met Hem zodat Zijn dood jouw dood wordt en Zijn leven jouw leven, dan zul je eeuwig veilig zijn en leven om van Gods liefde te genieten.

Keer je af van je zonde die je leven eeuwig bitter maakt, geef je over aan God. Hij ontvangt en vergeeft je

graag. Nu kun je Hem nog in Zijn barmhartigheid ontmoeten.

Houd Hem eraan

“Het geloof is uit het gehoor en het gehoor door het Woord van God.” (Romeinen 10:17) De waarheid verlost je van twijfel. Roep Hem aan. Dat is Zijn bevel. Roep Hem aan en je zult gered worden (Romeinen 10:13). En als deze waarachtige God dit zegt, houd Hem daar dan aan!

Hij zal het doen.

*

Vraag 4

Hoe kan ik alles schade en drek achten?

Vraag: Ik merk dat alles “schade en drek achten” me heel moeilijk afgaat, ik blijf worstelen met een bepaalde zonde, ik heb God erom gebeden, maar ik lijk geen steek verder te komen, wat moet ik doen?

Paulus had veel om mee te nemen naar God, veel waarop Hij steunde om voor God te kunnen verschijnen: zijn besnijdenis, zijn afkomst, zijn eigen gerechtigheid, zijn ijver in het dienen van God (Filippenzen 3:5-6). Maar dat moest hij allemaal loslaten en als waardeloos beschouwen (vers 7). Het bracht hem nooit dichterbij God omdat we alleen tot God kunnen komen door het geloof in Jezus Christus.

Dat wilde Hij, Christus kennen en de kracht van Zijn opstanding (vers 10). En zeker, door het geloof gerechtvaardigd wilde hij dit graag uitleven. Hij jaagt er naar om de volmaaktheid te grijpen waarvoor hij door Christus gegrepen was (vers 12). Om niet als een vijand van het kruis te wandelen, als iemand die voor het aardse

leeft (vers 19), maar gericht op het Hemelse, vanwaar we onze Verlosser verwachten.

Vrij van zondemacht

Ik moest bij je vraag ook denken aan Romeinen 6. Echt, in je worsteling met de zonde moet je onthouden dat de Heere Jezus Zijn volgelingen niet alleen heeft vrijgekocht van de schuld van de zonde, maar ook van de macht van de zonde, van de zonde zelf. Houd dat voor ogen. Onze oude mens is met Christus gekruisigd en daarom ben je geen slaaf meer van de zonde.

Dit weten wij toch, dat onze oude mens met Hem gekruisigd is, opdat het lichaam van de zonde tenietgedaan zou worden en wij niet meer als slaaf de zonde zouden dienen... Laat de zonde dan niet in uw sterfelijk lichaam regeren om aan de begeerten daarvan te gehoorzamen. En stel uw leden niet ter beschikking aan de zonde als wapens van ongerechtigheid, maar stel uzelf ter beschikking aan God, als mensen die uit de doden levend geworden zijn. En laat uw leden wapens van gerechtigheid zijn voor God. (Romeinen 6:6,12-13)

Dit zien we vaak in Gods Woord, eerst een beschrijving van wie we zijn in Christus, wat ons ten deel gevallen is door het geloof. En vervolgens een oproep om daarnaar te leven. Om die werkelijkheid uit te leven.

Richt je op het doel

Wees daarom veel alleen met God, op je knieën met een open Bijbel, vraag Hem of Hij Zijn heerlijkheid steeds meer laat zien. Eén dag op de drempel van Zijn huis is veel beter dan ergens anders, dan in die ene zonde die je zo ophoudt in de wedloop.

Richt je ogen op Hem, de Leidsman en Voleinder van het geloof. Bij Hem is een feestmaal wat nooit ophoudt. Verdiep je in de rijkdom die God je door het geloof in

Christus gegeven heeft (en zeker wil geven). En wandel daar dan naar, leef daaruit.

Ja, hoe voller je van bent van de Heere, hoe minder je verlangt naar de wereld. Als je de heerlijkheid ziet die er in Christus op je wacht wordt het wandelen daarnaar steeds eenvoudiger.

“Proef en zie dat de HEERE goed is; welzalig de man die tot Hem de toevlucht neemt” (Psalm 34:9)

*

Vraag 5

Hoe kunnen we meer op Christus zien?

Vraag: Vaak wordt in een preek geconcludeerd dat we meer op Christus moeten zien. Dus mijn vraag is: hoe kunnen we meer op Christus zien?

Hoe zien we op Jezus? Zoals we zo vaak op de omstandigheden zien. We richten ons tot de wereld, tot ons zelf, we letten op ons gedrag, op wat anderen doen. Maar de Heere vraagt van ons dat we ons tot Hem keren. We moeten Hem voor ogen stellen. Niet letterlijk, maar wie Hij is en wat Hij gedaan heeft.

En waar zien we Hem beter afgeschilderd dan in Gods Woord? Stel Hem voor je ogen, lees je Bijbel en kom op plekken waar Hij in overeenstemming met Gods Woord afgeschilderd wordt.

Geopenbaard in de Bijbel

Zalf je ogen met de ogenzalf van het Evangelie. Spoel met de waarheid van Gods Woord alle leugens van de wereld uit je ogen.

In de Bijbel zien we zien hoe Hij, die aan God gelijk was, Zijn hemelse heerlijkheid verliet, de menselijke natuur aannam, zich vernederde en de mensen — vijanden die tegen Hem in opstand gekomen zijn — gaat dienen, genezen en onderwijzen. Daar leren we hoe Hij volkomen heilig en zonder zonde geleefd heeft, hoe Hij de natuurwetten brak maar de morele wetten volkomen hield. In het getuigenis van Zijn discipelen, degenen die het dichtst bij Hem leefden, zien we dat Hij is als niemand anders. Zo almachtig, barmhartig en genadig!

We zien hoe Hij vijanden met zichzelf gaat verzoenen door zich aan hen over te geven. Hij wordt gemarteld en geslagen. Hij wordt verbrijzeld om onze ongerechtigheden. Daar stroomt bloed, daar wordt leven gegeven, daar wordt de brandende toorn, de heilige woede van God gedragen over de zonde. Daar wordt de wanhoop geproefd van volkomen eenzaamheid — verlaten door God zelf. Daar zien we wat onze zonde waard is.

Daar zien we wat wij verdienen. Maar daar is Hij ook voor ons verhoogd, zoals de slang in de woestijn, *“opdat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft.”* (Johannes 3:15) Een ieder! Eén blik van geloof op Hem, waardoor we voor God kunnen verschijnen en Hem straks volkomen zullen zien zoals Hij is. Wat een heerlijk uitzicht!

Geniet van Zijn heerlijkheid

Bid steeds weer, met Mozes, *“Toon mij toch Uw heerlijkheid!”* (Exodus 33:18) En hoe meer je van Zijn heerlijkheid ziet en van de heerlijkheid die op je wacht, hoe waardelozeler deze wereld en de zonde wordt, hoe meer je de zonde zult haten. Hoe meer je op Hem let, hoe heerlijker het is om al die zonden en lasten af te leggen en de wedloop die voor je ligt te lopen. En als je

je tegenslagen dan, zoals Matthew Henry het zegt, naast Jezus' lijden legt, zul je zingen:

*Uw deel, hoeveel zwaarder is 't hier niet geweest!
Hoe spande niet satan zijn strik
en ziend' op Uw kruis roemt in mij ook mijn geest;
't Is mij goed, wat mijn God mij beschikk'.
't Is mij goed, wat God doet;
't Is mij goed, wat mijn God mij beschikk'.*

Ja, stel dan in het volgen van Christus ook de vreugde voor ogen, zoals Hij dat ook deed (Hebreeën 12:2). Denk aan de heerlijkheid die op je wacht. Zoals je, om het heel simpel te zeggen, na een dag in de regen en de kou uitziet naar een warm huis, dat moedigt je aan om door te gaan tot je thuis bent.

O Heere Jezus, openbaar Uzelf, meer en meer.

*

Vraag 6

Wat brengt mij dichterbij Jezus?

Vraag: Ik wil graag elke dag de liefde van Christus van binnen voelen. Ik lees of kijk dan ook vaak stukjes waarvan ik weet dat ze me raken. Voor m'n gevoel brengt het me dichtbij Jezus, maar nu hoor ik soms dat je niet op je gevoel moet vertrouwen, hoe zit dat?

Het is heel goed om elke dag tijd door te brengen met de Heere Jezus, om Hem op te zoeken, om op zoek te gaan naar het levende water wat Hij geeft door Zijn Woord en Geest!

Het is goed om dagelijks op zoek te gaan naar waarheid die dieper doordringt dan oppervlakkige kennis en zich wortelt in je hart zodat het vandaar uit invloed heeft op je gevoel, zodat het je denken en wil gaat beheersen waardoor je meer op Jezus gaat lijken. Maar toch wil ik hier een waarschuwing geven.

Wat je gehoor streelt

Wat het gevaar is met het opzoeken van stukjes, preken en filmpjes waarvan je weet dat ze je een bepaald gevoel

geven is dat je daardoor misschien bepaalde waarschuwingen of terechtwijzingen ontwijkt die je juist nodig hebt om meer op Jezus te lijken, meer op Hem te vertrouwen en dus ook meer van Zijn liefde te genieten.

Paulus zegt in 2 Timotheus 4:3 zegt: *“Want er zal een tijd komen dat zij de gezonde leer niet zullen verdragen, maar dat zij zullen zoeken wat het gehoor streelt, en voor zichzelf leraars zullen verzamelen overeenkomstig hun eigen begeerten.”*

Dit is een ernstige waarschuwing om niet zomaar iets te zoeken wat ons gehoor streelt, wat goed klinkt, wat ons een goed gevoel geeft. Natuurlijk streelt ook de waarheid ons gehoor wanneer we die door genade lief hebben gekregen.

Volgens eigen begeerten

Maar als ons gehoor dus gestreeld wordt omdat we in de watten gelegd worden met een lieve Jezus waardoor we verder gewoon kunnen leven *“overeenkomstig onze eigen begeerten”* dan hebben we ons afgekeerd van de waarheid tot verzinsels (vers 4).

Let er dus op, zeker nu er zoveel te vinden is waardoor je jezelf weer wat beter kunt voelen, wat de basis voor dat goede gevoel is. Is dat de waarheid, gegrond op Gods Woord en het Evangelie van Jezus Christus? Of komt het goede gevoel voort uit een valse geruststelling op grond van verzinsels ten gunste van je eigen begeerten?

Geen ruimte voor vlees

Laat je gehoor niet strelen door iets wat je eigen begeerten ruimte geeft. Maar laat je gehoor strelen door de werkelijkheid in Jezus en de Geest die Hij beloofd heeft:

“Welnu, broeders, wij zijn aan het vlees niet verplicht om naar het vlees te leven. Want als u naar het vlees leeft, zult

u sterven. Als u echter door de Geest de daden van het lichaam doodt, zult u leven. Immers, zovelen als er door de Geest van God geleid worden, die zijn kinderen van God. Want u hebt niet de Geest van slavernij ontvangen, die opnieuw tot angst leidt, maar u hebt de Geest van aanneming tot kinderen ontvangen, door Wie wij roepen: Abba, Vader! De Geest Zelf getuigt met onze geest dat wij kinderen van God zijn. En als wij kinderen zijn, dan zijn wij ook erfgenamen: erfgenamen van God en mede-erfgenamen van Christus; wanneer wij althans met Hem lijden, opdat wij ook met Hem verheerlijkt worden.” (Romeinen 8:12-17)

Wat je een goed gevoel geeft hoeft je dus niet direct dichterbij Jezus te brengen. Maar wanneer je dichterbij Jezus komt, allereerst door geloof in Hem, door Zijn Woord, maar vervolgens ook door gehoorzaamheid, door zelfverloochening en zelfs verdrukking, zul je zeker Zijn liefde proeven zoals je die nog nooit geproefd hebt!

*

Vraag 7

Wat als mijn vreugde in Jezus dooft?

Vraag: Mijn blijheid momenten zijn er wel als ik Jezus ontmoet, maar als ik dan weer doorga met de dag, werkt deze vrijheid en blijheid niet echt door. Ik ga altijd weer op in het leven en de taken zelf, in mijn angsten en afhankelijkheid van veiligheid hier op aarde. En als ik dan terugkijk op een dag ben ik teleurgesteld dat het blijkbaar niets uitwerkte dat ik mezelf overgaf aan Jezus vandaag. En dán ben ik weer down want dan denk ik: Zie je, het stelt niks voor. Het is niet 'echt'. Hoe gaat dit bij jullie, en wat moet ik doen? Ik kan niet harder werken eraan, het lukt gewoon niet!

Wat heerlijk dat er momenten zijn dat je de Heere Jezus ontmoet, dat je de vrijheid en vreugde in Hem ervaart. Dat is een wonder van Zijn genade. En wanneer we vol zijn van wie Jezus is en wat Hij voor ons gedaan heeft, komt Hij aan Zijn eer. Deze voldoening in Hem is niet optioneel, niet voor af en toe (al zijn het soms zeker "uurtjes van korte duurtjes").

Deze voldoening in Jezus, deze voortdurende gerichtheid op Jezus is van levensbelang. Deze

voldoening die onuitsprekelijke vreugde en ondenkbare vrede geeft, komt niet door iets wat we doen — we moeten dit steeds weer onthouden — deze vrede en vreugde ontvangen we uit genade wanneer we onszelf enkel door het geloof in Jezus aan Hem, Zijn werk en Zijn leiding toevertrouwen.

Vaak worden we inderdaad weer bang, teleurgesteld of begint de wereld weer te glanzen wanneer we deze werkelijkheden uit het oog verliezen. Wanneer we weer praktisch leven alsof Jezus onze zonden niet wil vergeven, niet voor ons zal zorgen en minder interessant is dan de wereld dan is dat een teken dat de vrede en vreugde in Christus gedooft is.

Eerst voldoening dan werken

Vaak denken we dat onze voldoening in Christus verminderd wanneer we ons te veel zorgen maken over dit leven, maar het is andersom. Wanneer onze voldoening in Christus verminderd, zullen we onze voldoening weer horizontaal gaan zoeken wat uiteindelijk altijd teleurstelt. De voldoening die deze wereld geeft gaat voorbij.

Ja, de voldoening in Christus, de vreugde en vrede die de Heilige Geest wil geven is de brandstof voor ons Christelijke leven.

Zonder deze vreugde en vrede in Christus wordt ons dienen van Hem dode religie. Dan is gehoorzaamheid geen aanbidding meer maar een middel om God gunstig te stemmen, om Hem te overtuigen om ons weer vrede en vreugde te geven.

Zonder deze vreugde en vrede in Christus zal ook de strijd tegen zonde zo zwaar zijn. Matthew Henry zegt: *Vreugde in de Heere zal je beschermen tegen het lege plezier dat de verleider gebruikt als aas aan zijn baken.* Wanneer we een zoveel beter feestmaal hebben in Christus, zullen we een afkeer hebben van de vuilnis van deze wereld.

Verlang naar meer

Het is daarom zeker goed om te verlangen naar meer momenten waarop we vol Zijn van de Heere Jezus, waarop we ervaren en ondervinden dat de Heere dichtbij ons is, dat Hij Zijn aangezicht vriendelijk over ons doet lichten vanwege Zijn Zoon.

En daarvoor moeten we dus niet harder werken, maar steeds weer Christus bewonderen, onze ogen op Hem richten. Overdenken wie wij zijn, wat wij buiten Hem verdienen, wat Hij in onze plek wilde doen om ons met de Heilige God te verzoenen.

Breng tijd met Hem door in gebed, spreek met Hem, vertel Hem alles. En inderdaad spreek met Hem de hele dag door, je hebt Hem bij alles nodig en Hij wil je bij de kleinste dingen helpen zodat je Hem ook voor de kleinste dingen kunt danken, zodat Hij voor de grootste en kleinste dingen in je leven verheerlijkt wordt.

Hij is het waard, Hij is al je aandacht waard. Hij is beter, in alles. Geniet van Hem, al het aardse zal vervagen, het is niets in vergelijking met Zijn glorie en heerlijkheid. Roep het uit met Mozes: *“Toon mij toch Uw heerlijkheid!”* (Exodus 33:18)

*

*Dagelijkse overdenkingen van
John Piper die je vreugde aanwakkeren*



Vraag 8

Hoe kan ik strijden tegen hoogmoed?

Vraag: Hoe kan ik strijden tegen hoogmoed? Trotse gedachten en woorden?

Het is echt een zegen wanneer we onze hoogmoed opmerken. En dan is vernedering, verootmoediging, het enige geneesmiddel. Kniel onderaan het kruis en zie wat je verdient buitenom Gods genade, buitenom het liefdesoffer van Jezus.

Zonder Jezus zijn we als kaf, waardig om door de wind meegenomen te worden en in het vuur verbrand te worden. Zonder wedergeboorte zijn we als bokken, die zullen gaan in de eeuwige straf. Dit is de ernstige werkelijkheid die ons moet verootmoedigen.

Hoogmoed kwam voor de val

Besef wie je bent buitenom Jezus en kniel voor Hem neer die je al deze tijd de adem heeft gegeven die je niet verdient.

Ja, één blik op het kruis verlost ons van trots. Daar zien we wat we verdienen. Echt, laat ik het nog duidelijker maken, door onze hoogmoed zijn we minder geworden dan wormen. Wormen gehoorzamen God, ze doen waarvoor ze gemaakt zijn. Ze vertellen, met heel de schepping hoe heerlijk God is door de manier waarop ze gemaakt zijn.

In tegenstelling tot de hele schepping zijn wij echter tegen de Schepper opgestaan. Hij had ons gemaakt om dichtbij Hem te leven, om van Hem te genieten, Zijn heerlijkheid te weerspiegelen en Hem groot te maken. Maar wij namen daar geen genoegen mee, en elke dag weer staan we tegen Hem op en zeggen door de manier waarop we leven, “Nee, ik wil onafhankelijk van U leven, ik weet het beter, ik heb U niet nodig en ik wil mijzelf grootmaken”

Maar toch had God ons lief. Zo lief zelfs dat Hij zichzelf wilde vernederen. Hij die alle glorie toekomt, de eeuwige Koning van het heelal, hulde zich in vergankelijkheid om ons te redden van die diepgewortelde hoogmoed die enkel tot onze vernietiging leidt.

Kijk naar Jezus

Ja, in Jezus wilde Hij zichzelf vernietigen. Kijk naar Hem en je hoogmoed zal vernietigd worden. Hij wilde zich zo klein maken, zelfs tot in de dood, om ons op te richten (Filippenzen 2:8). Door onze hoogmoed zijn we diep gevallen, maar door Jezus wil Hij ons herstellen en weer oprichten.

In en door Hem worden we door God aangenomen als Zijn geliefde kinderen, gemaakt tot erfgenamen, als koningen en priesters voor de Heere, als Zijn eigen bruid naar wie Hij verlangd.

Deze werkelijkheid zal ons niet hoogmoedig maken als we onthouden waar we vandaan gekomen zijn. Het is

onverdiend en alleen door de genade van God wat Christus uit liefde voor ons gedaan heeft. Niet omdat we zo schattig waren, maar vanwege Zijn grote liefde. Wat een genade voor zulke opstandige vijanden.

Trek die nieuwe werkelijkheid aan

Overdenk steeds weer wie je was, wat het God gekost heeft om je te verlossen van die hoogmoedige oude mens en wat een genade het is dat je door Christus nu bekleed kan worden met die nieuwe mens die overeenkomstig het beeld van God geschapen is, in ware rechtvaardigheid en heiligheid (Efeze 4:24).

Door Jezus' offer en genade kunnen we weer in onze juiste positie leven voor God en Hem weerspiegelen.

Genade, zo oneindig groot!

*

Vraag 9

Hoe zit het met de oude en de nieuwe mens?

***Vraag:** Paulus lijkt zich tegen te spreken in de Romeinenbrief als hij eerst zegt dat zijn oude mens gestorven is (hoofdstuk 6) en vervolgens dat hetgeen ik niet wil dat doe ik (hoofdstuk 7). Hoe zit dit?*

Paulus begint vaak met een verklaring van wie we geworden zijn door het geloof in Christus om ons vervolgens op te roepen om daar naar te leven. Hij laat zien hoe God ons ziet, wat onze wettelijke staat is door het geloof in de Heere Jezus. Hij laat ons zien wat we uit genade ontvangen hebben, wat van ons is wanneer we schuilen in Christus.

Dit kan tegenstrijdig lijken, en dat is het ook. Wat we hier nog zien is vaak zo anders dan die geestelijke werkelijkheid. Maar door het geloof in Christus is onze staat veranderd en zijn we een nieuwe schepping die we vervolgens leren uitleven.

Ook in de Efezebrief zien we dit prachtig weergegeven. De eerste drie hoofdstukken schildert Paulus de heerlijke werkelijkheid en rijkdommen af die gelovigen in Christus ontvangen en in de volgende

hoofdstukken roept hij de volgelingen van Jezus in Efeze op om daarnaar te leven door de kracht van de Geest. Hij roept op tot, *“een wandel die de roeping waarmee u geroepen bent, waardig is.”*

Zo ook hier in deze hoofdstukken in Romeinen. Door het geloof zijn we gestorven met Christus en rechtens vrij van de zonde, ontslagen van de wet, gestorven aan dat waaraan wij vastgebonden zaten, en vervolgens roept Hij ons op daarnaar te leven. Om onze leden te stellen tot wapens van de gerechtigheid. Om vruchten tot heiliging voort te brengen, om in nieuwhed van Geest te dienen.

Enkele voorbeelden

Acht voorbeelden die John Piper heeft samengesteld:

1. Werkelijkheid: *“Want de zonde zal over u niet heersen. U bent namelijk niet onder de wet, maar onder de genade.”* (Romeinen 6:14)

Uitleven: *“Laat de zonde dan niet in uw sterfelijk lichaam regeren.”* (Romeinen 6:12)

2. Werkelijkheid: *“En, vrijgemaakt van de zonde, bent u dienstbaar gemaakt aan de gerechtigheid.”* (Romeinen 6:18)

Uitleven: *“Stel zo nu uw leden beschikbaar ten dienste van de gerechtigheid, tot heiliging.”* (Romeinen 6:19b)

3. Werkelijkheid: *“Dit weten wij toch, dat onze oude mens met Hem gekruisigd is.”* (Romeinen 6:6)

Uitleven: *“Zo dient ook u uzelf te rekenen als dood voor de zonde.”* (Romeinen 6:11)

4. Werkelijkheid: *“Lieg niet tegen elkaar, aangezien u de oude mens met zijn daden uitgetrokken hebt.”* (Kolossenzen 3:9)

Uitleven: *“Dat u, wat betreft de vroegere levenswandel, de oude mens aflegt, die te gronde gaat door de misleidende begeerten.”* (Efeze 4:22)

5. Werkelijkheid: *“...en u met de nieuwe mens bekleed hebt, die vernieuwd wordt tot kennis, overeenkomstig het beeld van Hem Die hem geschapen heeft.”* (Kolossenzen 3:10)
Uitleven: *“...en u bekleedt met de nieuwe mens, die overeenkomstig het beeld van God geschapen is, in ware rechtvaardigheid en heiligheid.”* (Efeze 4:24)
6. Verklaring van vernieuwing: *“Want u allen die in Christus gedoopt bent, hebt zich met Christus bekleed.”* (Galaten 3:27)
Bevel tot vernieuwing: *“Maar bekleed u met de Heere Jezus Christus.”* (Romeinen 13:14)
7. Verklaring van vernieuwing: *“Maar wie van Christus zijn, hebben het vlees met zijn hartstochten en begeerten gekruisigd.”* (Galaten 5:24)
Bevel tot vernieuwing: *“en verzorg het vlees niet om begeerten op te wekken.”* (Romeinen 13:14)
8. Verklaring van vernieuwing: *“...U bent immers ongezuurd.”* (1 Korinthe 5:7b)
Bevel tot vernieuwing: *“Verwijder dan het oude zuurdeeg, opdat u een nieuw deeg zult zijn.”* (1 Korinthe 5:7a)

Dit maakt een strijd los tussen deze nieuwe werkelijkheid in Christus en het oude vlees wat nog overgebleven is. Maar in deze strijd moeten we ons dus richten op de werkelijkheid in Christus.

Wanneer alles wat ik nodig heb vrij, uit genade, te ontvangen is in Christus, dan heb ik de zonde niet meer nodig om tevreden te zijn. *“Ik ben niet meer verplicht om naar het vlees te leven.”* Dan komt de verleiding met zijn leugens en zegt, *“Dit heb je echt nodig, anders gaat het mis en ben je niet gelukkig...”* maar met het zwaard van de Geest verbreken we die leugen en zeggen, *“Ik heb jou niet nodig. Ik heb een schat in de hemel en al vergaat mijn vlees en al verlies ik alles hier op aarde, de zonde*

kan mij niet geven wat ik in Christus uit genade
ontvangen heb.”

*

Vraag 10

Wat moet ik doen als ik gezondigd heb?

Vraag: Hoe kan ik er voor zorgen dat ik me zelf niet afstandelijk opstel tegenover God op het moment dat ik me eigenlijk schaam voor mijn zonden?

Wanneer we gezondigd hebben, willen we ons verbergen, we willen vluchten, zoals Adam deed toen hij zich voor het eerst schaamde over zijn zonde. Dat heb je gemerkt, er kwam iets tussen jou en God, de schuld die je door je zonden hebt, maakt scheiding tussen jou en God.

Hij dekt toe

Maar God roept ons, zoals Adam, ter verantwoording en wil uit onze mond horen wat we gedaan hebben. En hoewel Hij rechtvaardig is zien we daar in het begin al zijn genade. Hoewel ze eigenlijk direct hadden moeten sterven, bedekte Hij Adam en Eva met de vellen van een dier, Hij dekt de schaamte over hun schuld toe. Daar moest een dier sterven om hen te bedekken. En in het

Oude Testament zien we steeds weer dat er een dier geslacht moest worden wanneer iemand gezondigd had.

Maar luister wat Jezus zegt: *“Zie, Ik kom – in de boekrol is over Mij geschreven – om Uw wil te doen, o God. Daarvoor had Hij gezegd: Slachtoffer en graanoffer en brandoffers en offers voor de zonde hebt U niet gewild en zij hebben U niet behaagd, hoewel zij overeenkomstig de wet worden gebracht. Daarna sprak Hij: Zie, Ik kom om Uw wil te doen, o God. Hij neemt het eerste weg om het tweede daarvoor in de plaats te zetten. Op grond van die wil zijn wij geheiligd door het offer van het lichaam van Jezus Christus, voor eens en altijd gebracht.”* (Hebreeën 10:7-10)

Het volmaakte offer

Er was een offer nodig van iemand die in tegenstelling tot ons wel Gods volmaakte wil gedaan had. De dierenoffers waren uiteindelijk niet wat Gods toorn kon stillen, ze wezen alleen naar het uiteindelijke offer van het lichaam van Jezus Christus.

Hij leefde in volkomen gehoorzaamheid aan God en offerde zich op om de verlatenheid van God die wij verdienen — en hier zo vaak al een beetje proeven — te dragen opdat wij, wanneer we in het geloof onze hand op dat offer leggen, geheiligd worden.

Ga vrijmoedig

Ga daarom naar God, ga vrijmoedig, er is een offer. Alles is gereed voor je vergeving. Belijd Hem je zonden. Vertel Hem hoe je Hem ongehoorzaam geweest bent. O luister naar deze overheerlijke belofte: *“Als wij onze zonden belijden: Hij is getrouw en rechtvaardig om ons de zonden te vergeven en ons te reinigen van alle ongerechtigheid”* (1 Johannes 1:8).

Besef je wat daar staat? God is rechtvaardig wanneer Hij je vergeeft! Hij kan je terecht vergeven. Waarom?

Omdat er betaald is. Er is vergeving mogelijk omdat Jezus betaald heeft. Er is genade, door recht.

Wacht niet

Vaak durven we onze zonden niet te belijden. Soms denken we dat we eerst de gevolgen moeten voelen voordat we naar God mogen gaan. We willen eerst zelf een beetje gestraft worden. Maar God wacht nu, blijf niet zitten bij de varkens. Kom tot je zelf, kijk om je heen en besef dat het bij de Vader veel beter is, daar is overvloed. Alles is gereed, er is een feestmaal voor je bereid, het lichaam van Zijn Zoon. Kom, belijd, spreek het uit, maak de donkerste uithoeken van je hart aan God bekend!

Juist wanneer we zwijgen, zullen we de terechte gevolgen van de zonde, die bittere afstand van God, gaan proeven. David zei het zo: *“Toen ik zweeg, teerden mijn beenderen weg, onder mijn jammerklachten, de hele dag. Want dag en nacht drukte Uw hand zwaar op mij, mijn levensvocht veranderde in een zomerse droogte. Sela.”* (Psalm 32:3-4)

Maar wanneer hij dan begint te spreken en zich niet meer met zijn zonden verbergt, ontvangt hij heerlijke vergeving van God: *“Mijn zonde maakte ik U bekend, mijn ongerechtigheid bedekte ik niet. Ik zei: Ik zal mijn overtredingen belijden voor de HEERE. En Ú vergaf mijn ongerechtigheid, mijn zonde.”* (Psalm 32:5)

Ja, heerlijke vergeving die Jezus heeft gekocht. Kom, langs deze nieuwe en levende weg. De weg naar God is vrij. De weg naar het heilige der heilige is vrij.

Kom!

“Omdat wij nu, broeders, vrijmoedigheid hebben om in te gaan in het heiligdom door het bloed van Jezus, langs een nieuwe en levende weg, die Hij voor ons heeft ingewijd door het voorhangsel, dat is door Zijn vlees, en omdat wij een grote Priester hebben over het huis van God, laten wij tot Hem naderen met een waarachtig hart, in volle zekerheid van het

geloof, nu ons hart gereinigd is van een slecht geweten en ons lichaam gewassen is met rein water. Laten wij de belijdenis van de hoop onwrikbaar vasthouden, want Hij Die het beloofd heeft, is getrouw.” (Hebreeën 10:19-23)

*

Vraag II

Hoe vergeet ik God niet?

Vraag: Hoe vergeet ik God niet in mijn leven als er zaken zijn die veel meer aandacht lijken te vragen en soms ook meer waarde lijken te hebben?

Allereerst: *Jezus is het waard*. Je tijd, je aandacht, je hele leven. Hij is mooier en heerlijker dan alles hier op aarde. Denk er over na wie Hij is en wat Hij gedaan heeft. Jezus, Hij is de heerlijkheid van God zelf. Hij is Zijn afstraling.

Hij is het die de aandacht van Zijn Vader en alle lof van de engelen op wilde geven om opstandelingen zoals jou en mij op te zoeken, om zich te vernederen, om verbrijzeld te worden, om de gevolgen te dragen van onze afkeer en vergeetachtigheid. Hij deed dit omdat wij Hem zo vaak vergeten en bezig zijn met onszelf, alsof het om ons draait, en alsof we zonder Hem kunnen. Echt je bent afhankelijk van Hem.

Zoeter dan de wereld

Hij is de Bron van het leven, van het levende water. En de tegenstander probeert je steeds weer naar het zoute

water te lokken waardoor je ziel uitdroogt. Jezus is beter dan het zoute water van deze wereld waar je steeds weer dorst van krijgt. Hij geeft levend water wat je ziel verzadigd.

“Ieder die van dit water drinkt, zal weer dorst krijgen, maar wie drinkt van het water dat Ik hem zal geven, zal in eeuwigheid geen dorst meer krijgen. Maar het water dat Ik hem zal geven, zal in hem een bron worden van water dat opwelt tot in het eeuwig leven.” (Johannes 4:13-14)

Wanneer je je ziel een lange tijd gevuld hebt met het water van deze wereld zal het moeilijk zijn om van dit levende water te drinken, het zal zelfs pijn doen.

Maak ruimte

Stel je voor dat je buik helemaal vol zit met zout water, je vergaat van de dorst, maar toch kan het zoete, levende water er niet bij. Zo kan onze ziel zo vol zitten met allerlei dingen van deze wereld, daarom moeten we ons daar eerst van afkeren om van het levende water te genieten. En als je ziel dan vervuld is met het levende water zal er voor het zoute water van deze wereld geen plaats meer zijn.

Keer je daarom af van alle lege beloften van deze wereld, weiger het aanbod van de tegenstander, keer je af van alles wat je denkt te moeten doen om een beetje te kunnen leven hier. Stel je leven in het licht van de eeuwigheid, besef dat je je leven zult verliezen wanneer je het krampachtig vast probeert te houden, maar *“wie zijn leven zal verliezen om Mij, die zal het vinden. Want wat baat het een mens, als hij heel de wereld wint en aan zijn ziel schade lijdt?”* (Mattheüs 25:15)

Geniet van Hem

Dit jaar zullen er ontelbare dingen belangrijker lijken dan tijd met Jezus, dan genieten van Jezus. Maar bekijk ze in het licht van de eeuwigheid, want ook dit jaar gaat weer voorbij. *“De wereld gaat voorbij met haar begeerte; maar wie de wil van God doet, blijft tot in eeuwigheid”* (1 Johannes 2:17). En alles wat nu belangrijker lijkt zul je pas goed en tot Gods eer kunnen doen wanneer je eerst vervuld bent met wat Jezus je alleen kan geven.

“Zie, Ik sta aan de deur en Ik klop. Als iemand Mijn stem hoort en de deur opent, zal Ik bij hem binnenkomen en de maaltijd met hem gebruiken, en hij met Mij.” (Openbaring 3:20)

*

Vraag 12

Hoe kan ik Jezus' liefde voelen als ik rationeel ben?

Vraag: Bij zowel de bevindelijke prediking als evangelische bijeenkomsten wordt vaak ingespeeld op je gevoel. Ik voel me door beide niet echt aangesproken omdat ik vrij rationeel ben. Tegelijkertijd verlang ik wel degelijk naar de liefde van Christus. Wat raden jullie me aan?

In de wedergeboorte veranderd alles aan ons, we worden een nieuwe schepping met een nieuwe wil, een nieuw verlangen, een nieuw doel en nieuwe gedachten, alles wordt nieuw.

Paulus roept ons toe om die oude mens af te leggen en met de nieuwe mens bekleed te worden (Efeze 4:22-24). Maar hij zet de volgelingen van Jezus dan in contrast met de heidenen die “ongevoelig” zijn geworden. Het gaat hier om mensen die hun vreugde uit vleeselijke dingen halen, onreinheid en losbandigheid.

Volgelingen van Jezus zijn dus anders. Hun stenen hart is zacht gemaakt, gevoelig, door de Heilige Geest, en nu vinden ze vreugde in de Heere, door Jezus.

Zelfonderzoek

Wanneer je geen vreugde vindt in de Heere, wanneer je niet geniet van wie Jezus is en wat Hij gedaan heeft, wanneer er geen gevoelens zijn voor God en je zegt dat dat komt omdat je meer een verstandsmens bent, is het goed om dat te onderzoeken.

Vergelijk je reactie op de heerlijkheid van het Evangelie in Jezus met andere reacties op goed nieuws of een mooie gebeurtenis.

Wanneer je op andere (horizontale) momenten in je leven wel overstroomt van emoties met betrekking tot dingen die niets met God te maken hebben, vraag dan aan de Heere hoe dat komt. Komt dat omdat de schat waar je hart is nog hier beneden is? Vraag Hem of Hij je dat wil laten zien. Vraag of Hij je Zijn heerlijkheid zal laten zien zoals Mozes daar om riep. Vraag of Hij je hart zacht maakt zodat je de waarheid niet alleen verstandelijk beaamt maar ook met heel je wezen ervaart.

Kennis en bevinding

Jonathan Edwards zegt: “Er is een verschil tussen het hebben van een verstandelijk oordeel dat honing zoet is, en het proeven dat honing zoet is.” Je kunt weten dat honing zoet is omdat iemand je dat verteld heeft, maar je weet niet echt hoe zoet het is totdat je het geproefd hebt.

Je kunt weten dat God je liefheeft omdat je dat in de Bijbel gelezen hebt, maar je weet pas echt wat Gods liefde is als je daarvan geproefd hebt. Echt, Zijn liefde is heerlijk, overweldigend. Zeker als je beseft hoe

onterecht Zijn liefde is en hoe lief Hij ons toch heeft dat Hij Zijn liefste Zoon voor ons wilde overgeven zodat we niet verloren gaan maar eeuwig zullen leven wanneer we in Hem geloven.

Vertrouw op Hem en geniet van Zijn heerlijkheid.

De liefde uitgestort

Overdenk ook deze woorden van John Piper:

“En de hoop beschaamt niet, omdat de liefde van God in onze harten uitgestort is door de Heilige Geest, Die ons gegeven is.” (Romeinen 5:5)

God zal je niet teleurstellen. Hij zal je hoop niet leeg laten blijken. Hij zal je niet beschamen.

Om die reden stort Hij, door Zijn Heilige Geest, Zijn liefde uit in je hart. Hij geeft je een echte, onvervalste ervaring van Zijn liefde, niet zomaar een argument voor Zijn liefde, maar een ervaring! Hij vertelt ons vier dingen over deze ervaring:

1. Deze ervaring van de liefde van God wordt uitgestort door de Heilige Geest. Je kunt er niets aan doen. Het is bovennatuurlijk.
2. Deze ervaring geeft de Heilige Geest doordat Hij de ogen van je hart opent voor de heerlijkheid — schoonheid en waarde — van Zijn liefde in de historische dood en opstanding van Zijn Zoon voor ons. Vers 8: *“God echter bevestigt (tegenwoordige tijd) Zijn liefde voor ons daarin dat Christus voor ons gestorven is toen (verleden tijd) wij nog zondaars waren.”*
3. Deze ervaring komt in zekere mate tot elke Christen. Er zijn geen Christenen die alleen geloven aan de hand van een argument en niet door ervaring. Dit is wat het betekent om

opnieuw geboren te zijn. Je hebt de heerlijkheid van God in de gekruisigde Christus geproefd en gezien.

4. Deze ervaring verschilt van tijd tot tijd en van persoon tot persoon en kan (en moet) gezocht en nagestreefd worden in steeds vollere mate.

Moge de Heere onze harten daarom leiden in een diepere ervaring van Gods liefde.

*

Vraag 13

Hoe vertrouw ik op God?

***Vraag:** Ik vind het lastig hoe ik God kan vertrouwen in alledaagse dingen. Vaak vertrouw ik op mijn eigen kunnen terwijl ik wel graag op God wil vertrouwen. Hoe kan ik dit veranderen? En als God mij gaven geeft als bijvoorbeeld wijsheid mag ik dan op mijn wijsheid vertrouwen omdat God mij dat gegeven heeft?*

De Heere is duidelijk. “Vertrouw op de HEERE met heel je hart, en steun op je eigen inzicht niet.” (Spreuken 3:5) Hij wil dat we Hem vertrouwen en niet ons eigen inzicht, niet Zijn gaven maar de Gever. Zoals we geboren worden, zijn we er door de tegenstander, de vader van de leugen, van overtuigd dat God onbetrouwbaar is, dat we niet op Hem kunnen steunen, dat Hij ons zal laten vallen.

Daarom proberen we het zo vaak zelf. We maken keuzes zonder Hem en beginnen onze dag alsof we Hem niet bij iedere ademhaling nodig hebben.

Wij kennen ten dele

Dagelijks wordt je aan alle kanten beïnvloed door menselijke theorieën en we noemen dat gezond verstand. Maar met onze beperkte menselijke capaciteiten kunnen we nooit de hele werkelijkheid zien. Aan de hand van het kleine beetje inzicht kunnen wij geen beslissingen nemen.

We weten niet wat de toekomst brengt welke nieuwe informatie er later een ander licht werpt op de situatie. We kunnen dus niet op onszelf vertrouwen. We hebben Gods Geest en raad bij elke stap nodig. Beproof daarom je wijsheid. Is die in overeenstemming met Gods Woord, of met theorieën van mensen? Door Zijn Geest wil Hij je leiden, stap voor stap, en steun dan op Hem, laat je vallen in Zijn armen en Hij zal je brengen waar je moet zijn. Leg jezelf in Zijn hand als een instrument, en hoe stiller je ligt in Zijn hand hoe beter Hij je kan bewegen!

Eben-Haëzers

De Heere zal Zijn trouw aan je bewijzen, en ieder bewijs van Zijn hulp en leiding mag je oprichten als een gedenkteken waar je naar terug kunt keren als je dreigt te wankelen of geneigd bent om op iets anders te vertrouwen.

Roep dan die eerder geschonken genade in herinnering. Keer terug naar je Eben-Haëzers, naar de plekken waar de Heere je eerder geholpen en geleid heeft. Want die God die je hielp, is dezelfde. Daar zal je vertrouwen gevoed worden dat Hij je weer zal helpen en leiden omdat Hij niet veranderd is.

De tekst van mijn hart beschrijft zo mooi hoe de God die is, was en zal zijn, verlost heeft, verlost en zal verlossen: *“Hij heeft ons uit zo'n groot doodsgevaar verlost, en Hij verlost ons nog. Op Hem hebben wij de hoop gevestigd dat Hij ons ook verder verlossen zal.”* (2 Korinthe 1:10).

Kijk zo terug in je leven, keer in gedachten terug naar die gedenkstenen en laat dat je aanmoedigen om je weer over te geven aan de hulp en leiding van God.

Het kruis

En als je nog geen gedenkstenen hebt, ga dan naar het kruis, die bloedrode Eben-Haëzer, waar God zijn grootste liefde en wijsheid ten toon gesteld heeft. Daar wilde Hij je voorgaan, toen je nog zondaar was, om de hel waarin je zou vallen door op jezelf te steunen, te dragen. Daar wil Hij al je eigen inzichten overnemen en die in het diepste van de zee werpen om je daarvoor in de plaats Zijn Heilige Geest te geven die je in alle waarheid zal leiden.

Dit is volbracht, dit is verleden tijd. Voor God een gedenkteken, in de littekens van Jezus, dat Hij rechtvaardig en trouw is om je steunen op jezelf te vergeven en je Zijn Geest te geven!

Steun op Hem, Hij is betrouwbaar en Hij zal je niet laten vallen!

*

Vraag 14

Hoort God alleen rechtvaardigen?

Vraag: *Vaak zien we bepaalde voorwaarden voordat God ons gebed verhoort. Bijvoorbeeld: “Een krachtig gebed van een rechtvaardige brengt veel tot stand” (Jakobus 5:16). Wat wordt er dan bedoeld met een rechtvaardige? Of denk aan: “En dit is de vrijmoedigheid die wij hebben in het toegaan tot God, dat Hij ons verhoort, telkens als wij iets bidden naar Zijn wil.” (1 Johannes 5:14) Hoe kunnen we bidden naar Zijn wil? Hoe moeten we deze “voorwaarden” zien?*

Petrus zegt in zijn eerste brief, “Want de ogen van de Heere rusten op de rechtvaardigen, en Zijn oren zijn gericht op hun gebed; maar het aangezicht van de Heere is tegen hen die kwaad doen.” (1 Petrus 3:12)

Hoe kunnen we dan toch tot God komen als Zijn aangezicht gekeerd is tegen hen die kwaad doen? Moeten we onszelf dan eerst opknappen?

Ik denk dat het goed is om daarvoor Galaten 2:16 te lezen: “[wij] weten dat een mens niet gerechtvaardigd wordt uit werken van de wet, maar door het geloof in Jezus Christus. En ook wij zijn in Christus Jezus gaan geloven, opdat wij

gerechtvaardigd zouden worden uit het geloof van Christus en niet uit werken van de wet. Immers, uit werken van de wet wordt geen vlees gerechtvaardigd.”

Dat is het antwoord: Gerechtvaardigd door het geloof kunnen we tot God komen als rechtvaardigen. Besef je dat? Niet door jouw goede en rechtvaardige daden ziet God je als rechtvaardig (want als je zelfs maar één zonde gedaan hebt ben je niet meer rechtvaardig!), maar door de gerechtigheid van Jezus. Door het geloof, bekleed met *Zijn* gerechtigheid, wil God je graag horen!

Genade in onbeantwoorde gebeden

En welke gebeden hoort Hij dan? De gebeden die naar Zijn wil zijn (1 Johannes 5:14). Dit is iets om de Heere voor te danken. Hij is zo'n goede Vader! Hij geeft ons niet de dwaze verlangens van ons hart. Zeker als onze wil nog zo gericht is op onszelf is het alleen maar genade dat Hij ons soms niet geeft waar we om bidden, het zou ons zo beschadigen, het zou Hem ontoren. En deze wijze Vader weet dat en daarom geeft Hij ons soms niet waar wij om vragen wanneer dat ons niet dichter bij Hem zou brengen.

Verlang wat Hij verlangt

Dan geldt het dus weer, wees veel alleen met de Heere, geknield met een open Bijbel. Leer Hem kennen zodat je zult verlangen wat Hij verlangt. In Zijn Woord heeft God ons geopenbaard wat Zijn wil is, allereerst de verheerlijking van Zijn naam en onze heiligheid. En dit is het beste wat we kunnen verlangen en wat ons het meest gelukkig zal maken.

Ga daarom naar Hem toe, vrijmoedig, gerechtvaardigd door het geloof in Jezus, de rechtvaardige Middelaar die voor ons tot zonde is gemaakt! En vraag Hem alles wat je nieuwe harte begeert. Hij zal het je geven, op de

manier die Hem het meest verheerlijkt en ons het gelukkigst maakt in Hem.

“En dit is de vrijmoedigheid die wij hebben in het toegaan tot God, dat Hij ons verhoort, telkens als wij iets bidden naar Zijn wil. En als wij weten dat Hij ons verhoort, wat wij ook bidden, dan weten wij dat wij het gevraagde, dat wij van Hem hebben gebeden, ontvangen.” (1 Johannes 5:14)

Vertrouw daar op. Dit is een betrouwbaar Woord.

Heere, leer mij naar Uw wil te bidden, ik wil wat U wilt, niet wat ik wil.

*

Vraag 15

Is het Bijbels om samen te bidden?

Vraag: *Pas werd er in een blad gewaarschuwd voor een kringgebed en onlangs werd ik voor zo'n groep uitgenodigd. Het lijkt me mooi om samen God te zoeken maar ik twijfel of dit het juiste middel is, hoe denken jullie hierover?*

In Mattheüs 6:5-6 waarschuwt Jezus ons voor het bidden in de aanwezigheid van anderen: *“En wanneer u bidt, zult u niet zijn als de huichelaars; want die zijn er zeer op gesteld om in de synagogen en op de hoeken van de straten te staan bidden om door de mensen gezien te worden. Voorwaar, Ik zeg u dat zij hun loon al hebben. Maar u, wanneer u bidt, ga in uw binnenkamer, sluit uw deur en bid tot uw Vader, Die in het verborgene is; en uw Vader, Die in het verborgene ziet, zal het u in het openbaar vergelden.”*

De eerste Christenen baden samen

Deze woorden moeten we serieus nemen. Maar we zien dat de eerste Christenen de waarschuwing van de Heere Jezus om in het verborgene te bidden niet zagen als een

verbod om ook *samen* te bidden. Ze kwamen samen, om samen te bidden.

- Ze baden samen om de komst van de Heilige Geest (Handelingen 1)
- Ze baden dagelijks samen (Handelingen 2)
- Ze baden samen om vrijmoedigheid (Handelingen 4:23-31)
- Ze baden samen om verlossing uit lijden (Handelingen 12:1-17)
- Ze baden samen om wijsheid in het dienen (Handelingen 13:1-4)
- Ze baden samen in gedeeld verdriet (Handelingen 20:36-38)
- Ze baden samen in liefdevolle eenheid (Handelingen 21:1-6)

Zeker moeten we de waarschuwing van de Heere Jezus ter harte nemen en er voor oppassen om nooit te bidden om gehoord en gezien te worden. Of dat nu is tijdens het eten, voor de klas, op de preekstoel of als je samenkomt om te bidden.

We komen tot een oneindig heilig God, we naderen de genadetroon, het verzoendeksel, vrezend maar vrijmoedig want de toegang is vrij door Jezus. En elk gebed wat niet op God gericht is, is waardeloos. Je bid dan alleen om wat moois te zeggen maar niet om wat van God te ontvangen. Aan de buitenkant lijkt het alsof je je op God richt, maar van binnen ben je gericht op de mensen, dat is huichelarij. Daar moeten we voor vluchten.

Geleid door de Geest

We kunnen dus zeker verkeerd bidden. Maar misbruik is nooit de reden om iets helemaal niet meer te doen, zoals de eerste Christenen ons dat ook laten zien. En als we,

geleidt door de Heilige Geest, samen bidden kunnen we ook zo bemoedigd worden door de eenheid die de Heere Jezus voor ogen had. We kunnen elkaar aanvullen. En als de één geen woorden heeft, kan de Heere die weer aan een ander geven zodat we samen als één lichaam voor God komen en Hem smeken om Zijn ingrijpen.

Het gebrek aan verlangen om samen voor Gods troon te strijden, te smeken en te pleiten voor elkaar, onze gemeente, ons land en deze wereld laat misschien juist wel zien dat gebed juist nu hard nodig is.

Vorbode van zegen

Laten we bidden dat God die Geest van genade en gebeden uitstort want, zoals Spurgeon het zei, “gebed is de vorbode van de zegen.” Dat heeft Hij zo krachtig aan de eerste Christenen en vele gelovigen na hen bewezen.

Heere, leer ons bidden.

*

Hoe kan ik echt bidden?

***Vraag:** Hoe kunnen wij echt bidden. Soms vind ik het erg lastig om met mijn hart te bidden. Hoe werkt God dat dan in je?*

In het vorige hoofdstuk zagen we dat ons gebed waardeloos is wanneer we bidden om door mensen gehoord te worden in plaats van door God. Dan naderen we God met onze lippen maar ons hart is er ver van.

Daarom waarschuwt Jezus ons dat we allereerst alle afleidingen moeten ontvluchten om ons op God te richten. Dan mag je alles wat er in je hart leeft voor de Heere neerleggen. Dan hoeft je het niet mooier voor te doen, want God ziet toch al wat er in je hart leeft, maar Hij wil het graag uit je mond horen, zoals een vader graag de stem van zijn kind hoort.

Erken je behoefte

Verder is het goed om te bedenken dat, wanneer je niets van God nodig hebt, ook niet zult bidden. Maar als je Hem nodig hebt, zullen de woorden in je mond uit je

hart voortkomen. Verder zul je ook niet bidden als je niet weet of gelooft dat God je zal horen. Maar als je weet dat je Hem nodig hebt en dat Hij je zal horen dan zullen de woorden in je mond uit je hart voortkomen, denk aan Jakobus 1:6-8 en 1 Johannes 2:3:19-22.

Zoals we geboren zijn leven er verkeerde verlangens in ons hart, maar door het geloof in Jezus wil Hij ons hart wassen, door het Woord (Efeze 5:26) zodat we tot Hem kunnen naderen met een waarachtig hart (Hebreeën 10:19-23).

Dan moeten we veel alleen zijn met God, geknield met een open Bijbel, om Hem steeds beter te leren kennen. In Zijn Woord laat Hij je zien wat je mist en wat Hij je belooft te geven. Vertrouw dan op Zijn Woord, op al Zijn beloften en ga naar de genadetroon om barmhartigheid en hulp te krijgen in je nood (Hebreeën 4:16).

“Want de ogen van de HEERE trekken over de hele aarde, om Zich sterk te bewijzen aan hen van wie het hart op Hem gericht is.” (2 Kronieken 16:9, EV)

*Door geen bekommelingen,
geen klagen en geen pijn
laat God zich iets ontwringen:
Hij wil gebeden zijn.*

*

Vraag 17

Hoe kan ik Gods stem verstaan?

Vraag: Ik ben ervan overtuigd dat het gebed geen eenrichtingsverkeer is. Toch vind ik het moeilijk om echt te luisteren naar God. Hoe kun je in het gebed stil zijn, en luisteren naar dat wat God tegen mij te zeggen heeft?

De Heere wil zeker tot ons spreken, Hij wil ons raad en leiding geven. Hij wil niet alleen jouw stem horen maar Hij wil je ook antwoorden. De sprekende God wil je onderwijzen, terechtwijzen en bemoedigen.

Hij sprak tot Adam en Eva, tot Abraham, Izak en Jacob, tot Mozes en door Zijn profeten tot het volk Israël. Steeds weer wilde de Heere Zijn karakter en wil bekend maken en specifiek de weg wijzen door te spreken.

Die God is nog dezelfde en aangenomen als Zijn kinderen hebben we, door het bloed van Jezus, vrije toegang tot Zijn aanwezigheid waar we met Hem mogen spreken. Wanneer we Hem iets vragen zal Hij zeker antwoorden (Lukas 11:10).

Geschreven, gezongen en gehoord

Allereerst wil Hij tot ons spreken door Zijn Woord, de Bijbel, die is door God ingegeven (2 Timotheüs 3:16). Daarin zijn de woorden die Hij gesproken heeft opgeschreven en bewaard, daar zien we wie Hij is, wie wij zijn en wat Hij voor ons gedaan heeft in Christus.

De Heere wil ons, door Zijn Geest, op het juiste moment naar een passende waarheid leiden in Gods Woord die ons bemoedigd, vermaand, troost of de weg wijst. Verder leert dat Woord ons dat Hij ons wil onderwijzen, terechtwijzen en bemoedigen door Psalmen, lofzangen en liederen van de Geest. Soms kan de Heere zo'n lied in gedachten geven en je op die manier onderwijzen of bemoedigen.

Ook wil God spreken door dromen en visioenen. Hij heeft beloofd dat Hij zo zou spreken in de laatste dagen, de tijd tussen zijn eerste en tweede komst (Handelingen 2:17). Dit is misschien een beetje vreemd voor je en daar wordt door sommigen ook oneerbiedig mee omgegaan.

Of de Heere vandaag nog zo wil spreken, zullen we in in het antwoord op vraag 43 behandelen. Maar wanneer God op die manier tot ons spreekt dan moet dat in overeenstemming zijn met zijn met de Bijbel. Als dat wat we leren door een droom of een visioen Gods eerder geopenbaarde Woord tegenspreekt, dan is het niet van God.

Wees alleen met God

Toch kunnen we ook doof zijn voor Zijn stem. Onze gedachten en ons hart worden de hele dag gevuld zodat er, om het zo te zeggen, geen ruimte is om God te verstaan. Van alle kanten worden we afgeleid, duizenden stemmen roepen om onze aandacht.

Daarom is het goed om alleen te zijn met God, geknield met een open Bijbel. Dit kan in het begin

moeilijk zijn, zie het als een soort verslaving aan de ruis van de wereld. De stilte kan oorverdovend zijn en je soms zelfs bang maken als je de drukte van de wereld gewend bent. Maar zoek de Heere steeds vaker en langer op.

“Want één dag in Zijn voorhoven, één dag dichtbij de Heere, is beter dan duizend elders.” (Psalm 84:11)

Spreek, o Heer

*Ruis omringt mij als een deken
Dringt zich door tot in mijn ziel
Alles om mij heen lijkt te spreken
Schreeuwt zelfs als ik voor U kniel*

*Maak mij doof voor aardse klanken
Leg haar stem het zwijgen op
In de stilte wil ik U danken
Luist'ren als Uw hart daar klopt*

*Spreek, O Heer, Uw dienaar luistert
U verstaan is wat ik wil
Als U zachtjes tot mij fluistert
En Uw stem mijn onrust stilt*

*Laat Uw woorden levend stromen
In mijn dorre, droge hart
Want Uw Woord vult mij volkomen
Met Uw vrede en kracht.*

*Zoet als honing uit de rotsen
Komt de vreugde als U spreekt
Heer ik doe mijn mond voor U open
Schenk mij wat nu nog ontbreekt*

*

Vraag 18

Wat als God mij niet lijkt te horen?

Vraag: Mijn bidden voelt vaak zo standaard, zo nep. Ik weet eigenlijk ten diepste ook niet zeker of God mij wel hoort. Ik bid dagelijks dat moeilijkheden in mn leven worden weggenomen of verbeterd, maar mn gebeden lijken niet verder te komen dan het plafond. Wat is jullie advies?

Verwacht Hem. Zo vaak bidden we maar verwachten we Hem eigenlijk niet. We kunnen het ons niet voorstellen en het lijkt onmogelijk. De nood lijkt groter dan de Helper. Zo vaak is juist de nood het plafond. We spreken tot God, maar we overzien de nood niet. We houden onze ogen op de golven gericht en missen daardoor die heerlijke Redder die met Zijn handen uitgestrekt op ons wacht om ons te helpen.

Vaak zien we op de golven omdat we niet echt beseffen dat Hij ons werkelijk hoort. Toch hoort Hij je echt. Hij doorgrond je en kent je. Hij ziet je als je daar geknield tot Hem roept. Hij begrijpt je gedachten. Zelfs als je geen woord uit kunt brengen. Hij weet alles! (Psalm 139:1-4) Echt. Die oneindig Heilige God die zo hoog

woont, ziet zo laag (Psalm 113:6). Hij hoort je echt door dat plafond, vanuit de hemel.

Vrije toegang

Soms is het ook de tegenstander die ons aanklaagt. Hij wijst ons op onze zonden waardoor ons gebed voor de Heere een gruwel is (Spreuken 28:9). Zeker, God kan niet naar zondaren luisteren. We verdienen niets dan Zijn woede, want zonde kan niet bestaan in de aanwezigheid van pure heiligheid.

Maar toch is er een weg tot de genadetroon, door Jezus Christus. Hij wilde door God verlaten worden zodat wij in Zijn heilige aanwezigheid kunnen komen. Bekleed met Zijn gerechtigheid hoeven we niet meer op de drempel te blijven, het voorhangsel is gescheurd, we mogen met vrijmoedigheid het heilige der heilige betreden (Hebreeën 10:19-22)!

Besef je dat? Dit is heerlijk, dit is Gods genade voor zondaren die de eenzaamheid verdienen, die Zijn eeuwig zwijgen verdienen. Maar dit is wat Jezus Christus, het vleesgeworden Woord, mogelijk heeft gemaakt! Hij wil tot je spreken. Hij wil bij je zijn. Hij wil je stem horen. Hij wil je helpen en voor je zorgen. Verwacht Hem!

*Zo ik niet had geloofd, dat in dit leven
Mijn ziel Gods gunst en hulp genieten zou,
Mijn God, waar was mijn hoop, mijn moed, gebleven?
Ik was vergaan in al mijn smart en rouw.
Wacht op den HEER, godvruchte schaar, houd moed:
Hij is getrouw, de bron van alle goed;
Zo daalt Zijn kracht op u in zwakheid neer;
Wacht dan, ja wacht, verlaat u op den HEER.*

Psalm 27:7

*

Vraag 19

Wat moet ik doen als het donker is?

Vraag: Momenteel ga ik door een hele donkere periode en heb ik dus heel veel 'gevoel'. Ik ben daarbij bang dat ik mezelf bedrieg als ik me afvraag welke weg God met me wil gaan. Alles wat ik meemaak of tegenkom ga ik vergeestelijken en maakt me verward. Heeft iemand advies?

Dit was hoe ook ik me de afgelopen week voelde. Er was zoveel twijfel over mijn toekomst. Ik was echt bang. Ik overzag het niet. Omdat ik zo gericht was op de golven in mijn leven leek het alsof de Heere niet voor mij zorgde, dat Hij me losgelaten had.

Er moesten verschillende beslissingen genomen worden waarvan ik dacht dat ik ze niet aankon, ik voelde me weer ingesloten. Alsof er geen uitweg meer was en alles zou mislukken.

Met Jezus in het dal

Maar hoe vaker ik door dit dal ga, hoe lichter het dal wordt. Want steeds weer en steeds vroeger in het dal herinnert de Heere me aan de woorden van Paulus:

“Hij heeft ons uit zo'n groot doodsgevaar verlost, en Hij verlost ons nog. Op Hem hebben wij de hoop gevestigd dat Hij ons ook verder verlossen zal.” (2 Korinthe 1:10)

De God die was, die is en die zal zijn, had mij eerder verlost en uit dit dal geleid en Hij is dezelfde, Hij verlost nog, daarom mag ik ook nu weer mijn hoop vestigen op Hem die mij ook verder verlossen zal. Steeds meer leert de Heere zo mijn situatie in het licht van de waarheid te stellen. Hij laat me zien hoe het werkelijk is.

Neem het zwaard van het Woord

Want ook nu geldt het weer dat het de tegenstander is die twijfel zaait, die met leugens komt om ons te doen wanhopen waardoor we in een mistige schijnwerkelijkheid terechtkomen. Daarom worden we opgeroepen om het zwaard van het Woord op te nemen en moedig te strijden. Met Zijn beloften. Neem de waarheden uit Gods Woord en sla de leugen daarmee in stukken.

John Piper zegt het zo, “Wanneer de tegenstander modder op onze vooruit gooit, gebruiken we de ruitenwissers van Gods beloften waardoor we weer zicht krijgen op de weg.”

Vlucht daarom naar Gods Woord, en bestrijd elke twijfel en wanhoop met: *“Dit zegt de Heere, de waarachtige, de betrouwbare...”* God is een goede Vader en als we in liefde voor Hem en overgave aan Hem een beslissing hebben genomen waar we later aan twifelen moeten we onthouden dat Hij alles ten goede zal keren (Romeinen 8:28).

Onbevreesd door Zijn liefde

Onthoud ook de woorden van Johannes:

“Er is in de liefde geen vrees, maar de volmaakte liefde drijft de vrees uit. De vrees houdt immers straf in, en wie vreest, is niet volmaakt in de liefde” (1 Johannes 4:18).

God is echt liefde. En als je, zoals vers 16 en 17 het zegt, deze liefde kent en gelooft, mag je vrijmoedigheid op de dag van het oordeel. Dan is er geen vrees meer omdat de straf gedragen is door Jezus Christus.

En als onze eeuwigheid veilig is, wat kan ons hier dan overkomen? “

Wat zullen wij dan over deze dingen zeggen? Als God voor ons is, wie zal tegen ons zijn? Hoe zal Hij, Die zelfs Zijn eigen Zoon niet gespaard maar voor ons allen overgegeven heeft, ons ook met Hem niet alle dingen schenken? Wie zal beschuldigingen inbrengen tegen de uitverkorenen van God? God is het Die rechtvaardigt. Wie is het die verdoemt? Christus is het Die gestorven is, ja wat meer is, Die ook opgewekt is, Die ook aan de rechterhand van God is, Die ook voor ons pleit. Wie zal ons scheiden van de liefde van Christus? Verdrukking, of benauwdheid, of vervolging, of honger, of naaktheid, of gevaar, of zwaard? (Zoals geschreven staat: Want omwille van U worden wij de hele dag gedood, wij worden beschouwd als slachtschapen.) Maar in dit alles zijn wij meer dan overwinnaars door Hem Die ons heeft liefgehad. Want ik ben ervan overtuigd dat noch dood, noch leven, noch engelen, noch overheden, noch krachten, noch tegenwoordige, noch toekomstige dingen, noch hoogte, noch diepte, noch enig ander schepsel ons zal kunnen scheiden van de liefde van God in Christus Jezus, onze Heere.” (Romeinen 8:31-39).

Wat kan ons dan nog gebeuren? Niets. Stel iedere situatie in dat licht. Richt je ogen op Jezus, schuil achter

Hem, vertrouw op wat Hij gedaan heeft, op wat Hij doet en op wat Hij zal doen. Hij blijft dezelfde, de Redder.

*

Vraag 20

Zijn we allemaal geroepen om te getuigen?

Vraag: *In de Bijbel staat het zendingsbevel (waarvan ik altijd heb geleerd dat dit voor iedereen is). Maar in Romeinen 10:14 staat: “En hoe zullen zij prediken, als zij niet gezondend worden?” Kan je hier het zendingsbevel voor invullen, of moet dit eigenlijk toch een specifieke roeping zijn? En als wij inderdaad allemaal geroepen zijn, hoe gaan jullie dan met deze roeping om? Ik merk bij mijzelf dat het me geregeld moedeloos maakt om zoveel mensen om mij heen te zien die Christus niet kennen, en dan voel ik haast ‘zendingsdrang’ opkomen. Is dit goed, of juist niet?*

Wat heerlijk om te lezen hoe dit verlangen leeft! Het is belangrijk om de dringende noodzaak van Evangelisatie te beseffen, dit is geen bijzaak, het gaat om zielen die eeuwig verloren zullen gaan wanneer wij Jezus’ opdracht niet gehoorzamen om Zijn getuige te zijn. Daarom is het ook

zo'n genade wanneer we die 'zendingsdrang' voelen, zoals we geboren zijn zoeken we liever comfort en de redding van ons vlees, ten koste van zielen, niet de redding van zielen, ten koste van ons vlees.

Daarom dank ik de Heere echt nu ik lees dat de Heere die 'zendingsdrang' werkt. We hebben arbeiders nodig! We hebben jou nodig. De oogst is groot, en wordt steeds groter. De velden zijn wit, dat betekent dat het niet meer lang duurt voor de graankorrels zwart worden en het te laat is voor de oogst. Nu is het de tijd om uit te gaan. En daarom is het heerlijk om te horen dat dit verlangen leeft.

Geen speciale roeping

David Platt zegt dit over dat verlangen:

Sommigen spreken erover hoe God in hun leven een sterk verlangen werkt om mensen tot Christus te leiden. Sommige gemeenten zien dit Evangelische verlangen als de roeping tot een bediening, of zelfs als de roeping om zendeling te worden.

Als het zijn van een discipel van Jezus echter betekent dat je discipelen maakt en als het vissen op mensen de essentie is van het volgen van Jezus (Mattheüs 4:19), dan is er geen speciale roeping nodig om het Evangelie van Jezus Christus te verspreiden. Met andere woorden, het verlangen om mensen tot Christus te leiden en discipelen te maken onder alle volken maakt iemand geen zendeling. Het maakt iemand een Christen.

Het is zo goed, gezond en toch ook bovennatuurlijk vanzelfsprekend dat je dit als Christen verlangt, denk erover na: wanneer je een Middel hebt gevonden waardoor je verlost kunt worden van een eeuwigheid in

de hel waar je terecht en zonder ophouden zou moeten lijden, dan kan het toch niet anders dan dit aan iedereen bekend maken?

Stel je voor dat je een middel had tegen kanker, zou je dan niet alle ziekenhuizen langsgaan om dit aan zieken te geven?

Maar hoewel God Zijn Geest gegeven heeft om Zijn getuige te zijn en het dus het doel is van iedere Christen om het Evangelie te delen en mensen te nodigen tot Christus, is zeker niet iedereen geroepen om zendeling te worden. Al is dit waarschijnlijk het excuus wat de meeste Christenen gebruiken om hun vlees en bezittingen te redden. Voorlopig hebben we nog geen overschot aan zendingen, dus verschuil je daar niet te snel achter.

Niet alleen in onze omgeving

Natuurlijk kunnen we ook in onze eigen omgeving getuige zijn. Dat is ook zeker onze eerste opdracht, op de post waar we zijn. Maar moeten we echt allemaal blijven in deze geestelijke overvloed waar we bijna verblind zijn door het vele licht terwijl er meer dan 6000 bevolkingsgroepen nog nooit maar een straaltje licht gezien hebben?

We kiezen zo snel voor het makkelijke deel, maar wie gaat er dan naar hen die leven in een hel, het Evangelie nog nooit gehoord hebben en daarom ook nog de rest van de eeuwigheid door moeten brengen in de hel?

Laat God je leven bepalen

Hoewel het duidelijk is dat we, als we door het geloof in Christus zijn, Zijn getuigen en gezanten Zijn, is het verschillend tot welke post God je roept. Leg dit in het gebed aan Hem voor, zonder voorwaarden.

Denk na over deze woorden van Platt:

Als volgelingen van Christus hebben we Hem een “blanco cheque” gegeven met ons leven. Dit betekent dat Hij ons mag gebruiken voor de verspreiding van het Evangelie in de wereld. Onze tijd is van Hem, ons geld is van Hem, onze gezinnen zijn van Hem en onze toekomst is van Hem. Zonder kleine lettertjes. We willen gaan waar Hij ons leidt, alles geven wat Hij nodig heeft en alles gehoorzamen wat Hij gebiedt. Elke keer als we als gemeente Gods leiding ervaren naar een andere onbereikte bevolkingsgroep, vragen we iedereen om hun “blanco cheque” op tafel te leggen en aan God te vragen of Hij wil dat ze gaan. Is jouw leven dus een “blanco cheque” voor God?

Heb je alles op tafel gelegd en gevraagd, “God, hoe wilt U dat ik (of mijn gezin) aan de volken geef?” Heb je Hem gevraagd, “Hoe wilt U dat ik (of mijn gezin) naar de volken ga?” Wilt U dat we naar het buitenland verhuizen om Uw roem te verspreiden?” Ik ben er van overtuigd dat God deze vragen helder zal beantwoorden als je ze in het gebed voor Hem neerlegt. Want zoals we hebben gezien wil Hij Zijn wil liever door ons volbrengen dan wij dat zelf willen. En als we Hem volgen zal Hij ons leiden naar mensen, plaatsen en posities waar we het meest doeltreffend discipelen kunnen maken uit alle volken voor de verheerlijking van Zijn naam.

Je leven is niet meer van jezelf. Wanneer we ons leven hebben toevertrouwt aan onze Schepper mag Hij er mee doen wat Hij wil en zal Hij voorzien in wat we nodig hebben om Zijn wil te doen.

*Hij is het waard. Het Lam moet Zijn lijdensloon ontvangen uit
alle volken, talen en stammen.*

*

Vraag 21

Hoe breng ik het nieuws van oordeel en redding?

Vraag: *Hoe breng ik evenwichtig het nieuws van oordeel en redding?*

In gesprekken met ongelovigen is het belangrijk om erachter te komen welk beeld ze van God hebben. Vaak is het beeld wat mensen hebben van God scheefgegroeid, uit evenwicht. Dit zijn obstakels en als wegbereiders en getuigen van Jezus moeten we alles wegnemen wat in de weg staat om Hem te kennen en te verheerlijken.

Soms zijn er mensen die heel hun leven gehoord hebben dat God een liefdevolle God is, zij zien Hem als een soort sinterklaas die hen kan geven wat ze willen terwijl ze kunnen leven zoals ze willen. Hen moeten we het heilige en rechtvaardige karakter van die liefdevolle God bekendmaken. We moeten hen vrijmoedig laten zien wat zonde is, wat het Jezus gekost heeft en hoe ernstig de straf is die op hen wacht als ze zich niet van hun zonde afkeren en op Jezus vertrouwen.

Anderen hebben heel hun leven al gehoord dat God een heilige, rechtvaardige God is. Onder het juk van angst voor de straf en het oordeel leven ze zonder dat ze ooit iets horen en proeven van Gods opzoekende liefde voor hen. Aan hen moeten we laten zien hoe lief die (terecht toornige) God hen heeft. We moeten hen bekendmaken die God de wereld, en dus ook hen, zo liefhad dat Hij Zijn enige Zoon gaf zodat ze niet verloren zullen gaan wanneer ze op Hem vertrouwen.

Zo moeten we corrigeren wat er aan hun beeld van God en wat Hij geopenbaard heeft scheef is gegroeid. En de Heere heeft daartoe Zijn Geest beloofd die je toerust en vrijmoedigheid geeft om Zijn wegbereider te zijn, om Zijn getuige te zijn, om de mensen Gods heiligheid, rechtvaardigheid, liefde en genade bekend te maken.

Ik wil jullie aanmoedigen om het boekje van David Platt te lezen waarin hij je de verschillende onderdelen van het Evangelie leert en je leert hoe je ze in je dagelijkse gesprekken verweeft.

*

Lees hier het boekje:
Evangeliedraden



Moeten we de verworpenen nodigen?

Vraag: Waarom biedt God zijn Evangelie in de kerk aan alle mensen aan, terwijl Hij toch al een aantal van hen heeft verworpen?

We kunnen deze vraag kort beantwoorden. We bieden het Evangelie allereerst aan iedereen aan omdat Jezus het Evangelie aan iedereen aanbood en iedereen nodigde (Johannes 3:16, Openbaring 22:17). En ten tweede omdat Hij het ons opdraagt (Lukas 24:47).

Dit antwoord zou eigenlijk al genoeg moeten zijn. Want als God ons iets opdraagt, doen we dat niet in de eerste plaats omdat wij het helemaal begrijpen, maar omdat degene die ons gered heeft het opdraagt. Wie mij eeuwig leven met God geeft en mij van al mijn schuld en zonde verlost, mag alles van mij vragen.

Maar dat is niet alles wat er over te zeggen valt. Onthoud dit, dit is zo'n eer en voorrecht: De soevereine God van het universum wil met Zijn kinderen samenwerken. Hij heeft de verkondiging bepaald als het

middel tot Zijn doel. Ja, Hij had andere middelen kunnen gebruiken om mensen tot geloof te brengen. Maar Hij wil samenwerken met ons. God wil ons als Zijn instrumenten gebruiken om Zijn heerlijkheid, macht en kracht door ons aan iedereen ten toon te stellen. Echt, het is heerlijk om met Hem samen te werken in het gebed en in de verkondiging van Zijn Evangelie.

Hij draagt ons op om dit Evangelie aan iedereen bekend te maken. Niet alleen in de gemeente, maar altijd als de Heere ons als Zijn getuigen de mogelijkheid geeft (Handelingen 1:8). Dit is Zijn opdracht. Dit is wat Hij ons duidelijk heeft gemaakt. Laten we Hem gehoorzamen. Zoals een kind wat erop vertrouwt dat zijn vader weet wat het beste is. Hij heeft het doel voor ogen, laten we dan vertrouwen dat de middelen die Hij aanwijst ons tot dat doel zullen leiden.

En juist om ons daarin aan te moedigen heeft Hij ons ervan verzekerd dat dit werk nooit tevergeefs zal zijn. Nergens hebben we een woord of een belofte dat er in een gemeente een aantal mensen nooit tot geloof zullen komen. Dat weten we niet, integendeel, we hebben een belofte dat God mensen uitgekozen heeft, dat er mensen gered zullen worden als het Evangelie vrij en zuiver klinkt. We hebben een belofte dat er een ontelbare menigte zal zijn met mannen en vrouwen uit alle volken, talen en stammen die gered zullen worden.

Uitverkiezing: De grote zendingshoop

Zeker, we geloven dat God sommigen heeft uitgekozen wat inhoudt dat Hij anderen niet heeft uitgekozen om in Hem te geloven (Romeinen 9:6-29). Maar dat heeft geen invloed op de verkondiging van het Evangelie, vooral omdat wij gewoon niet weten wie wel of niet uitgekozen is. Wij weten niet wie de schapen Zijn die de Vader aan Jezus gegeven heeft. Maar dit is juist wat ons aanspoort. De schapen zullen Zijn stem horen (Johannes 10:16). Dat

is onze hoop en motivatie om het Evangelie te verkondigen. Overal waar we zijn, niet omdat er mensen zijn die niet zullen geloven en Hem verwerpen, maar omdat er mensen zijn die zullen geloven en Hem zullen aannemen!

Als je wel eens het Evangelie met iemand gedeeld hebt, weet je hoe onmogelijk dat lijkt. Hoe gaat diegene dit heerlijke nieuws ooit geloven? Maar juist omdat Jezus heeft gezegd dat Hij nog andere schapen heeft die ook toegebracht moeten worden (Johannes 10:16) gaan we moedig door. Vertrouwend op de Opperherder.

Dit is wat die Opperherder bad, *“En Ik bid niet alleen voor dezen, maar ook voor hen die door hun woord in Mij zullen geloven.”* (Johannes 17:20) De soevereine God heeft bepaald dat er mensen gered zullen worden door ons woord. Dat is onze hoop en motivatie.

*

Hoe maakt bevinding ongelovigen jaloers?

Vraag: *Is het Bijbels om te zeggen dat de bevinding van Gods kinderen jaloersmakend is voor ongelovigen?*

In de Bijbel verwijst het woord “bevinding” naar beproeving of ondervinding. Ook wordt het soms vertaald als bewijs, of de uitkomst van een proef. In Romeinen 5 wordt het gebruikt als het ondervinden van volharding in verdrukking.

Deze ondervinding van volharding in verdrukking geeft hoop, *“een hoop die niet beschaamt omdat de liefde van God in ons hart is uitgestort door de Heilige Geest, Die ons gegeven is”* (Romeinen 5:3-5).

We weten dat Gods kinderen beproefd worden. Petrus zegt dat we dat niet vreemd moeten vinden, *“Geliefden, laat de hitte van de verdrukking onder u, die tot uw beproeving dient, u niet bevreemden, alsof u iets vreemds overkwam”* (1 Petrus 4:12).

Ook noemt Petrus de beproeving van grote waarde, iets waarin we ons moeten verheugen, *“Daarin verheugt u zich, ook al wordt u nu voor een korte tijd – als het nodig is –*

bedroefd door allerlei verzoeken, opdat de beproeving van uw geloof – die van groter waarde is dan die van goud, dat vergaat en door het vuur beproefd wordt – mag blijken te zijn tot lofen eer en heerlijkheid, bij de openbaring van Jezus Christus” (1 Petrus 1:6-7).

Het moet ons blij maken wanneer de Heere ons iets op onze weg geeft wat ons geloof beproeft, wat ons test om te zien of we zullen volharden, of we het geloof behouden, of we Jezus werkelijk willen volgen en heerlijker vinden dan deze wereld. Jakobus zegt, “*Acht het enkel vreugde, mijn broeders, wanneer u in allerlei verzoeken terecht komt, want u weet dat de beproeving van uw geloof volharding teweegbrengt. Maar laat die volharding ook volledig mogen doorwerken, opdat u volmaakt bent en geheel oprecht, en in niets tekortschiet.*” (Jakobus 1:2-4)

Wanneer ons leven maar doorgaat en alles rustig en kalm is, is het soms niet duidelijk of we wel geloven of niet. Pas wanneer het geloof onder druk komt te staan, door verleiding, verdrukking of lijden wordt het zichtbaar. Dan komt het erop aan of we Hem verloochenen of volharden.

En wanneer we dan zien (of ondervinden) dat we, vanwege de liefde die Hij uit genade in ons heeft uitgestort, volharden in verdrukking — hoe groot of klein die verdrukking ook is — geeft dat een onuitsprekelijk vreugde, dat geeft de hoop van Romeinen 5.

Bevinding en de redding van zielen

Dat was misschien nogal een omweg, en misschien is dit niet het beeld wat je bij bevinding hebt, maar ik wilde toch eerst laten zien wat de Bijbel over bevinding zegt, ook om de vraag verder te kunnen beantwoorden.

Als een ongelovige ziet hoe een gelovige onder druk volhardt in het geloven, wat zou dat dan met hem doen, zou hij jaloers kunnen worden?

Ik heb gezocht in de Bijbel naar voorbeelden, maar er wordt nergens specifiek gezegd, voor zo ver ik weet, dat het toonbeeld van volharding in verdrukking op zichzelf tot redding van verloren zielen zal leiden.

Wel lezen we deze bijzondere woorden van Paulus: *“Nu verblijd ik mij in mijn lijden voor u en vervul in mijn vlees wat overblijft van de verdrukkingen van Christus, ten behoeve van Zijn lichaam, dat is de gemeente”* (Kolossenzen 1:24).

Was het lijden van Christus niet genoeg, moest Paulus daar nog wat aan toevoegen?

John Piper zegt hierover, “Nee, het lijden van Christus was genoeg, wat daar nu nog aan ontbreekt is een zichtbaar beeld van dit lijden.” In de verdrukkingen van Paulus om Christus’ wil zien we Christus verdrukking tot opbouw van Zijn gemeente. Wanneer we dus omwille van Christus lijden is dit een levend toonbeeld van Zijn lijden waarin ongelovigen de offerende en nederige liefde van de Heere Jezus kunnen proeven.

Daad én woord

Maar dit is nooit genoeg, zoals ook het lijden van Jezus vergezeld ging met de verkondiging van het Evangelie. Wanneer er in ons leven iets zichtbaar wordt van het lijden van Christus, van volharding in verdrukking, dan zullen er zeker vragen komen en dan moeten we getuigen van de hoop die in ons is (1 Petrus 3:15). Zo werkt de verdrukking en de vreugde die dat allemaal overstijgt vanwege de liefde die de Heere in Zijn volgelingen uitstort, samen met de verkondiging van het Evangelie.

Dit kan in het klein zichtbaar worden wanneer je er voor kiest om niet met de wereld mee te doen, als je *“de smaad van Christus liever hebt dan de schatten in Egypte”* (Hebreeën 11:25-26). Dan kun je getuigen van dat loon wat je voor ogen hebt en dan zal die (lichte)

verdrukking een middel zijn om het Evangelie te verkondigen.

Ook moet ik nog denken aan een film die ik een paar weken geleden zag over het leven Richard Wurmbrand. Hier zien we dit in het groot. Hij was vanwege het verkondigen van het Evangelie gevangen gezet en elke keer als hij in zijn cel knielde om met Zijn Vader te spreken werd hij meegenomen om geslagen te worden.

Op een dag kwam de bewaker weer terwijl hij geknield op de grond van zijn cel zat. Geërgerd riep de bewaker, “Ben je nu nog niet uitgebeden? Wat heb je nog om voor te bidden?” “Ik bid voor u,” zei Richard. Dit brak het hart van de bewaker, zo’n volharding en bovennatuurlijke liefde in (zware) verdrukking had hij nog nooit gezien.

Kijk, Jezus is wel het allergrootste voorbeeld van volharding in verdrukking. Kijk hoe Hij volhield uit liefde voor Zijn vijanden Gods toorn over hun zonde te dragen totdat Hij riep: “*Het is volbracht!*” Wat deed dat met zondaren? Wat doet dat met jou?

“Beproof mij, HEERE, ja, stel mij op de proef, toets mijn niereen en mijn hart” (Psalm 26:2).

*

*Download de film: **Tortured for Christ***



Vraag 24

Hoe ontspan ik tot eer van God?

***Vraag:** Hoe zien jullie het 'alles tot eer van God doen' in relatie tot het invullen van je vrije tijd met 'seculiere' zaken? Ik streef er naar elk moment nuttig te besteden en merk dat ik daarom steeds meer moeite heb met het kijken van bijvoorbeeld programma's of het 'slechts' gezellig doorbrengen van mijn avonden. In hoeverre moeten we hierin zoeken naar balans of anderszins?*

We zijn gemaakt om God te verheerlijken, om vol te zijn van God. God is degene die alle eer en lof waard is en Hij heeft ons gemaakt om Zijn beeld te weerspiegelen. Hij heeft ons gemaakt om van Hem te genieten. En Hij vervulde ons hart tot we de leugen hoorden dat we zelf als God konden zijn en onafhankelijk van Hem konden leven.

Krampachtig maakten we van onszelf afgoden, maar we konden onszelf niet in leven houden, we konden onszelf niet blij maken. We waren gemaakt voor God en zonder Hem werd alles bitter. En hoewel we onszelf

vulden met allerlei genietingen, zonder God daarvoor te erkennen, kregen we alleen maar meer dorst.

Bevrijding

Maar God had die afkerige wereld zo lief dat Hij zichzelf vernederde en de gezelligheid van de Drie-eenheid verliet om ons vrij te kopen uit de slavernij van de zonde en de dood.

Nee, er is in de hele geschiedenis niets duurder gekocht dan het leven van degenen die hun vertrouwen stellen op dat offer. Jezus heeft de dure prijs betaald door te sterven aan het kruis, door te verdrinken in eenzaamheid waarin wij eeuwig verdienen te verdrinken.

Maar Hij stond op uit de dood. Hij heeft de volle prijs tot de laatste cent betaald om ons weer te verenigen met God. Ja, door het geloof in Jezus komt Gods Geest zelf in ons wonen. Wanneer je je vertrouwen gesteld hebt op Jezus als de enige die je kan redden van je zonde en schuld, wanneer je Hem hebt aangeroepen voor redding, is je lichaam een tempel geworden van de levende God (2 Korinthe 6:14-18).

Dat is de reden om alles tot eer van God te doen, om Hem te verheerlijken in je lichaam (1 Korinthe 6:19-20). Wanneer we er dus over nadenken hoe we ons leven invulling moeten geven tot eer van God beginnen we bij de reden, namelijk dat we duur gekocht zijn. Dit moeten we onthouden. We zijn te duur voor nutteloosheid.

Laat het offer van Jezus dan ook al die moeite waard zijn geweest.

Kostbare tijd

In dat licht kunnen we nadenken over de manier waarop we onze “vrije tijd” invullen. Want die “vrije tijd” is dus ook duur gekocht, misschien kun je het dan ook “kostbare tijd” noemen. Als Jezus zo geleden heeft om

dit mogelijk te maken lijkt het mij niet gepast om een scheiding te maken tussen tijd voor jezelf en tijd voor God. Al jouw tijd heeft Jezus duur gekocht. En is het dan niet heerlijk om zo dicht mogelijk bij Hem te leven nu we vrij mogen genieten van Gods liefde?

Blijf dicht bij Jezus, geniet van tijd in de stilte met Hem. Zoek hem op, geknield met een open Bijbel. Laat dat je belangrijkste ontspanning zijn. Geniet van de vrede die Hij aangebracht heeft zodat je nu vrij in het Heilige der heilig kan komen en God mag aanbidden. Beter nog, en dit is iets waardoor je wel moet knielen en beven, jij *bent* het Heilige der heilige. Besef je dat?

Denk daar eens goed over na. Wanneer je door het geloof in Jezus vervult bent met de Heilige Geest is je lichaam een tempel van de levende God. Wat zou dit betekenen voor jouw leven en jouw ontspanning?

Onbesmet van zonde

Als je een tempel bent geworden van God. Besmet je ontspanning dan niet met zonde, met dat wat je liefde voor God blust, met dat wat je afleidt van gemeenschap met God. We hoeven niet te balanceren tussen een nuttig leven en ontspanning. Ontspanning is noodzakelijk en we mogen daarvan genieten. Maar stel je ontspanning in het licht van de prijs die Jezus betaald heeft en het heiligdom dat je lichaam geworden is.

In dat licht zegt Paulus, *“Alle dingen zijn mij geoorloofd, maar niet alle dingen zijn nuttig. Alle dingen zijn mij geoorloofd, maar ik zal mij niet onder de macht van ook maar iets laten brengen”* (1 Korinthe 6:12).

Ga daarom eerst naar Jezus voor ontspanning, vul je eerst met Hem, met Zijn levende water. Dan zul je het bittere water van deze wereld beter kunnen onderscheiden. Dan zul je beter kunnen beoordelen of de manier van ontspanning die je kiest nuttig is of je een slaaf maakt.

*O God, U bent mijn God!
U zoek ik vroeg in de morgen;
mijn ziel dorst naar U,
mijn lichaam verlangt naar U
in een land, dor en dorstig, zonder water.
Zo heb ik U in het heiligdom aanschouwd,
Uw macht en Uw heerlijkheid gezien.
Uw goedertierenheid is immers beter dan het leven;
daarom zullen mijn lippen U prijzen.
Zo zal ik U loven in mijn leven,
in Uw Naam zal ik mijn handen opheffen.
Mijn ziel zal als met vet en overvloed verzadigd worden;
mijn mond zal roemen met vrolijk zingende lippen.
(Psalm 63:2-6)*

*

Vraag 25

Mogen Christenen seculiere muziek luisteren?

Vraag: Hoe moeten we als christenen omgaan met 'seculiere' muziek, liedjes? Is het luisteren naar radiobits zondig? In hoeverre mag je je hier door laten beïnvloeden? Moet je plaatsen waar muziek aan staat vermijden?

Wanneer we ons afgekeerd hebben van onze zonde en ons vertrouwen op Jezus hebben gesteld, ontvangen we de Heilige Geest en worden we iedere dag meer gevormd naar het beeld van Jezus.

Jezus heeft daar een grote prijs voor betaald. Zijn leven. Hij gaf alles op, Zijn heerlijkheid en alles wat Hem lief was om gebroken en verteerd te worden door Gods toorn die eigenlijk op ons rustte. Zo lief had Hij jou, dat Hij die beker van Gods heilige woede over onze opstand en afkeer in onze plek tot de laatste druppel wilde leeg drinken om Zijn bruid, iedereen in Hem gelooft, te heiligen en te reinigen.

Dit is Zijn doel en dit is waar Hij mee bezig is. Hij heiligt ons. En dit heeft een strijd losgemaakt. Die strijd moeten we niet onderschatten. Het is een strijd tegen de oude mens — om die oude leden te doden en met de nieuwe mens bekleed te worden (Kolossenzen 3:5-10). De strijd is hevig. Van alle kanten wordt geprobeerd om ons af te houden van Jezus, om Zijn beeld in ons te breken. Om ons weer onder de macht van deze wereld te brengen.

Het infuus in je oren

Stel je voor dat je op de IC zou liggen, vechtend voor je leven, en ze zouden je vragen wat je via het infuus toegediend zou willen krijgen. Schadelijke stoffen, neutrale stoffen of versterkende stoffen, welke zou je dan kiezen? Ik ben er van overtuigd dat je voor de versterkende stoffen zou kiezen wanneer je leven op het spel zou staan.

Nu staat je ziel op het spel, je geestelijke gezondheid, je groei naar het beeld van Christus, je heiliging en reiniging, de verheerlijking van God waarvoor we zo duur gekocht zijn.

Wat wil je jezelf dan via dat infuus in je oren toedienen? Gods Woord roept je op, *“Laat het woord van Christus in rijke mate in u wonen, in alle wijsheid; onderwijs elkaar en wijs elkaar terecht, met psalmen, lofzangen en geestelijke liederen. Zing voor de Heere met dank in uw hart. En alles wat u doet met woorden of met daden, doe dat alles in de Naam van de Heere Jezus, terwijl u God en de Vader dankt door Hem.”* (Kolossenzen 3:15-17)

Ook al zou al het andere niet zondig zijn, we hebben het niet nodig. (Onderzoek dat maar, beproef maar of je jezelf onder de macht hebt laten brengen (1 Korinthe 6:12) van seculiere muziek door het een tijdje niet te luisteren en daarvoor in de plaats Christelijke muziek te luisteren.) Wat we nodig hebben is het Woord van

Christus dat in rijke mate in ons woont. En daarvoor heeft God ons verschillende liederen gegeven die ons daarbij helpen. Daarover denken we na in het volgende hoofdstuk.

Niet van de wereld, wel in de wereld

Verder wilde Jezus dat we in deze wereld zouden leven, niet dat we daaruit weggenomen zouden of zoveel mogelijk zouden vermijden. Daarom bad Hij dat God ons zou heiligen in de waarheid en beschermen tegen de boze (Johannes 17:14-15).

En in de wereld waarin we leven worden we soms blootgesteld aan “schadelijke stoffen.” Maar geheiligd door de waarheid kunnen we daardoor niet besmet raken. Er is een verschil tussen genieten van muziek en het horen van muziek. Je kunt een “schadelijk” nummer een keer aanhoren om te zien wat er gezongen wordt maar wanneer je het 10 keer opzoekt en luistert kan dat zomaar een teken zijn dat je er van geniet en het je voedt.

Hoe moeten we er dan mee omgaan als er op ons werk “schadelijke” muziek gedraaid wordt? Moeten we er steeds iets van zeggen? Nee. We zijn naar onze naasten niet geroepen om politieagent te zijn en alles wat niet is zoals het hoort steeds weer aan te wijzen. We zijn geroepen om getuige te zijn en naar Jezus te wijzen. Dit betekent dat we het met onze collega’s zeker niet vaker moeten hebben over het radiogebruik dan over hun eeuwige toekomst en de reddende genade voor hen in Christus.

Laat je daarom vullen met Zijn woorden zodat je onbesmet in deze zieke wereld zult schijnen als geheiligde kinderen van het licht.

Vraag 26

Welke Christelijke muziek mag ik luisteren?

Vraag: Onlangs keek ik een video van Wilco Vos over opwekkingsmuziek, hoe denken jullie daarover?

We leven in een tijd waarin we vanuit alle stromingen en richtingen steeds meer overspoeld worden met Christelijke muziek.

Met deze stroom van liederen dient ook de theologie van al die stromingen en richtingen zich bij ons aan.

Deze verschillende liederen leggen de nadruk op verschillende Bijbelse aspecten die ze willen bezingen. Ook worden er steeds meer verschillende muziekstijlen en vormen gebruikt om deze liederen in onze ziel te dragen. Omdat sommige liederen uit stromingen en richtingen komen die voor ons onbekend zijn, kunnen we huiverig zijn voor deze onbekende invloeden. Daarom is het goed om dit te onderzoeken en daarover eerlijke vragen te stellen.

Muzikale voorkeur en je geweten

Allereerst is het goed om muzikale voorkeur niet met je geweten te verwarren. De muziek is meestal het eerste wat ons opvalt en ons af kan schrikken. De muziek waarmee je opgevoed bent zal waarschijnlijk het meest vertrouwd voor je klinken en iets wat vreemd is geeft ons al snel een onveilig gevoel en kunnen we daarom gemakkelijk demoniseren.

Hoe dan ook, of het nu een sprankelende piano is, een bulderend orgel of een gillende gitaar, muziek heeft invloed op onze emoties. Klanken, ritme en rijm maken ons hoe dan ook ontvankelijk voor de boodschap, welke boodschap dat ook is. Dit is iets moois wat God gegeven heeft en waarmee we elkaar mogen onderwijzen en Hem mogen verheerlijken.

Muziek geeft emotie en gevoel aan de woorden, in iedere muziekstijl. Ook het tempo van de muziek heeft hoe dan ook invloed op onze emoties. Langzame liederen maken ons somber en zijn daarom geschikt voor verootmoediging en het beschrijven van Jezus' lijden. Snellere liederen daarentegen wekken ons op en zijn daarom geschikt om God te prijzen voor verzoening, vergeving en bevrijding, maar ook voor aansporing en bemoediging om Jezus' te volgen.

Omdat muziek emotie en gevoel geeft aan de woorden wordt de boodschap het diepst in onze ziel gedragen wanneer het gevoel en de emotie van de muziek in harmonie is met de boodschap. Daar kunnen deze woorden zich nestelen om herinnert te worden op latere momenten.

Daarom is muziek een prachtig middel om Bijbelteksten en heerlijke Christelijke waarheden te onthouden.

Maar omdat de boodschap door muziek dieper tot ons door kan dringen is het belangrijk dat de boodschap zuiver is. Daarom is het van levensbelang om de inhoud

van liederen te toetsen zoals we de inhoud van een preek toetsen.

Valse profeten

Want ook valse profeten, of degenen die Jezus oprecht willen volgen maar misleid zijn door een dwaling, kennen de kracht van muziek. Ook zij houden ervan om te zingen en muziek te maken. Wanneer we muziek van een bepaalde groep waarderen is de drempel niet zo hoog om ook hun theologie te waarderen.

Toets daarom de woorden. Leg hun onderwijs naast Gods Woord. Want ook hier geldt Jezus' waarschuwing:

“Maar wees op uw hoede voor de valse profeten, die in schapenvacht naar u toe komen maar van binnen roofzuchtige wolven zijn.” (Mattheüs 7:15)

Ook de apostel van de liefde waarschuwt:

“Geliefden, geloof niet elke geest, maar beproef de geesten of zij uit God zijn; want er zijn veel valse profeten in de wereld uitgegaan.” (1 Johannes 4:1)

Dat iemand veel talent heeft en prachtige muziek kan maken betekent niet dat diegene ook geschikt is om je Gods Woord uit te leggen. Daarom moeten we hoe dan ook *“de Schriften onderzoeken of die dingen zo zijn.”* (Handelingen 17:11)

Aanbidding in geest én waarheid

De aanwezigheid van valse profeten is de werkelijkheid die Gods Woord ons voorstelt waarvoor we onze ogen niet hoeven sluiten omwille van de liefde. Ook in ons land zijn er kerkverbanden die gekenmerkt worden door oppervlakkig onderwijs en vooral horizontale liefde.

Maar de liefde voor elkaar mag niet ten koste gaan van de liefde tot God. En het onteert Hem wanneer we ons blind staren op een enkel onderdeel van Zijn karakter omdat andere aspecten wat ongemakkelijk zijn en mensen afschrikken.

Eenheid, omwille van de liefde, ten koste van de waarheid is valse eenheid. Want God wil aanbeden worden in geest én waarheid (Johannes 4:23). Maar hoe weten we dan of het onderwijs wat door het lied tot ons komt te vertrouwen is of niet? Moeten we het leven van iedere liedschrijver onderzoeken en al zijn connecties in kaart brengen voordat we een lied kunnen zingen?

Nee.

Natuurlijk kan dat je een beter beeld geven van de oorsprong van het lied, maar het kan ook in de weg staan om liederen met Bijbelse waarheden te zingen wanneer we ons blindstaren op de blinde vlekken of dwalingen van de schrijver, waarvoor we diegene zeker mogen waarschuwen. Er zijn door de eeuwen heen genoeg liederen geschreven door gebroken en dwalende Christenen (zelfs door hen die later zijn afgevallen), liederen die toch een rijke Bijbelse inhoud hebben en door God gebruikt zijn en worden om ons geloof op te bouwen.

Onderzoek wat echt is

Doordrenk je met Gods Woord. Wees veel alleen met de Heere, geknield, met een open Bijbel. Hoe beter je toegerust bent door het echte, Gods Woord, hoe meer je jezelf verdiept in wie God is en wat Hij voor ons gedaan heeft in Christus, hoe beter je kunt herkennen en proeven of het onderwijs dat tot je komt in overeenstemming is met Gods Woord en uit een goede Geest voortkomt.

Moet een lied dan altijd de hele inhoud van de Bijbel, al Gods eigenschappen en het hele Evangelie bevatten?

Nee. Ook de Psalmen behandelen in verschillende situaties verschillende onderwerpen. Er zijn momenten om onszelf te verootmoedigen, om onze schuld te belijden, om elkaar aan te sporen en om God te loven en te prijzen. Wanneer we altijd onze schuld bezingen is er iets mis, wanneer we God alleen maar prijzen, mist er ook iets.

Zing niet alleen over de schaduwen

Dit maakt het allemaal misschien heel ingewikkeld. En sommigen stellen voor dat het daarom maar beter is om het alleen bij de Psalmen te houden. Dat is de veiligste weg. Maar niet de weg die Gods Woord ons wijst.

“Laat het woord van Christus in rijke mate in u wonen, in alle wijsheid; onderwijs elkaar en wijs elkaar terecht, met psalmen, lofzangen en geestelijke liederen. Zing voor de Heere met dank in uw hart.” (Kolossenzen 3:16)

We worden opgeroepen om niet alleen over de schaduwen te zingen maar ook over de werkelijkheid van het volbrachte werk van Jezus aan het kruis, waar veel Psalmen zo prachtig naar verwezen. Niet meer vanonder een bedekking maar vanuit de heerlijkheid van de bediening van de uitgestorte Geest (2 Korinthe 3:7-8). We zingen over gerealiseerde verzoening en vergeving in het bloed van Jezus, die borg is geworden van een beter verbond met haar zoveel betere beloften (Hebreeën 8:6).

Luister, zing en schrijf daarom liederen met een rijke Bijbelse inhoud zodat het Woord van Christus in rijke mate in ons woont, zodat we vervuld zijn met de Heilige Geest (zoals Efeze 5:19 het zegt) en toegerust worden om te wandelen als kinderen van het licht. Laat je onderwijzen door verschillende soorten liederen die verschillende aspecten van het leven van, met en voor Jezus omschrijven, om als wijzen — goed onderwezen en

vervult met Geest en waarheid — deze donkere tijd niet te verspillen (Efeze 5:15-16).

Het lied van Mozes en het Lam

Laten we in deze tijd klaagliederen zingen. Laten we elkaar onderwijzen en aansporen met psalmen, lofzangen en geestelijke liederen. Laten we God in al Zijn heerlijkheid prijzen, al Zijn eigenschappen loven en alles dat Hij in Jezus voor zondaren gedaan heeft aanbidden. Dit terwijl we uitzien naar die dag waarop we van aangezicht tot aangezicht, onbevlekt en onbesmet, volmaakt en in de maat, het lied van Mozes en van het Lam zullen zingen:

“Groot en wonderbaarlijk zijn Uw werken, Heere, almachtige God; rechtvaardig en waarachtig zijn Uw wegen, Koning van de heiligen!” (Openbaring 15:3)

*

Vraag 27

Mag een Christen dansen?

Vraag: Hoe moet je staan in verbouwing tot dansen? Ik heb denk ik meegekregen vanuit huis dat iedere vorm van dans niet goed is, met het oog op de context waarin het gebeurt. Toch denk ik dat die mening genuanceerder kan, maar ik weet niet precies hoe ik dat in het licht van de Bijbel moet zien.

Waar iets in harmonie samengaat proeven we iets van Eden en het Nieuwe Jeruzalem waar niets meer uit de maat zal zijn. De Heere heeft het in onze natuur gelegd dat we meebewegen met muziek, dat we in harmonie met het ritme onze voet bewegen, in onze handen klappen of heen en weer bewegen. Het is heerlijk om je te voegen naar de muziek, zeker wanneer je daarin de ander meeneemt, verenigd in de muziek en bewegingen.

Omdat de Bijbel niet spreekt over dansen, maar enkel voorbeelden geeft, kunnen we er van uit gaan dat het vanzelfsprekend was dat mensen dansten.

De Heere Jezus en dansen

Ook de Heere Jezus neemt dansen als een alledaags voorbeeld wanneer Hij zijn bediening vergelijkt met kleine kinderen op de markt die hun vriendjes toeroepen:

“Wij hebben voor jullie op de fluit gespeeld, maar jullie hebben niet gedanst; wij hebben klaagliederen voor jullie gezongen, maar jullie hebben geen rouw bedreven.” (Mattheus 11:17)

Ook wanneer de Heere Jezus verteld van de terugkeer van de verloren zoon zien we dat er tijdens het feest muziek was en reidans:

En breng het gemeste kalf en slacht het, en laten we eten en vrolijk zijn. Want deze, mijn zoon, was dood en is weer levend geworden. En hij was verloren en is gevonden. En zij begonnen vrolijk te zijn. Zijn oudste zoon nu was op de akker. En toen hij dichterbij huis kwam, hoorde hij muziek en reidans. (Lukas 15:23-25)

Dit beeld gebruikte de Heere Jezus als een schaduw van de vreugde die er is wanneer iemand terugkeert tot God. Als die reidans nog maar de schaduw is, dan ben ik benieuwd wat er in de hemel gebeurt!

Dans en heiligheid

Toch zien we in deze gevallen wereld dat dansen een krachtig wapen is van de tegenstander om lust en onreinheid op te wekken. De verschillende dansstijlen die we vandaag de dag kennen zijn beschamend en zelfs walgelijk.

De nadruk op het lichaam en de suggestieve bewegingen zijn zeker goede redenen om huiverig te zijn voor het dansen.

Zoals de manier van kleden onreinheid op kan wekken en de aandacht af kan leiden en de Heere van ons vraagt dat ons sieraad vooral vanbinnen moet zijn, in nederigheid (en niet meer in grootse uiterlijkheden zoals in het Oude Testament), zo moeten ook onze houding en bewegingen een ten toonstelling zijn van die innerlijke zachtmoedigheid en stille geest (1 Petrus 3:3-4).

Dansen voor Gods aangezicht

Hoewel dansen grote valkuilen kent en het Nieuwe Verbond meer gericht is op geestelijke aanbidding in plaats van uiterlijke pracht, is er zeker een plek om van die harmonie te genieten met je vrouw of man. Om samen thuis voor de Heere in gelijke bewegingen, één met het ritme, de Heere te aanbidden.

Ik geloof, hoe onwennig ook, dat het veel huwelijken goed zou doen wanneer ze samen in harmonie leerden bewegen op muziek die God verheerlijkt.

Of alleen, ik zal er niet te veel over loslaten, maar het is heerlijk om in de binnenkamer met de Heere te zijn en voor Zijn aangezicht in eenheid met de muziek die mij op de Heere richt te bewegen. Om Hem niet alleen met mijn hart en mijn mond, maar ook met mijn lichaam te loven.

En zeker, ook in de gemeente zou het goed zijn als we samen zouden leren bewegen op muziek. Niet zozeer om daar als toeschouwers van te genieten, maar om daar op momenten als deelnemers, als leden van hetzelfde lichaam een eenheid te vormen van hart, mond en beweging. Dat we als één lichaam in reidans de Heere loven en prijzen voor Zijn onuitsprekelijke gave, als

uitdrukking van de harmonie die er is tussen de leden in het geestelijke leven.

Geestelijke harmonie

Ik verwacht niet dat we dit snel zullen zien, en dat is ook zeker niet iets waar we ons heel druk over moeten maken. Het zou een kers zijn op de taart, maar ik heb dan liever de taart. Namelijk:

Geestelijke harmonie in de gemeenten die, afgestemd op het lied van Jezus' zondaarsliefde, bewegen zoals het ritme van de Geest hen drijft.

*

Vraag 28

Hoe kom ik van mijn pornoverslaving af?

Vraag: Kun je als kind van God nog zo vastzitten aan porno/foto's/zelfbevrediging? De strijd tegen de pornoverslaving is er, maar ik lig zo vaak onder in de strijd... het maakt moedeloos en soms lijkt het ook uitzichtloos.

Je hebt vast wel eens van die ingesleten paadjes gezien in het gras. Ze laten iets van onze ongeduldigheid zien. Wie daar liep nam niet de moeite om de gebaande weg te volgen maar sneed voor het gemak de bocht af. Zo zijn we allemaal geneigd de weg van de minste weerstand te volgen, dat gaat vanzelf. Maar dit kan schadelijke gevolgen hebben, niet alleen voor jezelf, ook voor anderen en vooral voor Gods eer waarvoor jij gemaakt bent.

Zoals we paadjes in het gras slijten, heb je ook in je hersenen patronen gevormd. De weg naar de snelste tevredenheid is snel gevonden, maar moeilijk te vergeten. Maar zoals ook zo'n pad in het gras kan verdwijnen en weer overgroeid kan raken, zo kunnen

ook zondige patronen in jouw leven verdwijnen. Hoe langer je dat pad niet bewandelt, hoe meer dat patroon verdwijnt.

Onthoud dat het niet achteruit maar vooruit zal gaan wanneer je afstand neemt van pornografie en seks met jezelf. Je zult juist genezen.

Besef dat het iets anders is om slaaf te zijn van pornografie en seks met jezelf dan van water en brood. Misschien denk je dat je het nooit vol zult houden zonder deze behoefte te vervullen, zoals je niet zonder water en brood kunt. Misschien denk je dat het schadelijk voor je is, dat er van alles mis zal gaan als je niet toegeeft aan deze neigingen. Zeker, zonder water en brood overleef je het niet, dan gaat er inderdaad van alles mis. Maar zonder pornografie en seks met jezelf komt er juist van alles goed.

Maar hoe doe je dat dan? Hoe kun je die neiging die onstuitbaar is als het graf weerstaan? (Hooglied 8:6) En waarom zou je jezelf eigenlijk afkeren van ingesleten patronen van pornografie en seks met jezelf?

Heilige seksualiteit

Allereerst omdat God ons in het huwelijk iets gegeven heeft wat met niets op deze aarde te vergelijken is. Heilige seksualiteit, binnen de veiligheid van een verbond, tussen een man en een vrouw is een vereniging die boven alle verdeeldheid in deze wereld uitstijgt. In heilige seksualiteit ontstaat er door lichamelijke en geestelijke overgave een vereniging van lichaam en ziel die wij met niets anders na kunnen maken en ons iets laat proeven van het paradijs.

Deze vereniging, die dus niet alleen lichamenlijk is maar ook geestelijk, is zo kostbaar, zo intens, zo volkomen dat een scheiding geestelijk diepe wonden achterlaat. Daarom is het goed om te beseffen welke impact seksualiteit heeft op onze eenheid met de ander, hoe

gebroken de vrouwen (en/of mannen) zijn die jij gebruikt om jezelf tevreden te stellen en welke kortsluiting er in jou hoofd plaatsvindt wanneer je seks hebt met jezelf maar niet in toewijding verenigd wordt met een ander.

De vrouwen (en/of mannen) die je ziet en gebruikt voor jouw plezier worden misbruikt, ze worden niet behandeld zoals ze behandeld moeten worden. Tegen hun wil en gewelddadig worden ze verenigd met iemand met wie ze geen geestelijke band hebben of kunnen krijgen. En elke keer weer geven ze zichzelf, ze geven het kostbaarste wat ze hebben en hoe vaker ze het geven en weer losgescheurd worden, hoe meer ze geestelijk sterven en in grotere eenzaamheid terechtkomen.

En jij gebruikt dit om jezelf tevreden te stellen, voor een paar tellen plezier waarna ook jij losgescheurd wordt en jezelf alleen maar eenzamer voelt omdat de overgave en toewijding aan een ander en de geestelijke vereniging die bij seksualiteit hoort, niet plaatsvond. Besef dit, steeds wanneer je jezelf overgeeft aan pornografie help je mee om die eenzame en duistere wereld, waarin die vrouwen door jou, vanachter je scherm, misbruikt worden, nog donkerder te maken.

Een Heilige Helper

Echt, ik weet hoe zwaar die strijd kan zijn. Maar er is overwinning over zonde, dat weet ik ook. God wil herstel geven. Jezus wil je niet alleen redden van je terechte schuld, Hij wil je ook redden van je zonde. Daar heeft Hij Zijn leven voor gegeven, om je Zijn Geest te geven die je heiligt en vruchten in je leven voort zal brengen die aangenaam zijn voor de Heere (Galaten 5:22-25).

En die Geest die dit in jouw leven kan bewerken, krijg je niet door te werken, door te streven, maar door te rusten in het volbrachte werk van Jezus (Galaten 3:2,5). Door je vol vertrouwen op Hem te richten. Hoe meer je

jezelf op Hem richt, Hem leert kennen, Hem opzoekt, tijd met Hem doorbrengt en van Hem geniet hoe minder deze wereld je tevreden zal kunnen stellen.

En juist op momenten dat de verleiding je lijkt te overspoelen is het goed (en noodzakelijk) om niet alleen maar samen met een broeder of zuster, een vertegenwoordiger van Jezus, de Heere te zoeken. Neem een broeder (of als vrouw, een zuster) in vertrouwen om samen in het licht te leven en elkaar aan te sporen om te gaan voor blijvende vreugde, niet het vluchtige plezier van zonde wat je kapot maakt.

Ja, richt je op de grotere beloning, niet de vlugge beloning die jou en degenen die je misbruikt zo beschadigd. Richt je op Jezus en de vruchten van gerechtigheid die Hij voor je heeft wanneer je door moeite heen geheiligd wordt. (Hebreeën 12:1-2)

Aan Hem nu Die bij machte is u voor struikelen te bewaren, en u smetteloos te stellen voor Zijn heerlijkheid, in grote vreugde, de alleenwijze God, onze Zaligmaker, zij heerlijkheid en majesteit, kracht en macht, nu en in alle eeuwigheid. Amen. (Judas 1:24)

*

Een blinde man

*Een blinde man met uitgestoken handen,
Zat langs de weg, had niemand om zich heen,
Hij ging alleen en zonder licht door 't leven,
Maar Jezus kwam, de duisternis verdween.*

*We zijn onrein! – dat riepen de melaatsen.
De dove man, keek zwijgend om zich heen.
De zieken kreunden hulpeloos naar de hemel,
Maar Jezus kwam, genas ze één voor één.*

*O waar Jezus Christus komt, komt ook de vreugde,
Hij droogt tranen, en vergeeft de zondes Schuld.
En zelfs duisternis moet wijken voor Zijn liefde,
Er stroomt leven, uit Zijn hand, wat ons vervuld.*

*Het kwade bleef mij telkens achtervolgen,
En in de dood zocht ik naar zekerheid.
Trots maar onzeker hield ik mij verborgen,
Maar Jezus kwam, en Hij heeft mij bevrijdt!*

*En ook vandaag, nu wij al zoveel weten,
En zien hoe zonde onze vreugde dooft,
Kom in je onmacht, buig je neer voor Jezus,
Hij komt en woont in ieder die gelooft.*

*

Vraag 29

Is zelfmoord zonde?

Vraag: *Is het een zonden als je zelfmoord gedachten hebt? Eigenlijk weet ik echt antwoord wel, het is ja, omdat je niet mag doodslaan, maar wat als je zo wanhopig bent en echt niet meer weet wat je moet en dit de beste oplossing is wat dan?*

We leven in een gebroken wereld. De zonde maakt het leven bitter. Verdriet, pijn en eenzaamheid die het gevolg zijn van zonden die wij doen of van zonden die tegen ons begaan zijn, kunnen ons zo wanhopig maken.

We kunnen hier in deze gevallen wereld ook niets anders verwachten. Zonder God, de Bron van het leven kunnen we niets anders verwachten dan de dood en alle pijn en verdriet die daarop volgt.

Jezus daalde af

Juist daarom zond God Zijn Zoon, om ons uit deze puinhoop te redden, om leven te geven en overvloed (Johannes 10:10). Hij wilde afdalen in de grootste wanhoop, Hij wilde al je verdriet en leed dragen, Hij wilde je ziekten op zich nemen.

Voorwaar, onze ziekten heeft Hij op Zich genomen, ons leed heeft Hij gedragen. Wij hielden Hem echter voor een geplaagde, door God geslagen en verdrukt. Maar Hij is om onze overtredingen verwond, om onze ongerechtigheden verbrijzeld. De straf die ons de vrede aanbrengt, was op Hem, en door Zijn striemen is er voor ons genezing gekomen. (Jesaja 53:4)

Echt er is genezing, zeker geestelijk. Er is hoop, er is vrede te verkrijgen bij God. Want zo lief had Hij jou dat Hij zichzelf wilde geven, Zijn heerlijkheid achter wilde laten om naast je te komen staan, om te proeven wat jij nu voelt en je uit deze greep van duisternis te bevrijden.

Jezus wil je herstellen

Hij was daar, toen Hij, naast je zonden, al je leed en pijn droeg, “zeer bedroefd, tot de dood toe” (Markus 14:34). Hij kent je nood en Hij lijdt met je mee terwijl Hij voor je bidt (Hebreeën 4:15). Zijn discipelen vielen in slaap toen Hij vroeg om te waken toen Hij zo bedroefd was, ook mensen zullen je teleurstellen, zoals je juist zo goed weet, maar Jezus waakt, en valt nooit in slaap.

Hij wil je hier op aarde een leven geven waarin Zijn kracht volbracht wordt, hoe zwak je jezelf nu ook voelt. Juist in jouw gebroken leven wil Hij Zijn genezende kracht tentoonstellen. Het is nog niet jouw tijd om deze wereld te verlaten. Dat is één ding dat zeker is, want je leven is in Gods hand.

Zeker is het nemen van een leven zonde, of dat nu het leven is van een ongeborn kind, van een oude mevrouw of van jezelf. Onze tijd is in de hand van de Heere. Hij is degene die ons gemaakt heeft met een bedoeling en Hij heeft onze tijd hier op aarde vastgesteld. Ja, vaak is het meeste daarvan moeite en verdriet (Psalm 90:10).

Wij mogen je de ruimte of troost niet bieden dat het beter is om je leven te nemen en willen jou redden van

zo'n dood. We willen dat je leeft. Geloof de leugens niet van de tegenstander die gekomen is om *“te stelen, te slachten en verloren te laten gaan.”* Luister naar Jezus die gekomen is *“opdat zij leven hebben en overvloed hebben”* (Johannes 10:10). Hij heeft nog een doel met jou in dit leven terwijl je zeker uit mag zien naar de dag waarop je van al de aardse zorgen verlost zult zijn.

Volhouden tot het einde

Ik kan me heel goed voorstellen dat je daarnaar verlangt, ook Paulus had zo veel pijn en verdriet gezien dat hij zei:

“Want in deze tent zuchten wij ook, en verlangen wij er vurig naar met onze woning die uit de hemel is, overkleed te worden” (2 Korinthe 5:2).

En weet je hoe hij toch volhield, hoe hij toch moed ontving? Omdat hij leefde door geloof, in plaats van aanschouwen (2 Korinthe 5:7). Wat je om je heen ziet en hoe je de toekomst voor je ziet is wanhopig. Maar dit is niet de realiteit. De werkelijkheid is dat je een God hebt die echt om je geeft, voor je zorgt en iets in jouw leven aan het vormen is waarvoor je Hem straks zult danken als je naar Hem vlucht. Hij is je uitweg, de weg, de waarheid en het leven!

Wijs God op Zijn beloften, preek zoals David tegen jezelf:

Wat buigt u zich neer, mijn ziel, en wat bent u onrustig in mij? Hoop op God, want ik zal Hem weer loven; Hij is de volkomen verlossing van mijn aangezicht en mijn God.
(Psalm 42:12)

Ook voor Paulus leek het niet meer goed te komen, maar toen richtte hij zich op God in plaats van zijn omstandigheden en werd het licht:

Hij heeft ons uit zo'n groot doodsgevaar verlost, en Hij verlost ons nog. Op Hem hebben wij de hoop gevestigd dat Hij ons ook verder verlossen zal, terwijl u ons ook mede te hulp komt door het gebed, opdat door velen dankzegging voor ons gedaan wordt voor de genadegave die door velen tot ons is gekomen. (2 Korinthe 1:10-11)

Hij vertrouwde in de duisternis op de Naam van de Heere (Jesaja 50:10), ook al zag hij niet hoe het opgelost moest worden. De God die was, is en zal zijn had hem eens verlost, verloste Hem en zou Hem ook zeker weer verlossen. Zo zal Hij ook jou weer verlossen. Je zult Hem weer loven! Hou vol!

De HEERE is nabij de gebrokenen van hart, Hij verlost de verbrijzelden van geest. (Psalm 34:19)

Een oproep om te dienen

Maar daarin hebben wij die een mond hebben gekregen om te bidden ook een dringende opdracht. Paulus weet dat deze verlossing komt door gebed. En hij weet dat wanneer er gebeden wordt, ook gedankt zal worden (2 Korinthe 1:11).

Echt, dit is zo hard nodig. De afgelopen weken was ik in gesprek met iemand die in deze nood verkeerde, en het was zo moeilijk om iemand in haar buurt te vinden die eenvoudig met haar op de knieën zou gaan en met haar zou bidden. Dat was het enige dat ze verlangde.

Broeders, zusters, stel jezelf beschikbaar! Ga samen op de knieën, roep het uit tot God. Bid voor elkaar, niet voor jezelf. Bid op je knieën voor de ander alsof je voor

jezelf bid. Verspil je leven niet, er is een wereld vol nood waarin wij het licht van Jezus liefde moeten schijnen. Er zijn gebroken zielen die geen grote oplossingen nodig hebben, maar gewoon dat je luistert zodat ze kunnen verwerken wat hen gebroken heeft.

Ik wil jullie aanmoedigen om het onderstaande artikel te lezen en je aan te laten sporen om je leven voor de Heere neer te leggen zodat Hij je kan gebruiken en om gebroken harten op te zoeken, om net als Jezus af te dalen en naast hen te knielen in dat donkere dal zodat dat dal veranderen zal in een grazige weide vol gras, zodat er verkwikking gevonden wordt in Jezus, het licht van de wereld, de hoop voor de volken.

*

*Lees het artikel: **Trauma als een plek om te dienen***



Vraag 30

Wat zegt de Bijbel over scheiden en hertrouwen?

Vraag: *Is scheiden altijd verkeerd? Natuurlijk moet je je best doen om getrouwd te blijven. Zelf is mijn huwelijk na 11 jaar nu een jaar geleden beëindigd. De laatste jaren liep erg moeizaam. 1 dochter is op 6 jarige leeftijd uit huis gegaan. En op het laatst kreeg ik eigenlijk te horen dat ik kon kiezen tussen mijn kinderen (heb er 3) of mijn ex. Voor mij was die keuze duidelijk ik zal altijd kiezen voor mijn kinderen. Ik heb nu ook volledige voogdij en mijn ex mag nog 1 uur per 2 weken onder begeleiding de kids zien. De situatie was dusdanig dat ik niet zie dat er ooit weer echt herstel komt van mijn huwelijk. Tegelijk hoop ik niet de komende 50 jaar 'single' te blijven.*

Het doet zo'n pijn om te lezen hoe gebroken Gods heerlijke schepping is en hoe dit jou leven en het leven van velen hier heeft aangetast.

Ik geloof dat deze gebrokenheid in huwelijken en gezinnen één van de grootste oorzaken is van de duisternis in deze wereld. In een huwelijk en een gezin wordt de basis gelegd voor de manier waarop we leven in onze bredere omgeving. Ook geloof ik dat deze gebrokenheid één van de grootste oorzaken van de geestelijke gebrokenheid waarover we in het vorige hoofdstuk nagedacht hebben.

Een schaduw van de werkelijkheid

In het gezin wordt ons beeld gevormd van God en Zijn liefde voor ons in Jezus. Wat wij in een huwelijk en gezin zien van liefde en trouw zullen we ongetwijfeld projecteren op Gods vaderliefde voor ons en Jezus' offerende liefde voor Zijn bruid.

Zoals wij gemaakt Zijn om Gods karakter te weerspiegelen in deze wereld, zo is het huwelijk ingesteld om Zijn relatie met ons te weerspiegelen (Efeze 5). Zo is ook het gezin een schaduw van Zijn gezin waarvan wij door het geloof deel mogen uit maken met Jezus als onze oudste broeder.

Deze geestelijke werkelijkheden zijn meer reëel dan dat wat we hier op aarde zien omdat het aardse tijdelijk is en het geestelijke eeuwig. Hoe ons beeld dus door het aardse gevormd wordt van het geestelijke is daarom van eeuwige betekenis en urgentie. Het is het daarom waard om ons leven daarvoor te geven.

Bescherming van deze schaduw

Daarom wil Jezus het huwelijk en het gezin beschermen. Daarom haat Hij het wanneer degenen die Hij verenigd heeft, en één vlees gemaakt heeft, van elkaar gescheiden worden (Maleachi 2:16). Niet allereerst omdat het in deze wereld zo'n duisternis, verdriet en pijn brengt, maar omdat dit het beeld aantast van Zijn trouw en liefde

voor ons als Zijn bruid. Die gebrokenheid heeft grote invloed op de manier waarop wij God zien, vertrouwen en weergeven.

De eenheid die gevormd is in een huwelijk mag door niets anders gebroken worden dan de dood. Enkel de dood mag scheiding brengen tussen twee die één vlees geworden zijn. Paulus zegt in Romeinen 7:2-3:

“Want de gebuwde vrouw is door de wet gebonden aan de man zolang hij leeft. Als de man echter gestorven is, is zij ontslagen van de wet die haar aan de man bond. Daarom dan, als zij de vrouw van een andere man wordt terwijl haar man leeft, zal zij een overspelige genoemd worden. Als haar man echter gestorven is, is zij vrij van de wet, zodat zij geen overspelige is als zij de vrouw van een andere man wordt.”

Wat God samengevoegd heeft mag alleen door Hem gescheiden worden, een mens mag dat niet scheiden (Mattheüs 19:6). Wanneer een mens deze vereniging tussen een man en een vrouw scheidt, is dat zonde, het gaat in tegen Gods goede wil.

Het verbreken van het huwelijksverbond die de schaduw is van Gods verbondsliefde voor ons in Christus, tast ons beeld van die liefde aan waardoor Hij onteerd wordt en ons leven zo in duisternis terechtkomt, waar de ene zonde de andere opvolgt als Gods genade dit niet doorbreekt, waar de breuk enkel dieper wordt als Gods genezing ons niet herstelt.

O, hebben we dan niet veel meer van Jezus' Geest, Zijn gezindheid en Zijn gedachten nodig? Laten we daarom vragen aan de trouwe God die Zijn Geest nog eerder aan ons geeft dan een vader zijn zoon een brood geeft als die daarom vraagt. We hebben Hem hierin nodig en Hij wil ons helpen. Laten we Hem smeken om de bescherming en het behoud van huwelijken en gezinnen. Om herstel

en genezing waar de scheuren al onherstelbaar lijken te zijn.

Laten we bidden om genade zodat het beeld van Zijn trouw en liefde voor ons weer meer en meer zichtbaar wordt in onze samenleving.

Wanneer het toch gebeurt

Jezus pleit nooit voor een scheiding van dat wat God samengevoegd heeft. Wel wijst hij erop dat er gevallen zijn waarin de scheiding niet tot verdere zonde van overspel zal leiden. Echter haat Hij het hoe dan ook, want Hij verlangt dat wat verenigd is samen blijft.

De enige ruimte die de Heere Jezus geeft om met iemand anders te trouwen is wanneer degene met wie je verenigd bent gestorven is of wanneer diegene de vereniging verbroken heeft door zich te verenigen met iemand anders (hoererij).

Wanneer iemand anders jou verstoten heeft terwijl er sprake was van hoererij door de ander en wanneer je alles geprobeerd hebt voor verzoening, wanneer je alles hebt gedaan om de ander te vergeven, dan ben je vrij. Vrij om te hertrouwen zonder dat dit overspel en dus zonde is omdat door de hoererij van de ander de vereniging verbroken is.

“Zij zeiden tegen Hem: Waarom heeft Mozes dan geboden een echtscheidingsbrief te geven en haar te verstoten? Hij zei tegen hen: Mozes heeft vanwege de hardheid van uw hart u toegestaan uw vrouw te verstoten; maar van het begin af is het zo niet geweest. Maar Ik zeg u: Wie zijn vrouw verstoort anders dan om hoererij en met een ander trouwt, die pleegt overspel, en wie met de verstotene trouwt, pleegt ook overspel.” (Mattheüs 5:31-32)

Voor Jezus' volgelingen verwerpt Hij de ruimte voor scheiding die de Farizeeën gegeven hebben en Hij maakt

zijn discipelen duidelijk dat voor God deze gescheiden mensen nog steeds bij elkaar horen als er geen sprake was van hoererie, daarom is het hertrouwen in deze context overspel, omdat daardoor pas het één vlees gescheiden wordt. Ze zijn voor God nog steeds één vlees wanneer er geen hoererie heeft plaatsgevonden. Daarom vindt er overspel plaats wanneer iemand buitenom hoererie verstoten wordt en met iemand anders trouwt.

Wanneer je één vlees wordt met iemand blijft dat tot één van beiden deze vereniging verbreekt en één vlees wordt met een ander wat overspel genoemd wordt. Daarom is er sprake van overspel wanneer je trouwt met iemand die verlaten is buitenom hoererie, zonder dat die vereniging al verbroken was.

Met hoererie worden in de Bijbel alle soorten seks bedoelt die buitenom de veiligheid van het huwelijksverbond plaatsvinden. Wanneer er een huwelijksverbond is wordt dit verbond dus verbroken door alle andere soorten seks buitenom dit verbond. Wanneer je dus met iemand anders trouwt zonder dat het huwelijksverbond van degene die je verlaat of trouwt door hoererie verbroken is door de ander, pleeg je overspel, dan veroorzaak je de breuk in het één vlees.

Wat als er sprake is van geweld?

Deze gebroken wereld kent veel duistere machten die vooral ook het huwelijk op het oog hebben. Daarom kan een huwelijk onveilig worden wat wel het meest verwrongen beeld geeft van Gods trouwe vaderlijke liefde voor Zijn kinderen en Jezus' opofferende liefde voor Zijn bruid.

Hoewel Jezus' zich niet terugtrok voor Zijn vijandige bruid die Hem aan het kruis doodde, geeft Jezus ruimte voor hertrouw voor hen die gescheiden zijn uit veiligheid. Dit heeft te maken met het huwelijk in de Heere en de manier waarop we niet meer gebonden zijn

(in de zin van 1 Korinthe 7:12-17 en Romeinen 7:2-3) wanneer een ongelovige niet meer met ons wil leven, waar geweld een non-verbale uitdrukking van is.

Dit hopen we in een toekomstig artikel verder uit te werken.

De hoge weg

Nogmaals, hoewel Jezus enige ruimte geeft, haat Hij scheiding in elk geval. Daarom roept Hij ons op om ons te verzoenen of alleen te blijven. Dit is de weg van het kruis die veel van onszelf kost, maar wel de weg waarin Zijn liefde zichtbaar wordt en we deel mogen krijgen aan het lijden van de Heere Jezus.

Dit is de beste weg. De hoge weg, zoals Isobel Kuhn het noemt, met stijle paadjes en gevaarlijke ravijnen maar met heerlijke uitzichtpunten op Gods oneindig trouwe liefde en genade. Deze weg is veel beter dan de lage weg in de mist van dit aardse waarin we zo weinig zien van Gods grote genezende en herstellende kracht.

Jezus' voorbeeld

Als discipelen van de Heere Jezus, die zich onder Zijn zeggenschap hebben gesteld, willen doen wat Hij van ons vraagt en Hem willen verheerlijken in alles wat we doen, zoeken we er niet naar hoe we hier op aarde het makkelijkste kunnen leven, maar hoe we ons leven kunnen geven om Jezus' liefde door te geven, in ons huwelijk, ons gezin en in deze wereld.

Daarom is een huwelijk en zeker verzoening praktisch onmogelijk voor hen die niets kennen van Jezus liefde voor hen, voor hen die niet opnieuw geboren zijn. Alleen met onze ogen gericht op Jezus zullen we onszelf in moeilijke situaties uit liefde op kunnen offeren voor de ander waardoor Jezus' trouwe verbondsliefde voor ons zichtbaar wordt.

Genade voor verbondsbrekers

Maar hoe we Gods heerlijke scheppingswerk hier op aarde ook besmeurd en gebroken hebben, Zijn geestelijke realiteit van genade blijft onveranderd. Zijn genadetroon is door niets en niemand hier op aarde omver te halen.

Daarom roep ik je op — wanneer je hier op aarde je doel gemist hebt en een verkeerd beeld gegeven hebt geestelijke werkelijkheid, van Gods liefde en trouw voor jou — om te belijden dat je niet geleefd hebt zoals het hoorde en te vragen om vergeving. Hij blijft trouw en rechtvaardig om je zonden te vergeven en te reinigen van alle ongerechtigheid. (1 Johannes 1:9)

Dan roept Hij je op om al het oude achter je te laten en Hem vanaf nu te volgen op Zijn heerlijke weg van opofferende liefde die naar het leven leidt.

“Daarom, als iemand in Christus is, is hij een nieuwe schepping: het oude is voorbijgegaan, zie, alles is nieuw geworden.” (2 Korinthe 5:17)

Door geloof, niet omdat we goed geleefd hebben, worden we één vlees met Christus, verenigd met Hem en in die geestelijke werkelijkheid kan zelfs de dood ons niet van Zijn grote liefde scheiden.

Blijf dicht bij Hem die in Zijn liefde tot je kwam, en trouw blijft ondanks je ontrouw, terwijl Hij je reinigt om je straks heilig en smetteloos voor Zich te stellen als een reine bruid, zonder smet of rimpel.

*

Vraag 31

Wat zeg ik tegen iemand die toegeeft aan gebroken seksualiteit?

Vraag: Wat zeg ik tegen iemand die toegeeft aan gebroken seksualiteit?

Iedereen, ongeacht ras, geaardheid, politieke voorkeur of leeftijd wordt door de Schepper opgeroepen om zijn en haar eigen en natuurlijke identiteit op te geven en zichzelf als dood te beschouwen in het graf van Christus en levend in Hem, door geloof en vertrouwen in wat Hij voor ons gedaan heeft.

Dit is het aanstootgevende van het Evangelie. Niemand kan zijn wie hij is, niemand moet willen zijn wie hij is en niemand mag zijn wie hij is zoals hij geboren is.

We worden geboren met verlangens die gericht zijn op onszelf in plaats van op God en de mensen om ons heen. En verlangens die gericht zijn op onszelf zijn uiteindelijk

schadelijk en zelfs dodelijk voor ons. Omdat we God en de mensen om ons heen verwerpen wanneer we kiezen om onze eigen verlangens te volgen sterven we en zullen we ook altijd zonder God en onze naaste zijn.

Daarom worden opgeroepen om onszelf af te keren, niet te luisteren naar die verlangens, om onszelf te verloochenen. Te sterven aan onszelf en te leven voor Christus in heiligheid.

Heilige seksualiteit

Jezus roept ons, in zijn liefde en met het oog op ons welzijn, niet op om hetero te worden, maar om heilig te zijn. Want er is maar één categorie, mens. We zijn allemaal mensen, en niet één stikker die we op onszelf plakken weerhoudt ons ervan om de identiteit waarmee we geboren zijn los te laten en onszelf over te geven aan Jezus. Om onszelf met zijn leven, dood en opstanding te identificeren. Hij roept ons op alles los te laten en Hem te volgen, Zijn leerling te worden, zodat we op Hem gaan lijken, heilig. Want God is heilig.

Of je nu verlangt naar seks met een man, seks met een vrouw, pornografische beelden, seks met jezelf terwijl je aan iemand denkt, of naar lekker veel eten. God houdt van je, Hij heeft je lief en Hij verlangt er naar om je te ontvangen als een goede Vader en je veel meer te geven dan je kunt krijgen als je je verlangens vervult op manieren die uiteindelijk alleen maar gericht zijn op jezelf.

God heeft je zo lief dat Hij zijn eigen Zoon gestuurd heeft om de gevolgen van elk egoïstisch vervulde verlangen te dragen, namelijk het zijn zonder God en zonder mensen om je heen. Maar Hij heeft die gevolgen overwonnen. Want Hij stond op uit de dood, uit de verlatenheid van God, nadat Hij al Gods heilige woede gedragen had over ons egoïsme. Vervolgens zocht Hij Zijn leerlingen weer op.

Kracht door de Geest

Zo is Hij nu niet meer lichamelijk bij ons, maar Hij heeft beloofd dat Hij ons niet als wezen achter zou laten, alleen, in verlatenheid (waar we zelf voor gekozen hebben toen we God en onze naaste verwierpen door onze verlangens egoïstisch te vervullen). Hij heeft Zijn Geest beloofd aan iedereen die zich afkeert van zichzelf, zich keert tot de Vader en Hem daarom vraagt. En deze goede Vader geeft geen steen als we om een brood vragen!

Deze Geest brengt liefde, blijdschap, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid, zelfbeheersing voort. Dan hoeven we onze verlangens niet meer egoïstisch te vervullen, want de blijdschap en de vrede waar we naar verlangen zijn vrij beschikbaar. We zijn vrij.

We hoeven niet meer te zondigen om onszelf wat beter te voelen, om voldoening te vinden. Want Gods Geest wil ons alles geven wat ons eeuwig leven geeft.

*

Vraag 32

Mag een Christen mediteren?

***Vraag:** Ik heb veel lichamelijke en psychische ongemakken/wonden. Na 10 jaar van alles proberen, ook gebedsgenezing, krijg ik nu vanuit verschillende kanalen de tip om meer met ontspanning/acceptatie en transcendente meditatie te doen vanwege dingen die me lichamenlijk en psychisch blokkeren. Is dit fout om zo'n traject in te gaan? Met Youtube alleen kom ik niet zo ver, ik heb er begeleiding in nodig. Ik heb het gevoel dat ik het alleen van God mag verwachten, die beling vanbinnen over wat ik allemaal heb meegemaakt. Niet dat ik het Boeddhisme etc in ga, maar meer de beling die kan komen uit jezelf verbinden met je lichaam en de trauma's ruimte geven. Of is het hetzelfde als medicijnen nemen, wel de middelen gebruiken maar het aan God overlaten?*

Zeker is het goed om middelen te gebruiken, maar niet alle middelen zijn goed voor je, ook al lijkt dat op het eerste gezicht wel het geval. Ook kunnen middelen die goed lijken, uiteindelijk zelfs meer schade aanrichten. Dit is heel moeilijk omdat het soms de enige uitweg lijkt. Maar daarin wil de Heere je op

grond van Zijn Woord wijsheid en richting geven. Daar mag je echt op vertrouwen.

Misleiding van meditatie

De vormen van meditatie die je nu op het oog hebt gaan te diep. We lezen in Gods handboek voor onze geest, de Bijbel, niet dat we heel diep in onszelf moeten graven om alle rommel die we daar tegenkomen zelf op te ruimen. Juist roept Hij ons op om alles bij Hem te brengen. Ik weet dat dat in de praktijk veel ingewikkelder is, maar soms is het juist ook eenvoudiger.

Je hebt zelf gemerkt dat die eenvoudigere vormen van meditatie, zoals mindfulness en yoga, je niet konden geven wat je verlangde. Want ook hiervoor geldt dat ze symptomen kunnen bestrijden en zeker voor ontspanning kunnen zorgen. Maar ze kunnen die geestelijke problemen niet oplossen. Juist dat is het gevaar van de oosterse technieken. Net zoals bij al het andere in deze wereld geeft het even verlichting, maar daarna moet je meer, dieper, verder. Zo wordt je meegetrokken naar een wereld die anders is dan de wereld waarin God wil dat je leeft.

Het gevaar van meditatie

Ook de diepere meditatie die je nu overweegt zal je niet geven wat je verlangd. Daarvoor zijn ook seculiere studies die het volgende aangeven:

“Meditatiebeoefening wordt vaak verkeerd begrepen en geromantiseerd. Sommigen beschouwen meditatiebeoefening als een manier om te ontspannen en anderen als een manier om je te concentreren. Hoewel ontspanning en concentratie enkele van de voordelen zijn, heeft het “doel” van meditatie daar niets mee te maken.

Meditatie of Dhyana is een proces om spirituele energie op te wekken en spirituele verlichting te bereiken. In yoga, meditatie of Dhyana wordt dit proces tot spiritueel ontwaken niet beschouwd als gemakkelijk of aangenaam. Daarom hebben we op onze spirituele reis een “goeroe” nodig. Het woord “goeroe” betekent “verdrijver van duisternis” — dit laat zien hoe gevaarlijk de weg kan zijn.”

Deze reis naar geestelijke verlichting zal niet gebaseerd zijn op de werkelijkheden die we in Gods Woord vinden, ook is dit niet de verlichting die de Heere je wil geven, allereerst omdat deze reis naar verlichting levensgevaarlijk is, zoals goeroe’s ook zelf aangeven. Er zijn bijwerkingen omdat je steeds weer terugkeert naar trauma en wanneer deze herinneringen niet goed verwerkt worden kan het alleen maar erger worden.

Wanneer deze herinneringen dus gelegd worden in de handen van mensen die geen zuiver wereldbeeld hebben en wanneer ze niet beïnvloed worden door de Heilige Geest, eerder beïnvloed worden door verkeerde geesten, is jou geopende geest (doormiddel van hypnose of begeleide meditatie) niet veilig.

Gods handboek voor de geest

Ik weet dat dit heel moeilijk is, maar zoals ik aangaf, geloof en weet ik dat Gods Woord hét beste handboek is voor de manier waarop we met onze geest om moeten gaan. Zeker ook omdat we wel degelijk te maken hebben met een geestelijke wereld waarin een strijd gaande is.

Hij is trouw. Hij is machtig, echt waar! Hij kan gedachtenpatronen verbreken en vervangen voor nieuwe, heilige gedachten en vrede omdat alles wat je aangedaan is, die oude mens, begraven is, gestorven is met Christus. Wanneer je in Christus bent, is die oude mens die zo veel geleden heeft, gestorven.

Groei daar hoe dan ook in, en ik wil je aanmoedigen om contact te overwegen met Pastorale Counseling.

*

Vraag 33

Wat als ik niet gezegend wordt in mijn gemeente?

Vraag: Als gemeenteleden op een gegeven moment bemerken dat ze onder de prediking van een andere dominee in een nabij gelegen gemeente meer zegen ervaren dan bij de eigen dominee, is dit dan een reden om de kerk te verlaten?

Als het probleem werkelijk zo eenvoudig is, moet je zeker gaan voor meer zegen, meer zegen is altijd goed, simpel. Het probleem is alleen dat wat voor ons zegen lijkt ons misschien op de lange termijn niet tot zegen zal zijn. Zegen is dat we een grotere afkeer krijgen van de zonde, God meer liefhebben boven alles en je naaste als jezelf, meer gevormd wordt naar het beeld van Jezus, beter toegerust wordt om de gemeente te dienen en je in te zetten voor de fysieke en geestelijke nood in de wereld. Zeker, als dat de reden is, moet je gaan of je gemeenteleden laten gaan.

Maar een ding is zeker, de weg van de minste weerstand brengt die zegen meestal niet voort in je leven. Onderzoek daarom je motieven en beproef je hart en leven. Wil je sterven aan je zonde en jezelf, is je leven op God gericht, wil je je kruis opnemen en Jezus volgen, wil je je leven geven voor Zijn bruid zoals Hij Zijn leven voor jou gaf en wil je gaan waar Hij ook roept om je in te zetten voor de fysieke en geestelijke nood in de wereld?

Als je dat niet wilt zul je vanzelf de “zegen” zoeken het meest aangenaam is voor je vlees maar uiteindelijk niet tot zegen zal zijn. Maar daar ga ik niet vanuit en daarom wil ik je verder nog deze Bijbelse waarheden meegeven wanneer je Gods wil en leiding hierin biddend onderzoekt.

Wees zelf tot zegen

Allereerst dat de gemeente niet alleen de plek is om gezegend te worden. Als je de gemeente alleen ziet als een plek om gezegend en gediend te worden zullen we er zeker op een bepaald moment genoeg van hebben. Veel Christenen bezoeken de gemeente op die manier, om te consumeren. Maar als we zien hoe Gods Woord de gemeente omschrijft is dat geen eenrichtingsverkeer waar we als toeschouwers even om een zegen komen en weer verder gaan met ons eigen leven.

“Hoe is het dan, broeders? Telkens wanneer u samenkomt, heeft iedereen wel een psalm, of hij heeft een onderwijzing, of hij heeft een andere taal, of hij heeft een openbaring, of hij heeft een uitleg. Laat alles gebeuren tot opbouw. En als iemand in een andere taal spreekt, laat het dan door twee of hoogstens drie mensen gedaan worden, ieder op zijn beurt, en laat één het uitleggen. Maar als er geen uitlegger is, laat hij dan in de gemeente zwijgen, maar laat hij tot zichzelf spreken en tot God. En laten twee of drie profeten spreken, en laten de anderen het beoordelen. En als aan een

ander die daar zit, iets geopenbaard wordt, laat dan de eerste zwijgen. Want u kunt allen, de één na de ander, profeteren, opdat allen leren en allen bemoedigd worden. En de geesten van de profeten zijn aan de profeten zelf onderworpen. Want God is geen God van wanorde, maar van vrede, zoals in alle gemeenten van de heiligen.” (1 Korinthe 14:26-33)

“Laat ieder de anderen dienen met de genadegave zoals hij die ontvangen heeft, als goede beheerders van de veelsoortige genade van God.” (1 Petrus 4:10, lees ook: 1 Korinthe 12:12-31)

Het gaat er dus niet alleen om of jij gezegend wordt, maar ook dat je tot zegen bent voor de broeders en zusters in je nabije omgeving.

In je nabije omgeving

Dat is het tweede waar ik op wil wijzen. De Bijbel leert niets over verschillende denominaties maar spreekt over groepen gelovigen die van Jezus zijn in een bepaalde plek, niet gelovigen van een bepaalde leider met bepaalde gedachten zoals Paulus of Apollos, niet gedoopt in een bepaald kerkverband of in de naam van een wijze theoloog. De eerste brief aan de Korintiërs begint bijvoorbeeld met:

“Aan de gemeente van God die in Korinthe is, aan de geëiligden in Christus Jezus, geroepen heiligen, met allen die de Naam van onze Heere Jezus Christus aanroepen, in elke plaats...”

En vervolgens wijst hij sommigen die in Korinthe op verschillende plekken samenkomen, terecht:

“Maar ik roep u ertoe op, broeders, door de Naam van onze Heere Jezus Christus, dat u allen eensgezind bent in uw spreken, en dat er onder u geen scheuringen zijn, maar dat u hecht aaneengesmeed bent, één van denken en één van gevoelen. Want mij is over u bekendgemaakt, mijn broeders, door de huisgenoten van Chloë, dat er ruzies onder u zijn. Ik bedoel dit, dat ieder van u zegt: Ik ben van Paulus, ik van Apollos, ik van Kefas, en ik van Christus. Is Christus verdeeld? Is Paulus soms voor u gekruisigd? Of bent u in de naam van Paulus gedoopt?” (1 Korinthe 1:10-13)

Als gelovigen, geroepen heiligen, broeders en zusters van elkaar, moeten we zorg dragen en tot zegen zijn voor elkaar in onze nabije omgeving.

Besef dit goed, laat dit tot je doordringen, de gelovigen in je nabije omgeving, degenen die zich afgekeerd hebben van hun zonde en Jezus gelovig volgen, zijn de bruid van Christus. Zeker is ze onvolmaakt, maar voor haar heeft Jezus Zijn leven gegeven en Hij heiligt haar, ze is kostbaar voor Hem. Zoek haar daarom op, dien haar daarom, juist omdat ze onvolmaakt is, zoals jij. Als we onze vijanden moeten liefhebben dan zeker onze broeders en zusters. We hebben elkaar als Jezus' bruid, als Zijn lichaam, nodig. We zijn allemaal van belang voor elkaar:

“Van Hem uit wordt het hele lichaam samengevoegd en bijeengehouden door elke band die ondersteuning geeft, overeenkomstig de mate waarin ieder deel werkzaam is. Zo verkrijgt het lichaam zijn groei, tot opbouw van zichzelf in de liefde.” (Efeze 4:16)

Geleid door de Geest

Houd dit vast wanneer je hierin de wil van de Heere zoekt. Zeker, er is nog veel over te zeggen en aan toe te

voegen want er is veel verward en scheefgegroeid wat dit ingewikkeld maakt. In sommige “gemeenten” is de bruid van Jezus bijvoorbeeld ver te zoeken, er zijn gemeenten waar het grootste gedeelte niet van wedergeboorte, van zichtbare vernieuwing door de Heilige Geest, kan getuigen.

Dat kan heel moeilijk zijn en grote invloed hebben op de geestelijke gezondheid van een gemeente, zowel aan de rechter als de linkerkant van het nu zo verwarde spectrum. Wanneer die eenheid gemist wordt waarmee een gemeente door “één Geest tot één lichaam gedoopt... en van diezelfde Geest doordrenkt...” (1 Korinthe 12:13) is, wordt het moeilijker om onszelf over te geven voor elkaar.

Hoewel we elkaar niet alleen opzoeken om gezegend te worden, hebben we elkaar verder wel nodig om elkaar tot zegen te zijn en kunnen we pas tot zegen zijn wanneer wij gezegend zijn. Ja, God wil Zijn lichaam zeker gebruiken om ons toe te rusten en te zegenen. We hebben geestelijk voedsel nodig. We hebben radicaal discipelschap nodig om toegerust te worden om zowel Jezus’ bruid als de verloren wereld in liefde te dienen.

Deze dingen kunnen allemaal gemist worden en dit kan allemaal invloed hebben op het antwoord op je vraag en de manier waarop de Heilige Geest je leidt om te blijven en tot zegen te zijn of je ongezonde gemeente (tijdelijk) te verlaten om aan te sterken. Dit maakt het complex.

Maar niet voor de Heilige Geest. Geef jezelf en deze dingen over aan Hem. Hij zal je de weg wijzen in heel de waarheid (Johannes 16:13), Hij geeft raad, Zijn oog is op je (Psalm 32:8). Spreek hier met anderen over maar wees vooral veel alleen met Hem, geknield met een open Bijbel.

*O bruid van Christus, sta toch op!
Zoek Hem die aan je deur nog klopt.*

*Je Liefste die je liefde zoekt,
Hoe koppig je zo vaak ook doet.*

*Ga dan, vergeven, met Hem uit,
En dien Zijn onvolmaakte bruid,
Zodat Hij door ons, straks volmaakt,
Ook nu al, één, wordt grootgemaakt.*

*

Vraag 34

Mag ik pleiten op mijn kinderdoop?

Vraag: Mag ik pleiten op mijn kinderdoop?

Vaak horen we hoe we mogen pleiten op onze kinderdoop. Dat dit de grond is waarop we God mogen bewegen om ons genadig te zijn. Dit is echter niet de grond die Jezus ons biedt.

We mogen nergens anders op pleiten dan op Jezus Christus en het bloed van het verbond dat Hij gestort heeft waarvan de drinkbeker het teken is.

We mogen nooit pleiten op een verbondsteken, op een schaduw of op iets van mensen. Steun niet op je afkomst of opvoeding. Nee, *“breng dan vruchten voort in overeenstemming met de bekering, en begin niet bij uzelf te zeggen: Wij hebben Abraham als vader; want ik zeg u dat God zelfs uit deze stenen voor Abraham kinderen kan verwekken.”* (Lukas 3:8)

Wijs niet naar je voorhoofd, wijs naar het kruis. Pleit op het bloed van de Heere Jezus dat vergoten is tot vergeving van zonden. Wie je ouders ook zijn, of je nu jong bent of oud, rust in dat volbrachte werk van de

Heere Jezus en Zijn belofte dat een *ieder* de gelooft, waar in de wereld ook, niet verloren gaat maar eeuwig leeft.

We worden geboren in zonden en misdaden, ver bij Christus vandaan. Christelijke ouders brengen geen geestelijke kinderen maar vleeselijke kinderen voort die opnieuw geboren moeten worden. We worden geboren in de macht van de duisternis en moeten overgezet worden in het Koninkrijk van de Zoon van Zijn liefde.

Geloof alleen

Bekering en geloof, dat is wat God vraagt en alleen dat doet ons delen in de verbondszegeningen die belooft zijn aan het Nageslacht van Abraham, namelijk Jezus (Galaten 3:16).

“Begrijp dan toch dat zij die uit het geloof zijn, Abrahams kinderen zijn.” (Galaten 3:7)

Als we van Christus zijn, dan zijn we Abrahams nageslacht en overeenkomstig de belofte erfgenamen (Galaten 3:29) Enkel door het geloof!

“Want u bent allen kinderen van God door het geloof in Christus Jezus. Want u allen die in Christus gedoopt bent, hebt zich met Christus bekleed. Daarbij is het niet van belang dat men Jood is of Griek; daarbij is het niet van belang dat men slaaf is of vrije; daarbij is het niet van belang dat men man is of vrouw; want allen bent u één in Christus Jezus.” (Galaten 3:26-28)

Wat verhindert je?

Gehoorzaam de eenvoudige opdracht: *“Bekeer u en laat ieder van u gedoopt worden in de Naam van Jezus Christus, tot vergeving van de zonden; en u zult de gave van de Heilige Geest ontvangen.”* (Handelingen 2:38) Ja, wanneer je dit woord

met vreugde aanneemt, net zoals de 3000 zielen op de Pinksterdag, dan verhindert je niets om gedoopt te worden tot vergeving van zonden en de gave van de Heilige Geest te ontvangen!

Misschien twijfel je omdat je als kind gedoopt bent? Denk na over Jezus' andere instelling, het avondmaal. Vieren we het avondmaal wanneer we wat wijn op de voetjes en oortjes van een babytje sprenkelen? We kunnen er heerlijke geestelijke lessen uit halen maar dit is zeker niet wat God van ons vraagt. Dit is niet het Heilig Avondmaal dat Jezus zelf ingesteld heeft.

Zo vraagt Jezus van je dat je onder aanroepen van Zijn Naam, met de bede in het hart om een schoon geweten, afdaald met Hem in dat watergraf wat verwijst naar de zee van toorn waarin Hij ondergedompeld werd en verdrong om zondaren te kunnen redden, maar ook dat je door Zijn opstandingskracht daaruit weer opstaat in een nieuw leven!

Je oude leven, je afkomst, je opvoeding, je rechtvaardigheid, alles wat je was mag je daar net zoals Paulus in dat watergraf achterlaten om Christus te winnen en in Hem gevonden te worden, niet met mijn rechtvaardigheid, die uit de wet is, maar die door het geloof in Christus is, namelijk de rechtvaardigheid uit God door middel van het geloof. (Filippenzen 3:9)

De Heere zal de weg vrijmaken

Misschien ken je geen Bijbelgetrouwe gemeente waar je gedoopt zou kunnen worden. Dit is een grote nood die ik ook persoonlijk ken. Maar de Heere was trouw en goed om te voorzien in een mogelijkheid om Hem ook hierin te volgen.

Deze gehoorzaamheid heeft veel gekost, maar de Heere heeft mij er meer voor teruggegeven!

Laat deze nood je brengen in gebed en de Heere zal de weg vrijmaken naar dat water waarin je aan de wereld,

aan de hemelse gewesten en aan de machten in de lucht mag verkondigen en getuigen dat je met Christus gestorven bent en met Hem op staat in een nieuw leven onder Zijn heerschappij. Verkondig dit zichtbare Evangelie tot troost en versterking van het geloof. Tot lof en verheerlijking van het verlossingswerk van Christus, van Zijn opstandingskracht en overwinning over de dood en het graf!

*Waarom aarzelt u? Sta op, laat u dopen en uw zonden afwassen onder aanroeping van de Naam van de Heere.
(Handelingen 22:16)*

*

*Lees hier het boekje: **De vereniging met Christus***



Vraag 35

Wat als je gemeente een andere doopvisie kent?

Vraag: Wat als je doopvisie anders is dan de gemeente waar je nu zit en Bijbelse prediking hoort?

Toen de discipelen de opdracht kregen om de wereld in te gaan om onder alle volken discipelen te maken, die te dopen en hen te leren om alles in acht te nemen wat de Heere Jezus geboden had (Mattheüs 28:19), sprak Hij niet vrijblijvend over zijn opdrachten. De discipelen moesten nieuwe discipelen *alles* leren en opvolgen wat Jezus geboden had en onder alles wat Hij geboden heeft, valt ook de doop.

Wanneer we er van overtuigd zijn dat de Heere Jezus van ons vraagt gedoopt te worden, mogen we die opdracht niet omwille van de eenheid naast ons neerleggen. Als Jezus, degene die ons van de hel verlost heeft, in Zijn wijsheid ons iets opdraagt, waarom zouden we het dan niet graag willen opvolgen?

Zelfs al zou het hele lichaam van Christus roepen dat we het Avondmaal op een andere manier en ook onder kinderen zouden moeten bedienen, dan mogen wij daarin niet meegaan om de eenheid te bewaren. Het verkeerde gebruik van het Avondmaal, het onwaardig delen in die instelling van Jezus was de oorzaak van de zieken en sterfgevallen in de gemeente in Korinthe (1 Korinthe 11:29-30).

Geestelijke gezondheid en tucht

De gemeente is dus meer dan Bijbelse prediking, al is dat zeker erg belangrijk en koers bepalend. We zien ook dat er meer is wat de gezondheid van de gemeente bepaald. Zo zien we dat de kinderdoop de gezondheid van een gemeente aantast, misschien niet direct, maar een beetje zuurdeeg doorzuurt het hele deeg. Wanneer er kinderen gedoopt worden en beschouwd worden als *in Christus*, zal de tucht niet meer kunnen functioneren. De gemeente zal gevormd worden door een deel wat (nog) niet wedergeboren is.

Wanneer er vervolgens ouderlingen of diakenen aangesteld moeten worden zullen degenen die nog niet vervuld zijn met Gods Geest, geleid door hun vlees en eigen inzichten, een keuze moeten maken zodat er leiders aangesteld worden die meer en meer naar de onwedergeboren geest ademen en waardoor de gemeente, langzaam maar zeker, oppervlakkig wordt.

Wanneer er kinderen gedoopt worden die niet beschouwt worden als in Christus, maar wel op het erf van het verbond, moeten we met menselijke inzichten een systeem in leven roepen wat we belijdenis doen noemen waarvan we niet op grond van Gods Woord kunnen aangeven wat de voorwaarden daarvoor zijn, met als gevolg dat er niet op grond van persoonlijk geloof en wedergeboorte belijdenis gedaan wordt maar op grond

van het verstandelijk beamen van de leer waarna de toegang verleent wordt tot de vorming van de gemeente. Ook hier kan de tucht niet meer functioneren en zullen onwedergeboren mensen die niet vervuld zijn met Gods Geest een stem uit brengen op de ouderling of diaken die zij het liefst naar hun menselijke inzichten zien. Wat ook leidt tot een verdorring van de gemeente.

Twee ernstige gevolgen

Kinderdoop leidt dus tot twee soorten gemeenten:

1. Gemeenten die in zekere zin wedergeboorte veronderstellen waardoor de gemeente gevormd wordt door (nog) onwedergeborenen zonder de Heilige Geest die invloed hebben op de geestelijke gezondheid.
2. Gemeenten die geloven dat kinderen op het erf van het verbond geboren worden waardoor de voorwaarden voor belijdenis naar eigen inzicht worden gesteld wat vaak leidt tot belijdenis doen van de leer waardoor de gemeente ook weer gevormd wordt door (nog) onwedergeborenen zonder de Heilige Geest die invloed hebben op de geestelijke gezondheid.

De Heere Jezus draagt ons op om iemand die in de gemeente door onbekeerlijke zonde en een aantal waarschuwingen niet werkelijk wedergeboren blijkt buiten Christus te beschouwen.

Wanneer we kinderen van gelovige ouders als wedergeboren zien - niet als hen die nog uit de macht van duisternis overgezet moeten worden in het Koninkrijk van het de Zoon - zouden we al snel merken dat we in moeilijke situaties terecht komen wanneer we Jezus opdracht om de tucht uit te oefenen in de gemeente opvolgen en dit consequent navolgen ten

opzichte van deze kinderen. Dit heb ik in de praktijk niet zien gebeuren en dus functioneert de tucht niet.

En wanneer we de tucht werkelijk zou toepassen dan zouden de kinderen in gemeenten die deze kinderen in zekere zin in Christus veronderstellen, ze al snel weer buiten Christus moeten zien en moeten beschouwen zoals geloofsdopers hun kinderen zien.

Ook wanneer er belijdenis gedaan wordt van de leer zien we in de praktijk dat de tucht niet functioneert omdat alleen door het erkennen van ongeloof in het offer van de Heere Jezus en persoonlijke verlossing al blijkt dat diegene nog buiten Christus is. Als de tucht werkelijk toegepast zou worden in deze gemeenten waar belijdenis gedaan wordt van de leer zouden we deze kinderen al snel niet meer als onderdeel van de gemeente kunnen zien wanneer ze zelf toegeven nog niet in Christus te zijn en niet vervuld met de Heilige Geest waardoor ze geen invloed mogen hebben op de vorming en leiding van de gemeente.

We moeten dit serieus nemen

Paulus roept ons om de vorming van de gemeente serieus te nemen en om ons heen zien we, zeker ook in gemeenten waar de doop functioneert maar weer andere aspecten verwaarloosd worden, dat dit onvermijdelijk leidt tot vervlakking en verdorring in de gemeenten.

Een lichaam wat het hoofd niet volgt is minstens een ziek lichaam wat we niet zomaar zo mogen laten doen. Wanneer we omwille van de eenheid opdrachten van Jezus verwaarlozen zal dit vroeg of laat leiden tot groter verlies van zielen die binnen een naar het schijnt functionerende gemeente langzaam verdorren en vervlakken en hun kinderen daarin meenemen, dan wanneer we nu radicale stappen zetten en de Heere Jezus gaan gehoorzamen.

Moeten we dan weggaan?

Betekent dit dat je je gemeente moet verlaten? In eerste instantie zeker niet! De Heere vraagt van ons dat we met gelovigen samenkomen, en overal waar gelovigen samenkomen die nog niet volkomen verlost zijn, zal er onvolmaaktheid zijn. In andere gemeenten worden weer andere aspecten van Gods Woord verwaarloosd. Dit is de realiteit, er is geen betere gemeente waar je kunt dienen. Als handen en voeten mogen we elkaar dienen. Nee, we moeten elkaar dienen. We moeten ons leven geven voor die vervuilde bruid, waarvoor Jezus Zijn leven gaf!

Maar dit betekent niet dat je in het dienen van je gemeente een opdracht van Jezus mag negeren. Als je er dan dus van overtuigd bent dat Jezus van je vraagt dat je gedoopt wordt, sta dan op, laat je dopen! Het is heerlijk om Jezus in het kleinste te gehoorzamen. En als we dat in het kleinste, in dit grondbeginsel niet kunnen, hoe zullen we het dan doen in de verheffing van de Jordaan? (Jeremia 12:5).

Ja, als we Jezus niet meer lief kunnen hebben dan alles hier op aarde, kunnen we Zijn discipel niet zijn (Lukas 14:26).

Maar bereken ook de kosten, veel gemeenten zullen je niet meer als volwaardig lid erkennen en soms zelfs buitensluiten wanneer je Jezus eenvoudige opdracht om gedoopt te worden opvolgt. Dit laat zien hoe belangrijk ook zij de doop vinden en dat het daarom ook van groot belang is dat we daarbij samen Gods Woord openslaan.

Zoals ik al zij, al zou het hele lichaam van Jezus er van overtuigd zijn dat we iets anders moeten doen dan wat Jezus ons opgedragen heeft, toch moeten we het Hoofd volgen, niet het lichaam. Het lichaam zal niet voor de eenheid zorgen, alleen het Hoofd en gehoorzaamheid aan het hoofd kan het lichaam bij elkaar houden, anders is het valse eenheid, een eenheid gefundeerd op

compromissen. We weten hoe een klein virus een heel lichaam kan aantasten. We mogen dus nooit een opdracht van Jezus als onbelangrijk beschouwen. Maar we volgen Hem, wat Hij ook van ons vraagt!

Zelfonderzoek

Wanneer het hele lichaam van Christus echter overtuigd is van iets waarover wij andere overtuigingen hebben, is het zeker erg verstandig om nog eens heel goed te overwegen of het virus niet in mijn overtuiging ligt, dat niet mijn overtuiging het zuurdeeg is wat de gemeente dreigt te doorzuren. Daarom is het heel belangrijk om je overtuigingen over de doop te bespreken met de leiding van de gemeente, met een dominee van je kerkverband en hun onderwijs over dit onderwerp biddend en in overgave aan God te heroverwegen in het licht van de Schrift.

Maak je gang en treden vast in Gods Woord, laat alles wat je doet of laat in overeenstemming zijn met Gods Woord, volg Jezus, waar Hij je ook roept en wat het ook kost.

Veel martelaren zijn gestorven omdat ze de Roomse mis verwierpen. Ze wilden Jezus in alles volgen, en hadden daar hun leven voor over. Vrijmoedig hielden ze vast aan wat Gods Woord leerde, ook zij kregen te horen dat ze hun moederkerk verachten, hun wortels verwierpen en voor verdeeldheid zorgden. Maar hun vuur en liefde voor Jezus was groter dan hun liefde voor mensen. Ze moesten God meer gehoorzamen dan de mensen. Ze konden niet anders dan Jezus volgen, want Hij was hun Hoofd, Hij was hun Herder. We volgen de Herder, niet de schapen.

Geloof en haar vruchten

Zeker, gered uit genade en door het geloof alleen is er niet één beleden zonde, dwaling of compromis die ons uit de hemel zou kunnen houden. Maar wat we op dat fundament bouwen, zal verbrand worden wanneer het eigen hooi en stoppels is, en dat is het beste geval. Want hoewel we uit genade en door het geloof alleen gered worden, wordt geloof zichtbaar in werken.

Gehoorzaamheid is een teken van authentiek geloof.

Dit volgen van Jezus kost veel, het kost je leven. Maar Hij wil er alles voor terug geven. Wat we in ons vlees zaaien, zal verderven, wat we in de Geest zaaien zal een oogst van eeuwigheden opleveren (Galaten 6:7-8).

Misschien loop je hier op aarde de gezelligheid van de kudde mis omdat de kudde ver bij de Herder vandaan is, blijf toch altijd bij de Herder, dwaal niet mee, zo zorgen we niet voor eenheid, laat Hem zorgen voor de eenheid, blijf jij bij de Herder, wat er ook gebeurt.

Laten we Jezus volgen, in het kleinste en vruchten voortbrengen die Hem verheerlijken in opofferende liefde voor zijn gebroken en verdeelde lichaam hier op aarde, in het uitzien dat het straks één kudde zal worden en één Herder.

*

*Lees ter verdieping dit artikel: **De doop en het verbond***



Vraag 36

Jezus bad om eenheid, hoe moet dat in de praktijk?

Vraag: *In het hoge priesterlijk gebed (het intiemste moment wat Jezus heeft met Zijn discipelen) laat Jezus zien hoe ontzettend belangrijk Hij het vindt dat Christenen één zijn. Bijv. Johannes 17:21 “opdat zij allen één zullen zijn, zoals U, Vader, in Mij, en Ik in U, dat ook zij in Ons één zullen zijn, opdat de wereld zal geloven dat U Mij gezonden hebt.” Aan de andere kant worden we gewaarschuwd om ons niet in te laten met mensen die dwalen. Bijv. 2 Johannes 1:10 “Als iemand bij u komt en deze leer niet brengt, ontvang hem niet in huis en begroet hem niet.” Hoe verhoudt zich dit tot elkaar? Hoe lang moeten we elkaar verdragen om de eenheid, en wanneer moeten we de grens trekken en ons ergens van distantieren?*

Het lichaam van Christus is hoe dan ook één. “Want zoals het lichaam één is en veel leden heeft, en al de leden van dit ene lichaam, hoewel het er veel zijn, één lichaam zijn, zo is het ook met Christus. Ook wij allen

immers zijn door één Geest tot één lichaam gedoopt, hetzij dat wij Joden zijn, hetzij Grieken, hetzij slaven, hetzij vrijen; en wij allen zijn van één Geest doordrenkt.” (1 Korinthe 12:12-13)

Wanneer we door het geloof verenigd zijn met Christus en vervuld zijn met Zijn Geest, zijn we opgenomen in Zijn lichaam. Alle volgelingen van Jezus hebben dezelfde Geest. Daarin zijn we hoe dan ook één.

Eén lichaam en één Geest, zoals u ook geroepen bent tot één hoop van uw roeping, één Heere, één geloof, één doop, één God en Vader van allen, Die boven allen en door allen en in u allen is. (Efeze 4:3-6)

Gebroken eenheid

In de praktijk zien we de eenheid van Jezus' lichaam vaak niet omdat we zoals we eerder gezien hebben, nog vaak te maken hebben met ons vlees. Zoals ook de nieuwe schepping die we zijn geworden door het geloof nog niet volkomen zichtbaar is. Maar ook daarin zijn we één. Christenen Zijn Jezus' discipelen, Zijn leerlingen.

Samen leren we om te leven *“met een wandel die de roeping waarmee u geroepen bent, waardig is, in alle nederigheid en zachtmoedigheid, met geduld, door elkaar in liefde te verdragen, en u te beijveren om de eenheid van de Geest te bewaren door de band van de vrede.”* (Efeze 4:1-2) Ook dit zal een strijd zijn, zoals we ook zelf, gerechtvaardigd door het geloof, zo vaak nog niet in volkomen heiligheid wandelen maar daarin wel groeien.

Soms moeten we scheiden

En zeker, ook is Gods Woord duidelijk, dat we hen die zeggen verenigd te zijn met Jezus, maar zonder te strijden en berouw in zonde blijven leven, moeten behandelen als ongelovigen, wanneer we ze drie keer op

verschillende manieren hebben gewaarschuwd
(Mattheüs 18:17)

Dit omdat een beetje zuurdeeg het hele zeeg doorzuurt en invloed heeft op de geestelijke gezondheid van gelovigen. Daar moeten we zeker in liefde serieus mee omgaan (1 Korinthe 5). Want de liefde mag niet ten koste gaan van de waarheid en onze groei tot het beeld van Christus.

We volgen de Herder, niet de kudde. We hoeven niet voor eenheid te zorgen door de kudde te volgen en met haar af te dwalen. Wanneer we zo dicht mogelijk bij de Herder blijven zal Hij voor de eenheid zorgen. Dat is wat Hij van ons vraagt, Zijn spoor volgen met het kruis op onze rug.

Jezus zal alles bijeenbrengen

Christus bouwt Zijn gemeente, Hij gaat door. Hij vormt haar en houdt haar bij elkaar, ook al is ze nu verspreid over de hele aarde. Hij zal haar verzamelen, zoals de oogst binnengehaald wordt vanuit alle uithoeken, van tussen het onkruid en Hij zal Zijn bruid op die dag smetteloos voor zich stellen in heerlijkheid!

Wat een dag, wat een vreugde zal dat zijn!

Maar voor die tijd zijn er nog ander schapen die toegebracht moeten worden.

“Ik heb nog andere schapen, die niet van deze schaapskooi zijn; ook die moet Ik binnenbrengen, en zij zullen Mijn stem horen en het zal worden één kudde en één Herder.” (Johannes 10:16)

*

Vraag 37

Wat moeten we met de Joodse sabbat en feestdagen?

Vraag: Moeten we als christenen niet terug naar de oorspronkelijke feestdagen en op zaterdag de kerk bezoeken?

Zoals met alle schaduwen laten ze ons iets zien van de realiteit. Maar laten we ons niet blindstaren op de schaduwen als we van de werkelijkheid kunnen genieten.

Daarom was de komst van Jezus, die het wezen is van de sabbat en de feesten, zo'n bijzondere gebeurtenis dat de hemel open ging en de engelen zongen. De hemel kwam op aarde, het hemelse waarnaar de aardse instellingen verwezen heeft onder ons gewoond en in Hem zien we Gods heerlijkheid (Johannes 1:14)

Een nieuwe manier van leven

Volgelingen van Jezus zijn niet genaderd tot de berg Sinäi, waar het oude verbond met haar schaduwen en afbeeldingen ingesteld werd, “*maar tot berg Sion en tot de*

stad van de levende God, tot het hemelse Jeruzalem en tot tienduizendtallen van engelen, tot een feestelijke vergadering en de gemeente van de eerstgeborenen, die in de hemelen opgeschreven zijn, en tot God, de Rechter over allen, en tot de geesten van de rechtvaardigen, die tot volmaaktheid zijn gekomen, en tot de Middelaar van het nieuwe verbond, Jezus, en tot het bloed van de besprenging, dat van betere dingen spreekt dan dat van Abel.” (Hebreeën 12:22-24)

Dat betekent niet dat we niet stil mogen staan bij de schaduwfeesten. Zoals het hele Oude Testament geven ze ons onderwijs over de Heere Jezus en Zijn werk. Zeker in Zijn licht mogen we genieten en feestvieren met ons hele leven: “Verwijder dan het oude zuurdeeg, opdat u een nieuw deeg zult zijn. U bent immers ongezuurd, want ook ons Paaslam is voor ons geslacht: Christus.

“Laten wij dus feestvieren, niet met oud zuurdeeg, ook niet met zuurdeeg van slechtheid en boosaardigheid, maar met ongezuurde broden van oprechtheid en waarheid.” (1 Korinthe 5:7-8)

Vorm is niets zonder inhoud

Ja, we kunnen feesten vieren, sabbatten houden, maar dat is niet het wezen van wat God van ons vraagt:

“Ik haat, Ik versmaad uw feesten. Uw bijzondere samenkomsten kan Ik niet luchten, want al brengt u Mij brandoffers, en uw graanoffers, Ik schep er geen behagen in, en het dankoffer van uw gemest vee wil Ik niet aanzien. Doe het lawaai van uw liederen van Mij weg, en het getokkel van uw luiten kan Ik niet aanboren! Laat het recht stromen als water, de gerechtigheid als een altijd stromende beek.” Amos 5:21-24)

Dit is een ernstige beschuldiging waarover ook wij ons veelal moeten schamen. Hoe vaak maken we ons drukker om onze feestdagen en samenkomsten dan om het volgen van Jezus in het wegdoen van het oude zuurdeeg van de zonde. Echt, wanneer we samenkomen en de Heere aanbidden is het niets anders dan lawaai voor God wanneer we ondertussen vast willen houden aan de zonde, wanneer we ons niet vastklampen aan het Paaslam.

Vrij van schaduwen

O, verwonder je, want doordat het Paaslam voor eens en altijd is geslacht, zijn we ongezuurd, zonder zonde in Gods ogen. Gerechtvaardigd, door het geloof. Vrij van de vloek van de wet. Laten we deze toegerekende gerechtigheid uitleven. Laten we feestvieren, niet in slechtheid en boosaardigheid, maar in oprechtheid en waarheid.

Ja, we zijn *“ontslagen van de wet, gestorven aan dat waaraan wij vastgebonden zaten, zodat wij in nieuwheid van Geest dienen, en niet in oudheid van letter.”* (Romeinen 7:6)

Vroeger was Gods volk als een klein kind wat met tuinhekjes in de tuin gehouden moest worden (Galaten 4:1-7), maar nu de Heere door het geloof Zijn eigen Geest in Zijn volk geeft, waardoor we “tot verstand komen” en zien dat er geen betere plek is dan dicht bij de Boom des levens, worden we niet meer vanbuiten af in die tuin gehouden, maar van binnenuit aangedreven om in die tuin te blijven. Niet bij de grenzen van de tuin, maar dichtbij de Boom des levens die heerlijke vruchten voorbrengt en waarvan de bladeren tot genezing zijn voor de heidenvolken.

Laten we ons daarom drukker maken om de manier waarop we invulling geven aan de feesten en sabbat, gedreven door een hartsverlangen om Jezus te

verheerlijken, in plaats van het moment waarop we hier invulling aangeven en gedreven door een slaafse vrees.

Orde en liefde

Maar wanneer we samenkomen op de eerste dag van de week om stil te staan bij Jezus' opstanding uit de dood en als gemeente elkaar toe te rusten om in dit nieuwe leven te wandelen en wanneer we op andere dagen samenkomen om stil te staan bij andere bijzondere heilsfeiten, dan is het handig wanneer de hele gemeente daarbij op hetzelfde moment stilstaat en daarom zo'n zegen dat er verschillende dagen en perioden zijn waarop het grootste deel van de gemeente de gelegenheid heeft om samen te komen en feest te vieren.

Maar laten we elkaar zeker niet veroordelen *“op het punt van een feestdag, een nieuwe maan of de sabbatten. Deze zaken zijn een schaduw van de toekomstige dingen, maar het lichaam is van Christus.”* (Kolossenzen 2:16-19)

Laten we iedere mogelijkheid benutten en niet verspillen aan alles wat ons vlees voedt, maar laten we elk moment besteden om elkaar toe te rusten om Jezus te volgen en Zijn instellingen van doop en avondmaal in acht te nemen, tot we Hem straks zien van aangezicht tot aangezicht in die stad die fundamenten heeft waarvan alles hier op aarde slechts een schaduw is.

*

Vraag 38

Hoe dien ik mijn zwakkere broeder of zuster?

Vraag: *Paulus roept ons op om onszelf niet weer te onderwerpen aan geboden en leringen van mensen (Kolossenzen 2:20-23). Maar ook roept hij ons op geen aanstoot te geven en omwille van onze zwakkere broeders en zusters iets te laten waarvan wij weten dat het niet zondig is. Hoe moeten we hiermee omgaan?*

Christus Jezus, soeverein en vrijmachtig, verliet zijn hemelse heerlijkheid om de gestalte van een dienstknecht aan te nemen. Hij wilde zichzelf verhullen in een sterfelijk lichaam, Hij wilde zich laten binden, aan een kruis, om ons te kunnen bevrijden.

Laat die gezindheid ook in jou zijn (Filippenzen 2:1-11). Het draait niet om jou, we leven niet meer voor onszelf, niet om onszelf te behagen maar om God lief te hebben boven alles en onze naaste als jezelf. Dit moet zichtbaar worden in de manier waarop we met onze broeders en

zusters omgaan, ook in de manier waarop we ons kleden en versieren en in de manier waarop we omgaan met meningsverschillen.

Paulus roept ons op:

Doe niets uit eigenbelang of eigendunk, maar laat in nederigheid de een de ander voortreffelijker achten dan zichzelf. Laat eenieder niet alleen oog hebben voor wat van hemzelf is, maar laat eenieder ook oog hebben voor wat van anderen is. (Filippenzen 2:3-4)

Onderzoek jezelf, ook in de manier waarop je voor je lichaam zorgt. Ben je bezig om de aandacht op jezelf te richten door de manier waarop je jezelf kleedt of versiert? En dat niet alleen, ook in al het ander wat je doet, houd je daarin rekening met anderen, acht je anderen voortreffelijker?

Vrij van de wet

Zeker, wanneer we besneden zijn met een besnijdenis die niet met handen plaatsvindt, wanneer we wedergeboren zijn, is het handschrift, de wet, die met haar bepalingen tegen ons getuigde uitgewist (Kolossenzen 2:14). Wanneer de wet is uitgewist, bestaat die niet meer voor ons, we zijn dan gestorven voor de wet, we zijn vrij van die wet die tegen ons getuigde.

Maar we zijn dan niet vrij van Christus, niet vrij van liefde, niet vrij van gerechtigheid, niet vrij om volgens onze oude natuur te leven, daarvan wil Jezus ons juist bevrijden zodat we in nieuwheid van Geest zullen dienen. (Romeinen 7:6)

Want u bent tot vrijheid geroepen, broeders, alleen niet tot die vrijheid die aanleiding geeft aan het vlees; maar dien elkaar door de liefde. (Hebreeëen 13:2)

Zwakheden als podium voor liefde

En dat we elkaar in liefde moeten dienen laat zien dat er moeilijkheden zullen zijn onder broeders en zusters die om liefde en dienstbaarheid vragen.

Daarom heeft de Heilige Geest verschillende gaven en verschillende maten van geloof uitgedeeld die dienstbaarheid, liefde en geduld ten toon kunnen stellen (Romeinen 12:3).

We hebben in deze wereld, waarin we nog niet volkomen verlost zijn van ons vlees, te maken met de zwakheden van elkaar. Maar daarin wordt Gods genade en liefde juist het meest ten toon gesteld en verheerlijkt.

God gebruikt mijn zwakheden om de kracht die Hij aan jou gegeven heeft zichtbaar te maken in jouw liefde voor mij en Hij gebruikt jouw zwakheden om de kracht die Hij mij gegeven heeft ten toon te stellen in mijn liefde voor jou.

Juist wanneer de Heere zwakkere gelovigen om ons heen geeft, kan die liefde waartoe Hij ons geroepen heeft zichtbaar worden. Je wordt een levend toonbeeld van Jezus' medelijdende liefde wanneer je je zwakkere broeders of zusters tegemoet komt en ontmoet op de plek waar zij zijn.

Wanneer jij vrij bent om iets te doen of te laten ben jij degene die vrij is om degene die nog niet vrij is om iets te doen of te laten in liefde te dienen door je aan diegene aan te passen zodat diegene niet struikelt maar eerder gewonnen wordt voor de vrijheid waarin je staat.

Voor allen alles

Dit betekent niet dat je de vrijheid die Jezus duur gekocht heeft opgeeft en je jezelf toch weer onder de wet stelt.

Nee, we zijn vrij. Wanneer we daarom iets doen of laten wat God zelf niet geboden of verboden heeft doen

we dat niet uit vrees, om Hem gunstig te stemmen of uit angst voor Zijn veroordeling, nee we doen het uit liefde om onze naaste te dienen en in te winnen.

Want hoewel ik vrij ben van allen, heb ik mijzelf toch voor allen tot slaaf gemaakt om meer mensen te winnen. En ik ben voor de Joden geworden als een Jood, om Joden te winnen. Voor hen die onder de wet zijn, ben ik geworden als onder de wet, om hen die onder de wet zijn te winnen. Voor hen die zonder de wet zijn, ben ik geworden als zonder de wet – hoewel niet zonder de wet van God, want ik sta onder de wet van Christus – om hen te winnen die zonder de wet zijn. Ik ben voor de zwakken geworden als een zwakke, om de zwakken te winnen. Voor allen ben ik alles geworden, om in ieder geval enigen te behouden. (2 Korinthe 9:19-22)

We passen ons aan zodat we hen kunnen overtuigen van de waarheid en vrijheid die er in Christus te vinden is. Wij die sterk zijn knielen neer voor hen die zwak zijn om hun voeten te wassen omdat wij vrij zijn om hen daar in liefde te ontmoeten.

Wanneer Paulus echter voor allen alles wordt betekent dat niet dat hij in de afwezigheid van een Jood nog steeds aanpaste aan de Jood. Of dat hij zich in het bijzijn van de Jood nog aanpaste aan de Griek.

Nee, uit liefde voor degenen waarmee we omgaan passen we onszelf aan terwijl we ons in alles bekleden met *innige gevoelens van ontferming, vriendelijkheid, nederigheid, zachtmoedigheid, geduld en elkaar verdragen* (Kolossenzen 3:12-14).

Zoals Jezus jou verdroeg en tegemoet kwam in je zonde, angst en gebrokenheid om je daar op jou niveau te leren wat het leven met Hem is.

Kijk naar Hem, laat Zijn gezindheid in jou zijn en volg Hem na.

*

Hoe moeten we omgaan met vluchtelingen?

Vraag: *Hoe moeten Christenen omgaan met vluchtelingen? Moeten Christenen vluchtelingen helpen bij hun re-integratie in de maatschappij?*

Dit klinkt misschien tegenstrijdig maar het is heerlijk dat de Heere vluchtelingen tot ons brengt, dat is genade. Hij heeft de beweging van de volken in de hand (Handelingen 17:27).

Zo lang hebben wij als gemeenten die gebieden waar ze vandaan komen verwaarloosd. We hebben zo weinig arbeiders naar hen toegestuurd. We zijn *“rijk en steeds rijker geworden en hebben aan niets gebrek, maar we weten niet dat we juist ellendig, beklagenswaardig, arm, blind en naakt zijn”* (Openbaring 3:17). We hebben die heerlijke waarheid van Gods zondaarsliefde voor onszelf gehouden. Wat een genade dat Hij hen die dit nieuws zo hard nodig hebben dan bij ons op de stoep zet, de Heere maakt het ons nu zo makkelijk!

Wees bereid

Vraag aan de Heere hoe je wil gebruiken en gehoorzaam Hem om hen lief te hebben zoals je jezelf liefhebt, en zoals Jezus ons heeft liefgehad en zichzelf ontledigd heeft, Zijn heerlijkheid, Zijn rijkdom, comfort en veiligheid verlaten heeft om de gestalte van een dienstknecht aan te nemen. Hij deed dat zelfs voor vijanden. Maar bid ook voor de overheid die moeilijke keuzes moet maken. Ons land is klein, zeker hebben we nog genoeg om op te offeren, maar heel Syrië past gewoon niet. Bid daarom voor de overheid, dat ze rechtvaardige beslissingen zullen nemen, dat er goeie plannen gemaakt zullen worden om vluchtelingen te helpen. Bid daarvoor terwijl je er alles aan doet om ze de warmte te geven die we zelf zouden willen ontvangen, ook als ze hier niet kunnen blijven.

En zeker moeten we ook de ouderen en andere hulpbehoevenden niet vergeten! Maar het is niet zo dat we eerst de ene groep moeten helpen voordat we anderen zouden kunnen helpen. Er is geen groep die meer of minder recht heeft op liefde. Laten we ons als lichaam van Jezus verspreiden en voorzien in al die noden die er zijn. Soms kan het romantischer zijn om een bepaalde groep te helpen, maar zoek niet naar erkenning of een mooi verhaal. Volg de Heere Jezus, deel Zijn liefde uit, doe recht aan weduwen en wezen, aan armen en vreemdelingen. Er is zoveel fysieke nood. Laat je leiden door de Heilige Geest en verschuil je niet. Wees bereid, sta klaar.

Onze liefdesplicht

Beseffen we dat de vreselijkste bedreigingen van Jezus, die liefdevolle Redder, juist in deze context staan? Dit is wat Hij zegt zegt:

“Ga weg van Mij, vervloekten, in het eeuwige vuur, dat voor de duivel en zijn engelen bestemd is. Want Ik ben hongerig geweest en u hebt Mij niet te eten gegeven; Ik ben dorstig geweest en u hebt Mij niet te drinken gegeven; Ik was een vreemdeling en u hebt Mij niet gastvrij onthaald; naakt, en u hebt Mij niet gekleed; ziek en in de gevangenis, en u hebt Mij niet bezocht.” (Mattheüs 20:25)

En als we nu specifiek nadenken over vluchtelingen: Er zijn genoeg vluchtelingen die taalles nodig hebben, een lift kunnen gebruiken, hulp kunnen gebruiken met het doen van boodschappen. Ga wat leuks met hen doen, sporten of een spelletje is al prima. Ze hebben hoe dan ook allemaal iemand nodig die naar hen luistert, met wie ze kunnen verwerken wat ze meegemaakt hebben. Daarvoor hoeft je alleen maar te luisteren. Verder worden er hier en daar internationale kerkdiensten georganiseerd. Ook daar kunnen ze je hulp gebruiken, nodig vluchtelingen daarvoor uit.

Leg het dus allereerst neer voor de Heere, zeg tegen de Heere dat je bereid bent. Dan zal Hij zeker wat op je pad brengen. Er is genoeg te doen en we hebben genoeg middelen om te doen wat Hij van ons vraagt. Het is vaak zo moeilijk omdat we niet willen delen wat we van Hem gehad hebben.

Maar onthoud dat deze wereld een zinkend schip is en als we niet loslaten gaan we mee ten onder. Laat alles wat je hebt los, neem je kruis op, en neem in opofferende liefde zo veel mogelijk zielen mee, naar die veilige Rots van het behoud. Daar is plek genoeg, voor mensen uit alle volken, talen en stammen.

*

Vraag 40

Hoe ver gehoorzamen we de overheid?

Vraag: Hoe moeten volgelingen van Jezus reageren op de beperkende maatregelen voor gemeenten waardoor het gebod van Jezus om samen te komen niet of minder goed opgevolgd kan worden?

Onze afkeer van God en overgave aan zonde en kwaad, wat onder tolerantie toegenomen is, vullen de schalen van Gods toorn die nu al in de vorm van verharding maar straks ook zeker over ons land in tastbare mate zal worden uitgegoten. We verdienen zowel het virus als het gezag wat velen nu vrezen.

Onze zonde en verdorvenheid komt zo duidelijk tot uitdrukking in het doden van kleine kinderen en het verwaarlozen van de ouderen, in de seksuele verwarring en de afkeer van Gods heilige seksualiteit tussen één man en één vrouw, in de verdwijning van familieliefde, die liefde die in de laatste dagen meer en meer zal verkillen, in de vervlakking en verdorring in gemeenten

waardoor het leven in en met Christus verdwijnt. Ja, het oordeel dreigt, en terecht.

Kniel voor je opstaat

Maar we hebben nog adem, het is nog de tijd van het welbehagen (2 Korinthe 6:2). We krijgen nog de mogelijkheid om ons af te keren van de zonde en het toestemmen met de zonde van anderen door ons zwijgen. Laten we smeken om barmhartigheid door de Heere Jezus Christus, dat God de hemel scheurt en neerdaalt, het zuiverende vuur in de harten zal zenden om die bron van misdaden schoon te branden en het daarvoor in de plaats een bron van levend water te maken. We hebben Gods genade nodig, anders zijn we verloren!

Met de ontwikkelingen in ons land is ons vlees geneigd om te vluchten, of dat nu is voor het virus of voor het gezag. Maar Jezus ging een andere weg. Hij ging moedig de weg van opofferende liefde. We volgen zo makkelijk de stemmen van de wereld, maar niemand leidt je naar eeuwige voorspoed dan Jezus. Volg Hem, verneder je en laat Zijn gezindheid in je zijn. Kniel in verootmoediging voordat je opstaat en als Lichtdrager van Jezus' licht en leven uitgaat in deze donkere wereld om te dienen en het Evangelie te verspreiden.

Ja, ga dan vrijmoedig, neem risico's voor het geestelijke en eeuwige welzijn van ons land, zo nodig in ongehoorzaamheid aan maatregelen die het volgen van Jezus in de weg komen te staan.

Onderwerping omwille van Jezus

Vaak merk ik dat we grote uitspraken doen over de overheid en de maatregelen zonder dat we Jezus' opdracht gehoorzamen om voor de overheid te bidden en het gezag te eren. Dit is vanzelfsprekend in een

samenleving die eerbied voor gezag verloren is. Laten we ons daarvan bekeren. Het is onze opdracht om voor de overheden te bidden (1 Timotheüs 2:1-4). Zelfs wanneer ze ons zouden beledigen en vervolgen (Mattheüs 5:44).

Verootmoedig je daarom, bid om liefde voor het gezag wat de Heere over je gesteld heeft, zodat het pijn doet wanneer je ongehoorzaam moet zijn om risico's te nemen voor het geestelijke en eeuwige welzijn van ons land. Niet in de geest van de wereld, in opstandigheid, in een geest van vreesachtigheid, maar in de geest van liefde en zachtmoedigheid.

We hebben de Geest van de martelaren nodig en moeten ons zoals de discipelen voorbereiden en bidden om kracht uit de hoogte zodat we moedig ons leven geven voor onze naaste en zelfs standvastig zullen zijn wanneer de overheid zich ontaard in een wrede corrupte overheid zoals Rome die Christenen als fakkels gebruikte, of Herodes die kleine kinderen vermoordde. Het was deze overheid waar Jezus en Zijn volgelingen zich in gehoorzaamheid aan onderwierpen.

Jezus en de overheid

Jezus Christus, onze Aanvoerder en ons Voorbeeld, kende de wreedheid van het Romeinse Rijk. Hij wist hoe de Romeinen het heilige land ingenomen hadden en het Joodse volk aan zich onderworpen hadden. Hij wist waarvoor zijn ouders met Hem naar Egypte gevlucht waren, Hij wist op welke gruwelijke manier Hij door die regering ter dood gebracht zou worden en Hij wist hoe de stad van God binnen zeventig jaar met de grond gelijk gemaakt zou worden.

Toch riep Hij Zijn volgelingen op om deze wrede indringers te gehoorzamen en hun regeringsleiders te geven wat hen toekomt.

“Zeg ons dan: Wat denkt U? Is het geoorloofd de keizer belasting te betalen of niet? Maar Jezus, die hun boosaardigheid kende, zei: Huichelaars, waarom verzoekt u Mij? Toon Mij de belastingmunt. En zij brachten Hem een penning. En Hij zei tegen hen: Van wie is deze afbeelding en het opschrift? Zij zeiden tegen Hem: Van de keizer. Toen zei Hij tegen hen: Geef dan aan de keizer wat van de keizer is, en aan God wat van God is. En toen zij dit hoorden, verwonderden zij zich; en zij verlieten Hem en gingen weg.” (Mattheüs 22:17-22)

Reken maar dat die belasting niet altijd een zuivere bestemming had.

Jezus' volgelingen en de overheid

Ook Paulus die de vervolging van Rome kende en wist welk onrecht de volgelingen van Jezus werd aangedaan, kende de geest van Christus en zei: *“Ieder mens moet zich onderwerpen aan de gezagsdragers die over hem gesteld zijn, want er is geen gezag dan van God, en de gezagsdragers die er zijn, zijn door God ingesteld.” (Romeinen 13:1)*

Ook tegen Titus zegt hij: *“Herinner hen eraan dat zij de overheden en machten onderdanig behoren te zijn, dat zij hun geboorzaam zijn en dat zij tot elk goed werk bereid zijn, dat zij niemand belasteren, niet strijdlustig zijn maar welwillend, en alle zachtmoedigheid bewijzen aan alle mensen.” (Titus 3:1-2)*

En Petrus, die eerst wel de aanvoerder van het verzet kon worden heeft van Jezus geleerd:

“Onderwerp u dan omwille van de Heere aan alle menselijke orde, hetzij aan de koning, als hoogste machtbehebber, hetzij aan de stadhouders, als mensen die door hem gezonden worden tot straf van de kwaaddoeners, maar tot lof van hen die goeddoen. Want zo is het de wil van God, dat u door goed te doen het onverstand van de dwaze mensen de mond snoert; als vrije mensen, maar niet

alsof u de vrijheid hebt als een dekmantel voor slechtheid, maar als dienstknechten van God. Houd iedereen in ere; heb al uw broeders lief; vrees God; eer de koning.” (1 Petrus 2:13-17)

Zeker, Petrus kende het gevaar waarin volgelingen van Jezus verkeerden, dat ze terwijl ze goedgeleden, toch gestraft zouden worden. Dit weerhield hem er niet van om hen op te roepen tot onderwerping aan gezag en hij laat zien dat juist onterecht lijden een voorrecht is.

“Want dat is genade, als iemand om het geweten voor God dingen verdraagt die hem pijn doen, en daarbij ten onrechte lijdt. Want wat voor roem is er als u het geduldig verdraagt wanneer u zondigt en daarvoor slagen ontvangt? Maar als u het geduldig verdraagt wanneer u goeddoet en daarvoor lijdt, is dat genade bij God. Want hiertoe bent u geroepen, omdat ook Christus voor ons geleden heeft; Hij laat ons zo een voorbeeld na, opdat u Zijn voetsporen zou navolgen” (Mattheüs 19:21)

Deze genade hoeven we niet op te zoeken, maar zeker hoeven we voor die genade niet wegluchten door ongehoorzaam te zijn en ongeduldig en onverdraagzaam op te staan tegen het gezag vanwege onze eigen zaak en niet omwille van Christus. Nee, het is enkel genade wanneer we omwille van Christus lijden, niet wanneer we vanwege onze eigen wijsheid lijden.

Geloofsongehoorzaamheid

We volgen het stemmeloze Lam in zachtmoedigheid, in nederige dienstbaarheid aan de wereld en als dat moeilijk wordt en er tegenstand komt, verheugen we ons dat we waardig geacht worden om vanwege de zaak van Christus *“niet alleen in Hem te geloven, maar ook voor Hem te lijden”* (Filippenzen 1:29). Dan zijn we gelukkig, dan zal

ons loon groot zijn, als we omwille van de Zoon des mensen, verstoten worden, gesmaad worden en onze naam door het slijk gehaald wordt (Lukas 6:22-23).

We zijn vrijmoedig ongehoorzaam en bereid de gevolgen van geloofsongehoorzaamheid te dragen wanneer de onderwerping aan het gezag het volgen van de Heere Jezus in de weg staat. We zijn God meer gehoorzaam dan mensen (Handelingen 5:29).

Laten we het vuur van de martelaren voor ogen houden en niet terugschrikken en in de slachtofferrol kruipen als we, samen met de rest van de wereld, wat meer afstand moeten houden en een mondkapje moeten dragen, of dat nu terecht is of niet. Ook wanneer de overheid ons opdraagt om vanwege de veiligheid met minder mensen tegelijk samen te komen, gaat dat niet in tegen Jezus opdracht om samen te komen, of die zorgen om de veiligheid nu terecht zijn of niet.

Zeker, we moeten ons net zo veel zorgen maken om de gevolgen van de maatregelen als om de gevolgen van het virus. We begrijpen de zorgen om het virus en zeker ook de zorgen rondom de invloed van de overheid op het samenkomen. Er zijn genoeg voorbeelden van onderdrukking door de overheid in naam van wetenschap en volksgezondheid (lees daarvoor alleen al de verhalen van vervolgte Christenen in de voormalige Sovjet-Unie). Ja, we geven om al het lijden, lijden door ziekte en lijden door maatregelen, en vooral om eeuwig lijden. We zoeken daarom altijd naar mogelijkheden om, namens Jezus, vrijmoedig op te komen voor hen die Zijn licht en leven nodig hebben, we zijn daarvoor bereid risico's te nemen en zelfs ons leven te geven zoals Jezus zich gaf voor ons.

Maar wat volgelingen van Jezus vandaag betreft, we mogen Hem gehoorzamen in het navolgen van de maatregelen die de regeringsleiders die Hij over ons gesteld heeft nodig achten en we mogen Hem

gehoorzamen in het samenkomen om elkaar aan te sporen en toe te rusten Jezus' te volgen, om onze lampen vullen met olie om te schijnen in deze wereld en klaar te zijn om de Bruidegom te ontmoeten. Ze sluiten elkaar nog niet uit.

Belangrijker dan grote samenkomsten

Nu onze normale gang van zaken en ons comfort bedreigd wordt, willen we staan voor Jezus' opdracht en willen we daarin verder gaan dan Hij ons opdraagt door van Zijn opdracht om samen te komen een opdracht te maken om met zoveel mogelijk mensen tegelijk samen te komen in een zo groot mogelijk gebouw.

Maar wie lag er wakker toen we de ruimste mogelijkheden hadden om Hem te volgen in het opnemen van ons kruis, in het opgeven van onze normale gang van zaken en ons comfort om discipelen te maken over de hele wereld zoals dit uitdrukkelijk het laatste bevel was van onze Koning? Waarom willen we verder gaan voor Jezus als het ons comfort aangaat en niet als het ons iets kost?

Samenkomen is noodzakelijk

Natuurlijk het is heerlijk en zeker ook noodzakelijk om samen te komen, zonder die gemeenschap en toerusting door broeders en zusters is het zwaar of zelfs onmogelijk om Jezus te volgen in het opnemen van ons kruis, het opgeven van onze normale gang van zaken en ons comfort om Zijn licht en leven te verspreiden in deze donkere wereld.

Maar laten we ons meer zorgen maken om de kwaliteit van onze onderlinge samenkomsten dan om de kwantiteit.

De eerste Christenen kwamen soms samen in grote groepen in de tempel, of in synagogen, dat is prachtig, maar zeker niet noodzakelijk.

Vaker nog kwamen ze samen in de huizen, in gebed en rondom Gods Woord, als priesters voor Gods aangezicht, niet in een speciaal gebouw maar in de Geest, elkaar dienend met de verschillende gaven die de Heilige Geest uitdeelt tot opbouw van Zijn lichaam in de liefde.

De juiste prioriteiten

We mogen ons in deze tijd biddend inzetten voor de mogelijkheid om veilig en verantwoord in grotere groepen samen te komen. En zeker moeten we waakzaam zijn en terechte zorgen rondom de invloed van de overheid op onze samenkomsten onderzoeken.

Maar noodzakelijker is het dat we tijdens deze samenkomsten, in het groot of in het klein, vervuld met de Heilige Geest, met onze verschillende gaven, elkaar toerusten om dagelijks ons kruis op te nemen, onze normale gang van zaken en ons comfort op te geven om waar Jezus ons ook roept Zijn licht en leven te verspreiden.

Zodat “de hitte van de verdrukking onder ons, die tot onze beproeving dient, ons niet bevreemd, alsof ons iets vreemds overkomt. Maar dat we ons verblijden naar de mate waarin we gemeenschap hebben aan het lijden van Christus, opdat we ons ook in de openbaring van Zijn heerlijkheid mogen verblijden en verheugen.” (1 Petrus 4:12-13)

Laten we daarvoor bidden en elkaar daarop voorbereiden, zodat vervolging geen frustratie maar blijdschap oproept en de zachtmoedigheid van het Lam zichtbaar wordt door ons.

Heiligende invloed

In onze zachtmoedige onderwerping aan het gezag dat God over ons gesteld heeft en in onze vrijmoedige ongehoorzaamheid wanneer de overheid iets van ons vraagt wat de Bijbel verbiedt of als de overheid iets verbiedt wat de Bijbel van ons vraagt, zoeken we in gebed naar mogelijkheden om Jezus' heiligende invloed uit te oefenen op het gezag voor het tijdelijke en eeuwige welzijn van onze omgeving. We mogen Jezus stem laten horen in gesprekken met hen die over ons gesteld zijn.

Veel volgelingen van Jezus hebben door de eeuwen heen Zijn invloed mogen uit oefenen op de overheid zoals Paulus zich met eerbied verdedigde voor het Romeinse gezag. Naast gebed kan God ook zo de harten van hen die over ons gesteld zijn veranderen en overtuigen zodat we ons, zonder ongehoorzaam te hoeven zijn, in kunnen blijven zetten voor het geestelijke en eeuwige welzijn zoals Hij dat door de eeuwen heen steeds weer gedaan heeft.

Ben je er klaar voor?

Ben je klaar om je omwille van Jezus te onderwerpen aan de overheid, ook als je het niet begrijpt en je leven daardoor moeilijker wordt? Ben je klaar om ongemak te verdragen omwille van je naaste en je leven te geven zoals Jezus Zijn heerlijkheid verliet en Zijn leven gaf voor jou? En ben je klaar om omwille van Jezus risico's te nemen en ongehoorzaam te zijn voor het geestelijke en eeuwige welzijn van ons land? Ben je klaar om dit met eerbied en zachtmoedigheid te verantwoorden wanneer daarom gevraagd wordt?

Dit is de tijd om ons voor te bereiden. Bereid je voor, geknield met een open Bijbel. Bereid je voor, niet door elkaar op te zetten tegen het gezag, noch tot angst voor overheid, noch tot angst voor een virus, maar door

elkaar aansporen om vervuld met de liefde van de Heere Jezus, met Zijn Heilige Geest, in nederigheid en vrijmoedigheid Zijn licht en leven te verspreiden nu ook de geestelijke nood toeneemt.

Volg Jezus, als schapen onder de wolven, moedig als de leeuwen, sluw als de slangen en onschuldig als de duiven. God zelf zal om ons heen zijn als een vurige muur, Hij gaat mee, zelfs door het diepste water. Met lampen vol olie heeft Hij ons aangesteld tot een licht in de ze donkere wereld en tot redding van de uithoeken van de aarde.

Onder Zijn met bloed besmeurde vlag moeten we nederig knielen en moedig opstaan om uit te gaan als de wereld zich in angst verschuilt. Om Jezus, de hoop voor de volken, het Lam dat geslacht is, ten toon te stellen, tot genezing van de heidenvolken.

Heere, maak ons zacht en moedig.

*

Vraag 41

Hoe moeten we het Nieuwe Calvinisme zien?

Vraag: Hoe kijken jullie aan tegen het 'Nieuwe Calvinisme' wat zo populair is in de Verenigde Staten maar ook al zo sterk (in opkomst) is hier in Nederland?

Goed dat je hierover nadenkt. Dat we veel van John Piper houden, wil niet zeggen dat we dit niet moeten onderzoeken. Integendeel. Het is heel goed dat we het onderwijs dat we krijgen niet zomaar gedachteloos tot ons nemen. Daarom ben ik blij met deze vraag!

Zeker in deze dagen nu je hart zo kan verlangen naar een beetje hoop en licht is het goed om het onderwijs wat tot je komt eerlijk naast Gods Woord te leggen. Dit is niet alleen de tijd waarin Gods genade zo heerlijk kan schijnen, dit is ook de tijd voor geestelijke kwakzalvers waarvoor Jezus ons waarschuwde: “Wees op uw hoede voor

de valse profeten, die in schapenvacht naar u toe komen maar van binnen roofzuchtige wolven zijn.” (Mattheüs 7:15)

Gods Woord als uitgangspunt

Daarom is het goed om op je hoede te zijn en te onderzoeken waar het onderwijs dat tot je komt vandaan komt. Dat deden ook de gelovigen in Berea: *“Zij ontvingen het Woord met grote bereidwilligheid en onderzochten dagelijks de Schriften om te zien of die dingen zo waren.” (Handelingen 17:10-11)*

We zijn vaak geneigd om het onderwijs dat tot ons komt naast een bekende theoloog te leggen, bijvoorbeeld naast de Institutie van Calvijn. Daar is niets mis mee, maar dat is niet het eerste waar we het naast moeten leggen. Onderzoek eerst de Schriften om te zien of die dingen zo zijn.

Wanneer een prediker trouw is aan Gods Woord zal Hij er in zijn onderwijs naar streven om je de Schrift uit te leggen, niet zijn theologische systeem. Hij zal zo onderwijs geven dat je het zelf zo in Gods Woord ziet en je het ook in het hele verband van de Bijbel begrijpt.

Terugkeer naar de Bijbel

Daarom is het heerlijk dat er nu vanuit allerlei stromingen een beweging is naar Gods Woord waarin ze weer Zijn onvoorwaardelijke verkiezing, beperkte (of liever specifieke) verzoening, onweerstaanbare genade en de volharding van de heiligen ontdekken. Ze ontdekken weer Gods soevereiniteit in de verlossing en in alles in dit leven, inclusief kwaad en lijden.

Al deze voorgangers, die genoemd worden met het Nieuwe Calvinisme, met verschillende achtergronden (Presbyteriaans, Baptist, Charismatisch enz.) zijn de schriften gaan onderzoeken en kwamen de schatten tegen die ook Calvijn daaruit opgegraven heeft.

Een interkerkelijke beweging

Omdat het Nieuwe Calvinisme geen organisatie is met een bepaalde geloofsbelijdenis is het moeilijk om deze term zelf te onderzoeken. De term geeft meer een beweging weer die we zien in deze verschillende voorgangers vanuit verschillende stromingen die in Gods Woord weer waarheden tegenkomen die in verschillende kringen lange tijd niet (levend) onderwezen werden.

Daarom kunnen we iemand met dit stempel niet direct verbinden aan iemand anders met dit stempel. Velen met dit stempel hebben elkaar nooit gesproken. Wanneer we dus een dwaling vinden in het onderwijs of gedrag van de ene voorganger kunnen we niet ook het onderwijs van de andere voorganger met dit nieuw calvinistische stempel afwijzen.

Luister en lees daarom kritisch. Luister en lees, geknield, met een open Bijbel.

Richt je op Jezus

En houdt steeds je ogen op Jezus gericht. We kunnen ons vaak zo druk maken om bijzaken of een woordje wat op twee manieren vertaald kan worden dat we vergeten dat Gods Koninkrijk niet bestaat uit woorden maar uit kracht (1 Korinthe 4:20).

“Want Christus heeft [ons gezonden] om het Evangelie te verkondigen, niet met wijsheid van woorden, opdat het kruis van Christus zijn inhoud niet verliest.” (1 Korinthe 1:17)

Blijf daarom gericht op dat kruis, waar het Lam Gods toorn over jouw zonde en opstand droeg. Blijf gericht op het Lam en laat je niet afleiden van een leven dichtbij Hem, door welke prediker dan ook.

Vertrouw alleen op Hem en de kracht van de Heilige Geest die je de weg zal wijzen in heel de waarheid (Johannes 16:13). Die Geest heeft Hij beloofd en gekocht met Zijn bloed. Verwacht Hem. Geniet van Hem en getuig van Hem.

Zeker nu.

*

Wat leert de Bijbel over de uitverkiezing?

Vraag: *Wat leert de Bijbel over de uitverkiezing? Hoe zien jullie evangelisatie in het licht van de uitverkiezing? Als God wil dat iemand zalig wordt kan dat ook buiten evangelisatie gebeuren?*

Jezus zegt in Johannes 6:35: *“Ik ben het Brood des levens; wie tot Mij komt, zal beslist geen honger hebben, en wie in Mij gelooft, zal nooit meer dorst hebben.”* Jezus biedt Zichzelf aan. Iedereen mag komen en van Hem eten. Hij is het Feestmaal wat de Vader klaargemaakt heeft waar we vrij van mogen genieten.

Vervolgens zegt Hij in vers 36, *“Maar Ik heb u gezegd dat u Mij wel gezien hebt, en toch gelooft u niet.”* Hier zien we dat sommigen niet willen komen, dat ze hun dorst liever ergens anders lessen. Ze zien niet hoe heerlijk dit Feestmaal is.

Dan zien we in vers 37 dat de Vader, die het Feestmaal klaargemaakt heeft, ook bepaald heeft wie er van dat feestmaal zullen genieten, *“Alles wat de Vader Mij geeft, zal tot Mij komen; en wie tot Mij komt, zal Ik beslist niet*

uitwerpen.” De Vader heeft een volk, een kudde, een bruid uitgezocht voor Zijn Zoon. Die bruid geeft Hij aan Zijn Zoon. Zij zal eeuwig van Zijn Zoon genieten.

Sommigen zeggen dat iedereen die tot Jezus komt, gekozen is om de bruid, Zijn volk, te zijn. Dat Hij degenen kiest die komen en dat de uitverkiezing afhankelijk is van ons komen. Ze geloven niet dat Hij specifiek bepaald heeft wie er tot die bruid behoort, maar hier zien we dat de Vader de bruid gekozen heeft en dat iedereen die Hij uitgekozen heeft tot Hem zal komen.

Maar hoe weten we dan of we uitgekozen zijn? Dat kunnen we niet weten. God heeft nergens in de Bijbel een register met namen. We kunnen het boek des levens niet inzien. Blijkbaar hebben wij daar dan ook niets mee te maken.

Waar wij ons druk over moeten maken is niet of God ons gekozen heeft, maar of we komen tot Jezus, in Hem geloven en van Hem genieten als het Feestmaal dat de Vader klaargemaakt heeft voor iedereen die komt. Omdat iedereen die gekozen is tot Jezus zal komen, ben je blijkbaar uitgekozen wanneer je tot Jezus gekomen bent.

Ga daarom, vrijmoedig, Hij zal je beslist niet uitwerpen!

Uitverkiezing en evangelisatie

Sommigen zien het onderwijs van de uitverkiezing als een gevaar voor het evangelisatiewerk. Maar de uitverkiezing is juist de reden en de hoop om te evangeliseren. Als we niet zeker zouden weten dat God mensen uit alle volken en talen gekozen heeft en dat het afhankelijk zou zijn van hun eigen wil, dan zou het hopeloos zijn om aan iemand het Evangelie te verkondigen.

Maar de wetenschap dat Zijn schapen Zijn stem zullen horen geeft juist rust en moed om Zijn Woord te delen in de wetenschap dat mensen gered zullen worden!

“Ik heb nog andere schapen, die niet van deze schaapskooi zijn; ook die moet Ik binnenbrengen, en zij zullen Mijn stem horen en het zal worden één kudde en één Herder.” (Johannes 10:16)

Wanneer we Jezus stem door het Evangelie laten klinken, zal Zijn stem gehoord worden. Dit is de zekerheid die we hebben om op pad te gaan, om ze te dwingen in te gaan opdat Zijn huis vol zal worden (Lukas 14:23).

In Handelingen 13:48 zie je mooi die samenwerking tussen de prediking van het Woord en de uitverkiezing,

“Toen nu de heidenen dit hoorden, verblijdden zij zich en prezen het Woord van de Heere, en er geloofden er zovelen als er bestemd waren voor het eeuwige leven.”

Zeker had God een andere manier kunnen verzinnen, maar de soevereine God die het doel bepaalt, bepaalt ook het middel tot dat doel.

God had zomaar uit het niets allerlei mensen naar de hemel kunnen sturen. Maar dit is zo'n voorrecht en zo heerlijk dat God ons als instrumenten wil gebruiken, dat we met Hem samen mogen werken in dit heerlijke verlossingswerk, om Zijn stem te laten horen, om Zijn Woord van genade te laten klinken. En we mogen er dus zeker van Zijn dat dit werk nooit voor niets zal zijn, dat die schapen Zijn stem zullen horen.

Een grote verantwoordelijkheid

En toch zijn er nog zoveel mensen die nog nooit het Evangelie gehoord hebben. Die werkelijkheid moet ons

als volgelingen van Jezus beschamen en dringen om te gaan doen waarvoor God ons nog hier op aarde laat.

“Ga dan heen, onderwijs al de volken, ben depend in de Naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest, hun lerend alles wat Ik u geboden heb, in acht te nemen.” (Mattheüs 28:19)

Die opdracht is nog niet volbracht. Er zijn nog zoveel volken waar nog geen discipelen gemaakt zijn.

Zeker, de onschuldige man of vrouw die nooit van Jezus heeft gehoord zal naar de hemel gaan. Maar het probleem is dat er geen onschuldige mensen zijn. God is heilig en rechtvaardig en we hebben allemaal Zijn heerlijkheid gezien zoals Romeinen dat zegt, maar Hem niet als God verheerlijkt of gedankt (Romeinen 1:18-32).

Echt, dit is waarvoor Jezus met Zijn kostbare bloed de Heilige Geest gekocht heeft, opdat we door Zijn kracht zouden getuigen van Zijn reddende genade, van dat heerlijke feestmaal.

“Maar u zult de kracht van de Heilige Geest ontvangen, Die over u komen zal; en u zult Mijn getuigen zijn, zowel in Jeruzalem als in heel Judea en Samaria en tot aan het uiterste van de aarde” (Handelingen 1:8).

Getuig van Hem dichtbij en ver weg. De schapen zullen Zijn stem horen. Er zullen zielen gered worden!

*

*Lees ter verdieping dit artikel: **Het wonder van Gods genade***



Vraag 43

Wat is de wedergeboorte?

Vraag: Wat is de wedergeboorte en wanneer vindt die plaats?

In zonden en misdaden geboren zijn we geestelijk dood en niet in staat om ook maar één geestelijke beweging te maken richting God. We worden blind voor Jezus' heerlijkheid geboren (2 Korinthe 4:4). We worden geboren in de macht van de duisternis (Kolossenzen 1:13), als slaven onderworpen aan de grondbeginselen van de wereld (Galaten 4:3).

Dit is de wanhopige toestand van ons bestaan buitenom Jezus. Ons leven is besmet met een neiging die leidt tot de dood en het verderf. Als kinderen van de toorn is onze vrije wil gebonden door de begeerten van ons vlees (Efeze 2:3). We worden beïnvloed door alles wat in de wereld is, de begeerte van het vlees, de ogen en de hoogmoed van het leven (1 Johannes 2:16). Als er niets veranderd is dat wat ons naar het verderf drijft.

Mogelijk bij God

Daarom zegt Jezus: *“Als iemand niet opnieuw geboren wordt, kan hij het Koninkrijk van God niet zien.”* (Johannes 3:3)

We moeten opnieuw geboren worden. Ook al hebben we gelovige ouders, zoals Nicodemus, ook het geestelijke nageslacht van Abraham, brengt nog steeds kinderen naar het vlees voort die vernieuwd moeten worden.

“Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: Als iemand niet geboren wordt uit water en Geest, kan hij het Koninkrijk van God niet binnengaan. Wat uit het vlees geboren is, is vlees; en wat uit de Geest geboren is, is geest. Verwonder u niet dat Ik tegen u gezegd heb: U moet opnieuw geboren worden. De wind waait waarheen hij wil en u hoort zijn geluid, maar u weet niet waar hij vandaan komt en waar hij heen gaat; zo is het met iedereen die uit de Geest geboren is.” (Johannes 3:5-8)

Zoals we geboren zijn kunnen we het geestelijke niet zien, we zijn blind en dood voor het Koninkrijk, we zien haar geestelijke realiteit niet. Daarom moet er iets veranderen voordat we het geestelijke zien en daarvoor zouden kunnen kiezen. Daarom is geloof niet de oorzaak van de wedergeboorte, maar wordt in de wedergeboorte geloof geboren, zoals John Piper het uitlegt. Door de wedergeboorte gaan we het Koninkrijk zien, de heerlijkheid van de Koning en Zijn wil en haar hele geestelijke werkelijkheid. God maakt een nieuwe schepping, Hij geeft een nieuw hart met een nieuwe wil en een nieuw verlangen (Ezechiël 36:24-27).

Wedergeboorte is de geboorte van nieuw levenslicht, van nieuw leven en nieuw licht, van bekering en geloof. En God is de oorzaak, Hij doet ons opnieuw geboren worden, niet de wil van het vlees, of de wil van een man maar Hijzelf (Johannes 1:12).

Hij is het die de bedekking van ons hart wegneemt zodat we het Evangelie wat ons eerst niets deed ons nu bestraalt (2 Korinthe 4:4). Hij is het die ons trekt omdat we anders alleen maar bij Jezus vandaan vluchten (Johannes 6:44). Nee, “...niemand kan tot Mij komen, tenzij het hem door Mijn Vader gegeven is” (Johannes 4:65). Hij is het die ons overzet uit de macht van de duisternis in het Koninkrijk van Zijn Zoon. Hij is het die, hoewel Zijn discipelen planten en water geven, de groei geeft

Hoe moeten we hiermee omgaan?

Wat kunnen wij er dan nog aan doen dat we verloren gaan? De soevereiniteit van God is voor velen een struikelblok geworden in het komen tot Jezus. We hebben dit heerlijke onderwijs van Gods levendmakende genade misbruikt om passief af te wachten. Maar Gods Woord roept ons daar nergens toe op en het is levensgevaarlijk om zielen die op het punt staan eeuwig verloren te gaan die ruimte van afwachten te bieden.

Ja, God kiest de zijnen uit, maar wij worden niet opgeroepen om uit te zoeken of we uitverkoren zijn. Ja, God stelt ons in staat te komen door ons levend te maken, maar we worden niet opgeroepen om te wachten tot we zeker weten dat we in staat zijn te komen. Als we daarop wachten komen we nooit. We weten pas dat God ons uitgekozen heeft, levend gemaakt heeft, wedergeboorte gegeven heeft, getrokken heeft, wanneer we gekomen zijn en het heerlijke Evangelie in haar volle glans aangenomen hebben.

Denk aan de kreupele man, Jezus riep Hem op om te gaan staan. Kon hij dat? Was hij daartoe in staat? Nee. Hij was kreupel. Bleef hij naar zijn kreupele benen kijken en wachten tot hij iets voelde wat op leven leek? Nee. Maar wanneer Jezus ons gebiedt geeft Hij ook de kracht om te gehoorzamen. Zijn roep is krachtdadig en doeltreffend. *“En hij stond onmiddellijk voor hun ogen op, en*

nadat hij datgene opgenomen had waarop hij gelegen had, ging hij naar zijn huis, terwijl hij God verheerlijkte.” (Lukas 5:25).

Neem dit woord aan

Wanneer Jezus je oproept om Zijn Evangelie te geloven, leg dan alle leugens weg die je doen twifelen. Ja, zo lief had Hij de wereld waar jij onderdeel van bent dat Hij Zijn leven gaf opdat wanneer je in Hem gelooft niet verloren gaat maar eeuwig leeft.

“Bekeer u en geloof het Evangelie” (Markus 1:15)

Je moet dit aangrijpen, dat is Zijn bevel, kijk dan niet naar je kreupele hart, maar naar Zijn krachtige uitgestoken hand en grijp die vast, sta onmiddellijk op en verheerlijk God.

Ja, verheerlijk Hem dan dat Hij jou daartoe in staat heeft gesteld. Laat het dan je getuigenis zijn dat Hij jou gered heeft, dat het Zijn werk was en dat Hij het was die je overtuigd heeft door Zijn Woord dat Hij betrouwbaar is. Want het is waar en betrouwbaar wat Hij zegt. Hij wil je redden! Hij dringt je, *“...wie tot Mij komt, zal Ik beslist niet uitwerpen”* (Johannes 6:37).

“Dit is een betrouwbaar woord en alle aanneming waard dat Christus Jezus in de wereld gekomen is om zondaars zalig te maken...” (1 Timotheüs 1:15)

*

Vraag 44

Geeft God de gave van profetie nog steeds?

Vraag: In hoeverre zijn er mensen die de gave van profetie hebben (of was dit alleen in het Oude Testament en in de beginfase van de kerk)?

De Heere is alwetend, Hij is de Alfa en de Omega. Hij stond aan het begin en aan het einde is Hij al en dit hele geheel overziet Hij. Hij weet wat er morgen zal gebeuren, wat je volgende week zult meemaken.

Niets in de tijd is voor Hem verborgen en ook de diepste uithoeken van ons hart zijn Hem bekend. Hij kent onze gedachten, ieder verlangen, elke nood, elke zonde en elke gebrokenheid.

Wat een wonder dat Hij dan soms Zijn alwetendheid bewijst door aan iemand iets te openbaren wat verborgen was. Wat is het heerlijk om te merken dat Hij van je situatie afweet en je wil leiden doordat Hij op bovennatuurlijke manier verborgenheden bekend maakt.

Dat is wat Hij doet. Wanneer iemand de gave van profetie van de Heilige Geest ontvangt, openbaart Hij

iets in de tijd of in het leven en hart van iemand wat eerst verborgen was.

De uithoeken van je hart aan het licht

Zo zien we in 1 Korinthe 14:23-25 dat wanneer iedereen in de gemeente zou profeteren wanneer er een ongelovige binnen zou komen, zij de verborgenheden van zijn hart zouden openbaren. De Heilige Geest laat op zo'n moment zien wat er in diegene omgaat, waar hij mee worstelt, in welke zonden hij leeft of welke bemoediging, troost of vermaning hij nodig heeft. Dit is niet het werk van lang studeren of gewoon wat mensenkennis, ook niet van experimenteren met de geestelijke wereld, dat is levensgevaarlijk.

Nee, dit is een bovennatuurlijk werk van de soevereine God *“die aan ieder afzonderlijk uitdeelt zoals Hij wil”* (1 Korinthe 12:11). En dit zal een bewijs voor de ongelovige zijn dat God werkelijk in hun midden is. Hij merkt het, dit had alleen God kunnen openbaren en daarom zal *“hij zich met het gezicht ter aarde werpen en God aanbidden, en verkondigen dat God werkelijk in uw midden is”* (1 Korinthe 14:25).

Profetie en onderwijs

Profetie is dus iets anders dan het uitleggen van de Bijbel. Daarom wordt er ook onderscheid gemaakt tussen onderricht en profetie. Ook was blijkbaar niet elke profetie Gods Woord voor *alle* mensen. Als dat zo zou zijn, missen we nu openbaringen van de honderden profeten uit het Nieuwe Testament die niet opgeschreven zijn. Blijkbaar kan profetie dus een openbaring van Gods zijn die niet noodzakelijk van belang is voor alle mensen maar voor iemand specifiek, zoals de man die de samenkomst binnenkwam waar

iedereen profeteerde en bekend maakte wat er in zijn hart leefde.

Profeteren zal een keer ophouden

Ook vandaag is het zo nodig dat we deze alwetendheid van God ondervinden, dat ervaren dat Hij van ons afweet en ons kent en wil leiden. Daarom is het zo bemoedigend dat profeteren niet op zal houden tot Jezus het volmaakte zal brengen.

In 1 Korinthe 13:8-12 laat hij zien dat profetie, talen en kennis ten dele is, en dat dat tenietgedaan zal worden wanneer het volmaakte gekomen zal zijn. Sommigen geloven dat bij de komst van het volmaakte Bijbel bedoelt wordt zoals we die nu kennen. Maar wanneer “*het volmaakte*” de Bijbel betekent zou het betekenen dat we nu ook van aangezicht tot aangezicht zien en kennen zoals we zelf gekend zijn.

Ook met Gods onfeilbare Woord kennen we nog niet zoals God ons kent. Daarom is het volmaakte nog niet gekomen en verwachten we het volmaakte wanneer Jezus terugkomt en we oog in oog met Hem zullen staan. Ook Johannes laat zien dat we nu nog leven in die tijd waarin we maar ten dele zien, “*Geliefden, nu zijn wij kinderen van God, en het is nog niet geopenbaard wat wij zullen zijn. Maar wij weten dat, als Hij geopenbaard zal worden, wij Hem gelijk zullen zijn; want wij zullen Hem zien zoals Hij is.*” (1 Johannes 3:2)

Verlang ernaar

Dit betekent dat we ook vandaag nog mogen en zelfs moeten verlangen naar de gave van profetie tot opbouw van de gemeente.

Ja, wie je ook bent, wanneer je vervult bent met de Heilige Geest wil God je gebruiken als een kanaal

waardoor Hij verborgenheden wil openbaren. Dit had God beloofd:

“En het zal zijn in de laatste dagen, zegt God, dat Ik zal uitstorten van Mijn Geest op alle vlees; en uw zonen en uw dochters zullen profeteren.” (Handelingen 2:17)

Zowel mannen als vrouwen, in tegenstelling tot het onderwijzen, zowel oud als jong.

Het is heerlijk dat God ons gereedschap wil geven tot opbouw van Zijn gemeente, maar blijkbaar kunnen we Zijn gereedschap links laten liggen. Daarom roept Hij ons toe om de *“genadegave van God die in u is door de oplegging van mijn handen, aan te wakkeren.”* (2 Timotheüs 1:6). Om te streven naar *“de geestelijke gaven, en vooral daarnaar dat u mag profeteren”* (1 Korinthe 14:1).

“Streef ernaar om te profeteren, en verbinder het spreken in andere talen niet.” (1 Korinthe 14:39).

*

Vraag 45

Wat is de gave van tongentaal?

***Vraag:** Hoe denken jullie over Tongentaal? Het is een gave van de Geest, maar ik vind het best wel een lastig iets en misschien omdat er weinig over gesproken wordt (voor mijn idee dan). Ik las pas van iemand die zelf weleens tongentaal sprak en toen hij op het station iemand op de piano hoorde spelen en zingen, vroeg hij zich al welk dialect het was dat hij dit kon verstaan. Hij vroeg het achteraf aan de pianist en die zei dat hij in tongentaal zong maar niet goed wist wat hij precies zong. Toen kon die persoon, de pianist uitleggen wat hij had gezongen en dat bleek een lofzang over God te zijn. Ik weet niet zo goed hoe ik hier over moet denken, of dit nu nog is, of jullie dit herkennen en/of ook doen? Ben benieuwd naar jullie meningen/reacties hierop! Thanks!*

Wanneer we verwonderd zijn over Gods genade of er een zware last op ons hart ligt, is het soms moeilijk om woorden te vinden die uitdrukking geven aan deze innerlijke verwondering of nood. We merken dat we niet bidden en spreken zoals we dat zouden willen, dat we het niet verwoorden zoals

we het voelen. Zo komt de Geest onze zwakheden te hulp met Zijn genadegaven (charismata).

Hoewel deze, voor velen onbekende genadegave van spreken in tongen, minder belangrijk is dan de gave van profetie, die vaak net zo onbekend is, mogen we deze gave niet verachten. Het is een genadegave van de Heilige Geest zelf waarmee Hij onze tong losmaakt en woorden geeft om Zijn werken groot te maken (Handelingen 2:11) en te bidden (1 Korinthe 14:14-15).

Hij geeft woorden die wij niet verstaan (14:9) en overkomen als onherkenbaar (14:8), in de lucht spreken (14:9), buitenlands (14:11), zonder verstand (14:14), buiten zinnen (14:23) en dronken (Handelingen 2:13).

Gezien deze kenmerken kan ik me goed voorstellen dat wij in onze materialistische westerse beschaving huiverig zijn voor deze bovennatuurlijke genadegave. We moeten er niet aan denken om ons verstand over te geven aan de Heere en Hem de woorden in onze mond te laten vormen. Toch was ook Paulus iemand die, hoewel hij grote kennis had en diepe wortels in Gods Woord, meer in deze niet geleerde, maar bovennatuurlijk ontvangen tongentaal sprak dan vele anderen (14:18).

Echter niet in het bijzijn van anderen, dan verlangt hij zelf en roept hij ons op om duidelijk en verstaanbaar te spreken zodat de anderen opgebouwd wordt (14:19) en ongelovigen zich niet buitengesloten voelen en weggaan (14:21-25).

De Geest deelt uit aan wie Hij wil

De Heilige Geest deelt aan ieder afzonderlijk zijn gaven uit zoals Hij dat wil. Hij is soeverein en Hij beslist aan wie Hij welke genadegaven geeft.

Want aan de één wordt door de Geest een woord van wijsheid gegeven en aan de ander een woord van kennis,

door dezelfde Geest; en aan een ander geloof, door dezelfde Geest, en aan een ander genadegaven van genezingen, door dezelfde Geest; en aan een ander werkingen van krachten, en aan een ander profetie, en aan een ander het onderscheiden van geesten, en aan een ander allerlei talen, en aan een ander uitleg van talen. Al deze dingen echter werkt één en dezelfde Geest, Die aan ieder afzonderlijk uitdeelt zoals Hij wil. (1 Korinthe 12:8-11)

Zo zien we dat er in het lichaam van Christus verschillende genadegaven tot uitdrukking komen. Wanneer er dus iemand deze genadegave ontvangt en iemand anders niet, hoeft dat zeker niet te betekenen dat diegene geestelijker is dan de ander. Nee, wanneer deze gave vurig verlangt wordt vanuit een rein hart en deze gave toch niet ontvangt, ligt de oorzaak in de Heilige Geest die afzonderlijk uitdeelt aan wie Hij wil.

Ook vandaag

Toch worden we opgeroepen om vurig naar ook deze genadegaven te verlangen. En dit geldt zeker vandaag de dag waar deze genadegaven door velen angstig op afstand gehouden worden. Het volmaakte en het zien van aangezicht tot aangezicht is nog niet gekomen, pas dan zullen deze gaven niet meer uitgedeeld worden (1 Korinthe 13:8-12).

Gisteravond dacht ik in het gebed nog na over het ophouden van deze bijzondere gaven en vroeg, “Heere, als deze bijzondere gaven toch niet meer voor vandaag zijn, wilt U het mij dan in een droom laten zien.” Nog voor ik deze woorden uitgesproken had moest ik glimlachen en besepte ik dat buiten-Bijbelse openbaring nodig zou zijn om te bewijzen dat deze gaven niet meer relevant waren voor vandaag, wat natuurlijk kortsluiting zou geven in het argument.

Vanuit Gods Woord kunnen we niet aantonen dat we deze bijzondere gaven niet meer kunnen verwachten en we zouden dus deze bijzondere gave nodig hebben om aan te tonen dat we ze niet meer mogen verwachten. Ja, we hebben deze gaven vandaag in onze materialistische samenleving harder nodig dan ooit. We hebben een bovennatuurlijk ingrijpen nodig, in overeenstemming met Gods Woord, om deze tijdelijke natuurlijke wereld weer van de eeuwige geestelijke werkelijkheid te overtuigen.

Verlang er vurig naar

Vandaag wil God de genadegave van tongentaal nog geven, maar hoewel de Geest uitdeelt aan wie Hij wil, kunnen wij Hem zeker uitblussen (1 Thessalonicenzen 5:19). Hoewel de Geest soeverein is in het geven, zo worden deze genadegaven vaak ontvangen na gebed en moeten ze aangewakkerd worden, daarom zegt Paulus tegen Timotheüs: *“Daarom herinner ik u eraan de genadegave van God die in u is door de oplegging van mijn handen, aan te wakkeren.”* (1 Timotheüs 1:6)

Gods soevereiniteit over het universum werkt ook hier door in onze verantwoordelijkheid. De soevereine God die het doel bepaald heeft ook het middel bepaalt om het doel te bereiken. Zo roept Hij ons op om er vurig naar te verlangen om ook deze bijzondere genadegaven te ontvangen, tot opbouw, van onszelf en van de gemeente.

Laten we deze genadegave niet verhinderen maar alles op een gepaste wijze en in goede orde laten gebeuren (1 Korinthe 14:40).

Gods genadegave in mijn leven

Toen ik twee jaar geleden voor de Heere neerknielde en Hem deze voor mij vreemde ontdekking voorlegde gaf

Hij mij woorden die ik niet kende en leerde Hij mij om mijn hart voor Hem uit te storten met de hulp van de Heilige Geest.

Het is voor mij vaak moeilijk om onder woorden te brengen wat er in mijn hart leeft, mijn verstand kan soms moeilijk woorden vinden die op de juiste manier uitdrukking geven aan mijn hart. Daarom verwonder ik mij over deze heerlijke genadegave waarin de Heere mij toestaat om mijn hoofd over te slaan en mijn hart voor Hem uit te storten, om van hart tot hart met de Koning van het universum te spreken, zonder dat ik mij zorgen hoeft te maken om de woorden.

Hoewel ik dagelijks met mijn verstand bid, bid ik nu ook dagelijks door de Heilige Geest en mag ik getuigen dat God dit zegent en mij daardoor versterkt en mijn gedachten verheldert. Soms stroomt er een diepe warme liefde vanuit mijn buik en soms springen de tranen in mijn ogen wanneer ik zonder mijn hoofd te hoeven gebruiken spreek tot God en alle lasten voor Hem neerleg.

Ja, nog steeds bid ik of de Heere het mij wil laten zien als ik mij hierdoor op een schadelijke weg begeef, want er is veel mis in de kringen waar deze genadegave vandaag de dag vooral voorkomt. Maar zoals ook zij bidden, hoeven wij het gebed niet te vrezen omdat ook dwaalleraren bidden.

Zo bid ik, nu met mijn verstand, dat de Heere ook deze genadegave weer uit wil delen onder ons, tot opbouw, in dienst van de liefde, tot verheerlijking van het Lam dat zwijgend naar de slachting is geleid om onze mond te openen en Zijn grote werken te verkondigen, met ons verstand én met onze geest!

*

Vraag 46

Was God verdrietig toen Jezus leed?

Vraag: Had God verdriet toen Zijn Zoon aan het kruis hing? Heeft ook God geleden aan de kruisiging zowel Vader als Zoon? Heeft God dan niet een bepaalde kwetsbaarheid?

Dit is misschien niet wat de meesten op Goede Vrijdag zullen horen. Maar toen Jezus aan het kruis hing, haatte God Hem. De Vader haatte de Zoon. De terechte toorn, de heilige woede, de brandende boosheid van God over zonde werd uitgegoten op Jezus.

Ja, dat zijn hele grote en angstaanjagende woorden. Maar het zijn woorden die God zelf heeft uitgekozen om het te omschrijven. Luister wat de Bijbel zegt over zonde. God, de heilige en onschendbare God, haat zonde en Zijn toorn komt over de ongehoorzamen (Kolossenzen 3:6). Hij haat allen die onrecht bedrijven (Psalm 5:6). Dat is geen onrechtvaardige, zondige, menselijke haat maar een heilige haat.

En Jezus wilde die ongerechtigheden op zich nemen en zo werd die haat van ons, als onrechtvaardigen,

afgewend op Hem. Aan het kruis zien we dat God “Hem Die geen zonde gekend heeft, voor ons tot zonde heeft gemaakt” (2 Korinthe 5:21). Jezus nam de zonden van Zijn vijanden op zich en ging voor God staan en zo ving Hij de brandende toorn van God op. Hij nam de beker die door onze opstand werd gevuld en dronk die tot de laatste druppel leeg. Hij bluste de gramschap van God over de zonden van Zijn vijanden.



“Maar Hij is om onze overtredingen verwond, om onze ongerechtigheden verbrijzeld. De straf die ons de vrede aanbrengt, was op Hem, en door Zijn striemen is er voor ons genezing gekomen.” (Jesaja 53:5)

Daar aan het kruis werd Jezus een vervloekt om ons te kunnen zegenen (Galaten 3:13). Dat is de grote verwisseling. Hij onze zonden en de gevolgen daarvan en wij Zijn gerechtigheid en de gevolgen daarvan.

Toen Jezus leed aan het kruis was God dus niet verdrietig maar boos. Hij was boos op Jezus omdat Hij ons, zondaren, in Jezus zag. Hij zag daar al onze minachting en opstand. Eigenlijk had God boos moeten zijn op ons, maar Jezus zei, “Ik wil mijn ziel geven als een losprijs voor velen.” (Markus 10:45) Ik wil de straf dragen, ik wil de schuld die zij bij U hebben betalen.

Een grote redding

Besef je waarvan je gered bent? Begrijp je wat er op je wacht als je dit offer wat Jezus bracht verwerpt? Als je dit offer nog niet aangenomen hebt, O neem het dan nu aan!

Zo lief had God de wereld, zo lief had Hij jou, dat Hij het toeliet dat Zijn Zoon zich vrijwillig gaf om in jou plek de toorn van de Vader te dragen. *“Hem heeft God openlijk aangewezen als middel tot verzoening, door het geloof in Zijn bloed.”* (Romeinen 3:25) Ik smeeek het je namens Jezus zelf, *“Laat je met God verzoenen.”* (2 Korinthe 5:20)

En als je dit offer aangenomen hebt, met God verzoend bent en Zijn kind bent geworden (Johannes 1:12), prijs Hem dan vandaag die Zijn leven gaf om jou het eeuwige leven te kunnen geven in gemeenschap met de Vader. Ja daar aan het kruis heeft Hij de schatkist van het Nieuwe Verbond, de nieuwe afspraak met God, geopend.

Vandaar stroomt vergeving een nieuw heilig leven, het levende water van de Heilige Geest die onze garantie is op de eeuwige erfenis die op ons wacht in de hemel. O prijs Hem die zo diep heeft willen afdalen om ons te redden van de terechte toorn van God die op ons rustte om ons zo rijk te kunnen zegenen.

“Hierin is de liefde, niet dat wij God lief hebben gekregen, maar dat Hij ons liefhad en Zijn Zoon zond als verzoening (toorn-opnemend offer) voor onze zonden.” (1 Johannes 4:10)

*

Vraag 47

Wat is het Nieuwe Verbond?

Vraag: *In Lukas 22:20 lezen we: “Evenzo nam Hij ook de drinkbeker na het gebruiken van de maaltijd en zei: Deze drinkbeker is het nieuwe verbond in Mijn bloed, dat voor u vergoten wordt.” Wat betekent dit? Wat is dit nieuwe verbond in het bloed dat Hij aan het kruis vergoot?*

In het vorige hoofdstuk hebben we er over nagedacht hoe Jezus stierf aan het kruis en de straf droeg die wij verdienen. Dat Hij onze zonden op zich nam en Gods heilige woede daarover in onze plaats opving. Maar wat heeft Jezus nu eigenlijk bereikt door zo te lijden en Zijn bloed te vergieten?

God had een verbond gesloten met mensen. We zien dit verschillende keren in het eerste gedeelte van de Bijbel. We zien bijvoorbeeld hoe God afspraken maakt met Adam, Abraham en door Mozes met het hele volk Israel. Hij ging een verbond met hen aan, een overeenkomst. Als jullie dit doen, doe Ik dat. Deze verbonden bevatten glimpen van het Nieuwe Verbond waarin al deze eerdere verbonden tot vervulling komen.

Het oude verbond, Gods overeenkomst met Zijn volk in de wet van Mozes, was echter niet onberispelijk (Hebreeën 8:7). Door deze afspraken te houden om te geven en te offeren, door de wet te volgen kon de mens niet geheiligd worden (9:9). De wet die God gegeven had, het bloedvergieten, al die regeltjes, brachten ons niet tot volmaaktheid (7:19).

Dit komt omdat de wetten en de offers alleen maar een zinnebeeld, een schaduw of een afbeelding waren van het betere verbond, de betere overeenkomst, de betere afspraak.

De schatkist van het nieuwe verbond

Dat is wat God beloofde, een nieuw en beter verbond met betere beloften. En dit is de inhoud van de schatkist van het nieuwe verbond: *“Want dit is het verbond dat Ik met het huis van Israël sluiten zal na die dagen, zegt de Heere: Ik zal Mijn wetten in hun verstand geven en Ik zal die in hun hart schrijven. Ik zal hun tot een God zijn, en zij zullen Mij tot een volk zijn. En zij zullen beslist niet ieder zijn naaste en ieder zijn broeder onderwijzen en zeggen: Ken de Heere. Want zij allen zullen Mij kennen, van klein tot groot onder hen. Want Ik zal wat hun ongerechtigheden betreft genadig zijn en aan hun zonden en hun wetteloos gedrag beslist niet meer denken.”* (8:10-12).

Hoewel de wet eerst op stenen tafelen geschreven stond, de tafelen van het verbond (9:4), en van buitenaf tot ons kwam zal God die nu in ons hart schrijven zodat die ons van binnenuit zal aandrijven om heilig te leven.

Hoewel we Hem verlaten hebben, zal Hij ons tot een God zijn en zullen wij Zijn volk zijn.

We zullen elkaar niet meer aan hoeven sporen om de Heere te kennen want wanneer we zullen Hem kennen. Iedereen die opgenomen is in dat verbond zal God kennen, van de kleinen tot de groten.

Hoe kan dat? Hoe gaat God deze belofte houden? Wij kunnen dit niet bewerkstelligen. Wij kunnen als onvolmaakte en zondige mensen in deze overeenkomst niets betekenen. Zoals we geboren zijn met een neiging tot zonde, als overtreders van de wet en onheilig zouden we deze overeenkomst nooit kunnen houden.

De sleutel tot het nieuwe verbond

Maar dan volgt het laatste gedeelte van de overeenkomst. Dit is de sleutel die de schatkist van het nieuwe verbond zal openen. God zelf zal dit waarmaken, Hij zal deze afspraak nakomen omdat — en dit is de sleutel — Hij ons wat onze ongerechtigheden betreft genadig zal zijn en aan ons wetteloze gedrag beslist niet meer zal denken!

Door die genade, door dat vergeten van ons wetteloze gedrag kan die schatkist geopend worden, daardoor kunnen we van binnenuit aangedreven worden om heilig te leven, daardoor zal God onze God kunnen Zijn en wij Zijn volk en zullen we Hem kennen.

Maar gaat God ons dan zomaar vergeven, God had toch gezegd dat er zonder het vergieten van bloed geen vergeving plaats kon vinden? (9:22) En was die hele overeenkomst met al haar offers en menselijke inspanningen dan niets waard? Nee, ze wezen naar het betere verbond, maar dus ook naar een beter offer (9:13-14) en een betere Middelaar (8:6) en een blijvende Hogepriester (7:24) die de afspraken van God na kon komen en eeuwig voor Gods volk kan pleiten.

De Borg van het nieuwe verbond

Ja, Jezus Christus, de beloofde Messias, Gods Zoon, die zonder Gods wet te breken, zonder Gods verbond te breken geleefd heeft is borg geworden van dit zoveel

betere verbond (7:22). Hij is het die als borg onze plaats wilde innemen om alles te vervullen wat aan onze onderhouding van het eerdere verbond ontbrak.

Hij heeft heilig geleefd, als enige heeft Hij zich volmaakt aan de afspraken van het eerste verbond gehouden, maar ook wilde Hij als Borg in onze plek de gevolgen van ons verbreken van dat eerste verbond dragen. Wat een genade, wat een liefde! Hij wilde zichzelf offeren, Zijn bloed voor eens en altijd vergieten (9:13-14). Als ons, als een opstandige zondaar wilde Hij Gods toorn dragen. En zo is Hij het smetteloze Lam van God dat de zonden van de wereld wegneemt (Johannes 1:29).

Door te sterven in de plek van verbondsbrekers, wetsovertreders, en de afgesproken toorn van God over de zonde te dragen is Hij Middelaar geworden van het nieuwe verbond. Hij kan bemiddelen tussen ons en God *“opdat nu de dood heeft plaatsgevonden tot verzoening van de overtredingen die er onder het eerste verbond waren, de geroepenen de belofte van de eeuwige erfenis ontvangen.”* (9:15)

Jezus zelf staat er dus voor in dat de geroepenen de schatten van het nieuwe verbond ontvangen. Want door Jezus' offer aan het kruis kunnen we rechtvaardige vergeving ontvangen. *“In Hem hebben wij de verlossing, door Zijn bloed, namelijk de vergeving van de overtredingen, overeenkomstig de rijkdom van Zijn genade.”* (Efeze 1:7) En die vergeving was de nodige sleutel om de schatkist van het nieuwe verbond te openen.

Het onderpand van het nieuwe verbond

En Jezus wilde ons verzekeren van ons deel in het nieuwe verbod. Hij wil ons een onderpand geven, een garantiebewijs, dat we de schatten van het nieuwe verbond zullen ontvangen, die eeuwige erfenis. Dit onderpand is de Heilige Geest van Jezus in wie we de

voorsmaak krijgen van al die heerlijke schatten die in de Hemel op ons wachten.

“In Hem bent ook u, nadat u het Woord van de waarheid, namelijk het Evangelie van uw zaligheid, gehoord hebt; in Hem bent u ook, toen u tot geloof kwam, verzegeld met de Heilige Geest van de belofte, Die het onderpand is van onze erfenis, tot de verlossing die ons ten deel viel, tot lof van Zijn heerlijkheid.” (Efeze 1:13)

Ja alles wat God belooft heeft is *“in Hem ja en in Hem amen, tot verheerlijking van God door ons. En Hij Die ons met u bevestigt in Christus en ons gezalfd heeft, is God, Die ons ook verzegeld heeft en het onderpand van de Geest in onze harten gegeven heeft.” (2 Korinthe 1:20-22)*

Door die Geest die in ons woont en in ons wil overstromen als levend water (Johannes 7:38), groeien er van binnenuit vruchten in ons leven van heiligheid (Galaten 5:22, 1 Petrus 1:2), weten we dat we, hoewel we eerst vijanden waren, nu Zijn volk zijn en kinderen van de levende God genoemd worden (Romeinen 8:16, 9:26, Hosea 1:10). En die Geest zorgt er voor dat we Hem kennen (Efeze 1:17, overdenk ook Johannes 6:45 en 1 Johannes 5:20).

De zekerheid onder het nieuwe verbond

Dit verbond is zoveel beter en vaster dan het eerste verbond. Allereerst omdat het niet direct met ons, zondige mensen, is gemaakt, maar met Jezus, die zonder zonde is. Hij wilde in onze plek, als borg, alle afspraken nakomen. Hij staat er voor in dat deze afspraken, deze heerlijke beloften vervuld kunnen worden. En Zijn dood aan het kruis, het bloed dat Hij daar vergoot, waardoor Hij vergeving verwierf, is de sleutel tot die schatkist van het nieuwe verbond.

Maar hoe komen we dan bij die schatkist? Waar liggen deze schatten begraven? Hoe kunnen we deze beloofde zegeningen ontvangen?

Onze afkomst of onze werken kunnen ons niet dichterbij die schatten brengen. Onder het eerste verbond moesten we deze schatten zelf opgraven, maar aan dat graven kwam nooit een einde. En ook toen zagen ze uit naar Iemand die deze schatten in hun plek zou opgraven (Hebreeën 11).

Wat we ook gedaan hebben en wie we ook zijn, alleen door Jezus en wat Hij gedaan heeft kunnen we deze schatten in ontvangst nemen. Hij is diep afgedaald en heeft deze schatten zelf voor ons opgegraven. Dat maakt dit verbond zoveel beter, daarom is niemand uitgesloten. In Jezus is de toegang vrij voor Jood en heiden. Jezus heeft het mogelijk gemaakt dat ieder die wil hiervan kan genieten.

Door je met berouw af te keren van de zonde, te geloven in wat Jezus gedaan heeft en in Hem gedoopt te worden ontvangen we de vergeving, de sleutel waarmee de schatkist van het nieuwe verbond geopend wordt, en de Heilige Geest die het onderpand is van het nieuwe verbond, van de eeuwige erfenis die Jezus voor ons bewaard.

“En Petrus zei tegen hen: Bekeer u en laat ieder van u gedoopt worden in de Naam van Jezus Christus, tot vergeving van de zonden; en u zult de gave van de Heilige Geest ontvangen.” (Handelingen 2:38)

“Van Hem getuigen al de profeten dat ieder die in Hem gelooft, vergeving van zonden ontvangen zal door Zijn Naam.” (Handelingen 10:43, lees ook Galaten 2:3, 3:23-29)

Geniet van het nieuwe verbond

Hij heeft vergeving beloofd waardoor we toegang krijgen tot die heerlijke verbondsschatten en niets wat wij doen kan Zijn verbondsliefde breken omdat die liefde veilig vast verzekerd ligt in wat Jezus heeft gedaan, niet in wat wij doen. Hij heeft dit verbond verzegeld met Zijn bloed en door het geloof in Hem mogen we genieten van die rijkdommen die Hij voor ons bewaard in de hemel.

Dit is wat Jezus kocht, dit is waarvoor Hij die brandende toorn van God in onze plek wilde dragen. *“Hierin is de liefde van God aan ons geopenbaard, dat God Zijn eniggeboren Zoon in de wereld gezonden heeft, opdat wij zouden leven door Hem. Hierin is de liefde, niet dat wij God lief hebben gekregen, maar dat Hij ons liefhad en Zijn Zoon zond als verzoening voor onze zonden”* (1 Johannes 4:9-10)

Zo is heiliging mogelijk, verandering van binnenuit. Zo kunnen we verenigd worden met God zodat we Zijn volk zijn en als Zijn kinderen aangenomen worden. Zo kunnen we Hem kennen Hem eeuwig zullen kennen zoals Hij ons gekend heeft.

Stop met graven. Rust in het volbrachte werk van Jezus en geniet van de schatten van het nieuwe verbond.

*

*Lees ter verdieping dit artikel:
Gods verbond met Abraham*



Vraag 48

Schiep God het universum in zes dagen?

Vraag: *Hoe gaan jullie om met het schepping vs. evolutie debat en wat betekent dit voor jullie geloof? Zelf merk ik dat ik het wel een lastig debat vind en denk ik wel na over wat het zou betekenen voor je geloof wanneer je de zesdaagse schepping los zou laten.*

Want de wijsheid van zijn wijzen zal vergaan en het verstand van zijn verstandigen zal zich verbergen. Wee hun die zich diep verbergen voor de HEERE om hun voornemen te verbergen; hun daden vinden in het duister plaats, zij zeggen: Wie ziet ons en wie kent ons? U draait de zaken om! Alsof de pottenbakker als gelijk beschouwd kan worden met het leem, zodat het maaksel over zijn maker zegt: Hij heeft mij niet gemaakt, en het gevormde voorwerp over zijn pottenbakker zegt: Hij heeft er geen inzicht in. (Jesaja 29:14-16)

We draaien het vaak om, alsof de wetenschap ons moet informeren over wat God ons bekend gemaakt heeft. Ja, God heeft ons wijsheid gegeven en de gaven om Zijn schepping, het werk van Zijn handen te onderzoeken, maar wat we daar vinden moet wel in het licht van het onfeilbare en onwankelbare Woord van God beproefd worden. We bedrijven wetenschap in het licht van Gods Woord, niet andersom.

Wetenschap en veronderstelling

Vaak worden theorieën als waarheden in het nieuws gebracht, maar komt er later een nieuwsbericht waarin vermeld wordt dat het toch anders bleek te zijn. Zeker wanneer we nadenken over “wetenschap” die niet direct geobserveerd kan worden en afhankelijk is van veronderstellingen, is het belangrijk dat we ons vertrouwen eerder stellen op Gods Woord.

Daarvan heeft Christus bewezen dat het onomstotelijk vast en zeker is. Hij heeft dat bewezen door deze woorden te vervullen in Zijn komst, volmaakte leven en plaatsvervangende dood aan het kruis voor hoogmoedige en opstandige zondaren om vervolgens uit de dood op te staan met macht over zonde en dood zodat wij door het geloof in Hem eeuwig met hem mogen leven op de vernieuwde aarde (die er na de vernietiging van deze niet pas over een paar miljard jaar is). Het is daarom goed om te onthouden dat, zoals Chris Verhagen laat zien, er een groot verschil is tussen wetenschap en het onderzoeken van iets wat niet direct te observeren is. We kunnen niet terug in de tijd en moeten dus aan de hand van dat wat we hier zien veronderstellen wat er toen gebeurt is.

Nieuwe inzichten

Juist omdat we steeds weer artikelen tegenkomen die aangeven dat de wetenschap toch tot een andere

conclusie is gekomen, houden we ons allereerst vast aan wat Gods Woord zegt, dat is hoe dan ook waar.

Want wie zegt dat er volgend jaar geen nieuwsbericht verschijnt met de wetenschappelijke conclusie dat het universum in zes dagen is ontstaan? “We hebben bewijs gevonden dat de oerknal zich in 6 fases van 24 uur heeft ontwikkelt, zoals een vulkaan uitbarsting meerdere uitbarstingen kent, zo zien we in aan het begin van het universum 6 machtige bevingen, als kolossale geluidsgolven, alsof er vanbuiten af een stem sprak waardoor alles wat we nu zien ontstond.” Wie weet.

Dood als gevolg van zonde

Daarom houden we allereerst vast aan Gods Woord waarin we leren dat God in zes dagen het universum schiep en dat door de zonde de dood in de wereld gekomen is. De dood was er dus nog niet voordat de mens ontstond en kan dus niet geëvolueerd zijn omdat daarvoor de dood nodig is. Dat de zonde de oorzaak is van de dood is ook duidelijk uit teksten waarvan we zeker weten dat die niet poëtisch zijn bedoelt.

“Zoals door één mens de zonde in de wereld is gekomen, en door de zonde de dood, en zo de dood over alle mensen is gekomen, in wie allen gezondigd hebben. Want totdat de wet er kwam, was er wel zonde in de wereld. Zonde wordt echter niet toegerekend als er geen wet is. Toch heeft de dood geregeerd van Adam tot Mozes toe, ook over hen die niet gezondigd hadden met eenzelfde overtreding als Adam, die een voorbeeld is van Hem Die komen zou. Maar het is met de genadegave niet zoals met de overtreding. Want als door de overtreding van de ene velen gestorven zijn, veel meer is de genade van God en de gave door de genade die er is door de ene mens Jezus Christus, overvloedig geweest over velen.” (Romeinen 5:12-14)

Dit is een betrouwbaar woord en het aannemen waard.
Dit is een beste nieuwsbericht dat nooit herzien zal
worden. De dood kwam pas in de wereld door de zonde
van de eerste mens maar de genade door de dood van
Jezus. En deze genade is overvloedig, nog steeds.

*Zijn' is de zee; z' is door Zijn kracht
Met al het droge voortgebracht;
't Moet alles naar Zijn wetten horen.
Komt, buigen w' ons dan biddend neer;
Komt, laat ons knielen voor den HEER,
Die ons gemaakt heeft en verkoren.*

*Want Hij is onze God, en wij
Zijn 't volk van Zijne heerschappij,
De schapen, die Zijn hand wil weiden;
Zo gij Zijn stem dan beden hoort,
Geloofst Zijn heil- en troostrijk woord;
Verhardt u niet, maar laat u leiden.
(Psalm 95:4-5)*

*

Vraag 49

Is de Bijbel tegenstrijdig?

Vraag: *Soms lijkt de Bijbel zichzelf tegen te spreken. Bijvoorbeeld: We lezen dat Abazia in het ene vers tweeëntwintig en in het andere vers tweeënveertig jaar oud was toen hij koning werd. Het ene Evangelie laat zien dat Jezus helemaal gezalfd werd, terwijl het ander Evangelie vertelt dat Zijn voeten gezalfd werden. Hoe moeten we hier mee omgaan?*

De Bijbel kan tegenstrijdig lijken. Is de oude mensen nu gestorven of niet? Moeten we nu alleen in onze binnenkamer bidden of ook samen? Zo zien we vaker iets wat op het eerste gezicht tegenstrijdig lijkt, maar in de meeste gevallen maken de directe context en andere schriftgedeelten duidelijk wat er bedoeld wordt. We moeten schrift met schrift vergelijken zoals we dat allemaal wel eens gehoord hebben.

Meerder perspectieven

Soms lijkt iets tegenstrijdig omdat God de situatie van verschillende kanten wil laten zien. Juist omdat Bijbel

geschreven is door meerdere personen geeft dit ons een betrouwbaarder beeld van wat er werkelijk gebeurt is en wat God ons bekend wil maken.

Zoals we een beter beeld krijgen van een auto-ongeluk als er meerdere getuigen, vanuit verschillende oogpunten omschrijven wat er gebeurt is. Zo kunnen we een beter, betrouwbaarder en vollediger beeld vormen dan wanneer maar één persoon gezien heeft wat er is gebeurt.

Zo leggen we de verschillende Evangelieën naast elkaar en zien zo een vollediger beeld van wat er werkelijk gebeurd is. Zo ook in het voorbeeld van de zalving. De eerste zag alleen dat Zijn voeten gezalfd werden, de ander zag ook dat Zijn hoofd gezalfd werd. Dit is niet tegenstrijdig, maar het vult elkaar aan.

Vertaling

Verder kan het zeker zijn dat er in de vertaling iets is veranderd. We geloven dat de originele manuscripten door God geïnspireerd zijn en dat Hij tot op de dagvan vandaag in Zijn voorzienigheid de boodschap bewaard.

De Bijbel is het best bewaarde boek in de geschiedenis. Meer dan 5000 handgeschreven vroege manuscripten heeft God voor ons bewaart. Juist dat geeft ons weer zo'n helder beeld van wat God in de originele schriften tot ons wilde zeggen. Geleerden leggen die teksten naast elkaar en over elkaar zoals die getuigeverklaringen bij dat auto-ongeluk om zo het hele beeld te zien. Dit wordt tekstkritiek genoemd.

Zeker, er zijn hier en daar overschrijf fouten, maar het grootste deel daarvan zijn spellingsfouten die niets aan de boodschap veranderen. En op de plekken waar de boodschap anders zou kunnen worden, maakt de context duidelijk wat de Heere heeft willen zeggen, zoals bij de leeftijd van Ahazia.

We zien in 2 Koningen 8:17 dat zijn vader tweeëndertig jaar oud was toen hij koning werd en acht jaar later

stierf. Ahazia kon daarom geen tweeënveertig jaar oud zijn toen zijn vader op veertigjarige leeftijd stierf en hij de troon beklom. Zo zien we wat de Heere ons wilde zeggen en dat er eigenlijk tweeëntwintig jaar hoorde te staan.

Verder zijn er geen varianten in de manuscripten die iets afdoen van de grondbeginselen van het Christendom, *“dat Christus gestorven is voor onze zonden, overeenkomstig de Schriften, en dat Hij begraven is, en dat Hij opgewekt is op de derde dag, overeenkomstig de Schriften.”* (1 Korinthe 15:3)

Deze (schijnbare) tegenstrijdigheden gaan dus over bijzaken die niets van de boodschap afdoen. Het verandert niets aan wie Jezus is en wat Hij gedaan heeft. Die boodschap bewaart God. Dit Zijn de woorden die ons wijs kunnen maken tot zaligheid, door het geloof dat in Christus Jezus is. (2 Timotheüs 3:15)

Het Woord is vleesgeworden

Vertrouw op dat Woord dat vlees geworden is en onder ons gewoond heeft. God heeft wat Hij gezegd heeft uitgeleefd. En in de geschiedenis is nooit iemand geweest zoals de Heere Jezus. Hij had macht om natuurwetten te breken (dat ontkenen zelfs zijn vijanden niet, maar zij schreven het toe aan de duivel) en Hij leefde volkomen in overeenstemming met de morele wetten (daarom konden zijn vijanden niets vinden om Hem uit de weg te ruimen). Zelf Zijn vijanden, de Joden en de Romeinen getuigen van deze dingen, ook in buiten-Bijbelse bronnen.

Verwonder je daarom over Gods genade, dat Hij tot ons wilde spreken, dat Hij zich bekend wilde maken in Jezus Christus om ons met Hem te verzoenen. *“Dit is een betrouwbaar woord en alle aanneming waard dat Christus Jezus in de wereld gekomen is om zondaars zalig te maken, van wie ik de voornaamste ben.”* (1 Timotheüs 1:15)

Echt, dit woord is het aannemen waard.

Bid dat God de ogen van je verstand door Zijn Heilige Geest verlicht om te zien, te begrijpen en aan te nemen wat Hij tot je zegt.

*

Vraag 50

Waarom zijn er zoveel verschillende interpretaties?

Vraag: *Verschillende mensen geloven vaak verschillende dingen, terwijl ze zich allemaal op de Bijbel baseren. Dan vraag ik me af wie ik moet vertrouwen. Want ik kan de Bijbel zelf wel lezen en een beetje interpreteren, maar voor veel dingen heb je gewoon onderwijs nodig. Maar naar wie moet je luisteren als verschillende mensen een andere mening hebben? Daar komt bij, ook dominees verschillen van mening in belangrijke zaken. Hoe kan dat, als zij knechten van God zijn?*

Wanneer we Gods Woord bestuderen en onderwijs krijgen in de gemeente komen we er vroeg of laat achter dat sommige teksten verschillend uitgelegd worden. Hoe komt dat en hoe moeten we daar mee omgaan? Is de Bijbel dubbelzinnig of is er werkelijk maar één interpretatie, en welke interpretatie is dat dan?

Dit zijn moeilijke vragen en er kan veel tussen ons en het antwoord op deze vraag instaan. Sam Storms helpt

ons in dit artikel waarin hij laat zien wat er voor kan zorgen dat we tot verschillende interpretaties komen.

Hieronder een samenvatting van zijn vijftien punten en vragen aan de hand daarvan die dit praktisch voor je kunnen maken.

Samenvatting

Er zijn zoveel verschillende interpretaties omdat:

1. we het als Christenen over meer dingen eens zijn dan dat we verdeelt zijn.
2. de Bijbel soms moeilijk is, dat heeft God zo bedoelt om ons afhankelijk te houden.
3. wat een verschillende interpretatie lijkt, vaak na meer onderzoek enkel een andere manier blijkt om de tekst toe te passen.
4. we worden beïnvloed door persoonlijke tradities, afkomst en cultuur.
5. we liever het alternatief willen en niet wat de Bijbel leert.
6. we bang zijn om onze baan of ons ambt/positie te verliezen wanneer we een andere interpretatie volgen.
7. we kiezen voor een andere interpretatie omdat we onze eigen zonde willen rechtvaardigen.
8. persoonlijke vooroordelen de manier waarop we teksten interpreteren beïnvloeden.
9. verschillende opleidingsniveaus kunnen bijdragen aan de verschillende interpretaties van de Bijbelse tekst.
10. sommigen niet geloven dat de Bijbel geïnspireerd, onfeilbaar en altijd intern consequent is.
11. we onze ouders, familie of Bijbelleraren niet willen teleurstellen door een tekst anders uit te leggen.
12. we niet diep graven in de Bijbel, we nemen snel genoeg met wat aan de oppervlakte duidelijk lijkt.

13. we in een ander cultuur opgegroeid zijn en de Bijbelse cultuur niet begrijpen.
14. verschillende persoonlijkheden de manier waarop we de Bijbel lezen beïnvloeden.
15. onze persoonlijke ervaring in het verleden grote invloed heeft op de manier waarop we de Bijbel lezen.

Praktische vragen

Om dit praktisch toe te passen kun je jezelf tijdens het Bijbel lezen of tijdens de preek afvragen:

1. Waarin zijn we het wel eens?
2. Hoe belooft de Heere mij hierin te helpen en door Zijn Geest te leiden en te verlichten?
3. Is het verschil in interpretatie echt een verschil of een verschillende toepassing van dezelfde tekst?
4. Hoe zouden mijn persoonlijke tradities, afkomst en cultuur invloed kunnen hebben op deze interpretatie?
5. Ben ik bang voor de interpretatie die het duidelijkst lijkt en wil ik daarvoor vluchten?
6. Ben ik bang om mijn baan of ambt/positie kwijt te raken wanneer dit waar is? Heb ik dat er voor over?
7. Ben ik bang dat ik door deze interpretatie een zonde los moet laten? Heb ik dat er voor over?
8. Hoe zou ik een vooroordeel kunnen hebben die invloed heeft op de manier waarop ik deze tekst uitleg?
9. Hoe zou de tekst duidelijker kunnen worden wanneer ik meer kennis heb van de oorspronkelijke tekst en culturele achtergrond?
10. Geloof ik dat de Bijbel door God zelf geïnspireerd is, onfeilbaar is en altijd intern in overeenstemming met elkaar?
11. Ben ik bang dat ik mijn ouders, familie of Bijbelleren teleurstel wanneer ik de tekst op deze manier uitleg? Heb ik dat er voor over?

12. Hoe kan ik dieper graven in de tekst om deze beter te begrijpen?
13. Hoe kan het culturele verschil invloed hebben op de manier waarop ik deze tekst lees?
14. Hoe zal mijn persoonlijkheid de manier waarop ik deze tekst uitleg beïnvloeden?
15. Hoe kunnen de ervaringen uit het verleden de manier waarop ik deze tekst uitleg beïnvloeden?

Wanneer je eerlijk nadenkt over deze vragen zorgt dat er niet voor dat je de tekst direct begrijpt maar zal wel bepaalde obstakels wegnemen die in de weg staan tot het begrijpen van de tekst.

Al deze vragen laten zien wat er in ons leven in de weg staat en waaraan we moeten sterven, want dat is wat het betekent om een discipel of leerling te zijn van de Waarheid. *“Als iemand tot Mij komt en niet haat zijn eigen vader en moeder en vrouw en kinderen en broers en zusters, ja, ook zelfs zijn eigen leven, die kan Mijn discipel niet zijn.”* (Lukas 14:26)

En onthoudt de belofte van de betrouwbare Verlosser: *“Als u in Mijn woord blijft, bent u werkelijk Mijn discipelen, en u zult de waarheid kennen, en de waarheid zal u vrijmaken.”* (Johannes 8:32)

*Leer mij Uw weg, o Heer,
 leer mij Uw weg,
 Schenk van Uw kracht mij meer,
 leer mij Uw weg.
 Houd mij in evenwicht,
 dat 'k voor Uw aangezicht,
 wandel in 't volle licht,
 leer mij Uw weg.*

*

Getuigenis van Gods werk na mijn bekering

Jezus, mijn Licht en Leven

Nadat de Heere Jezus mij wakker gemaakt had om Hem te volgen, deed ik nog veel uit vrees, om goedkeuring en erkenning van mijn bekering te ontvangen. Goedkeuring en erkenning van God maar ook van mijn omgeving. Ik moest bewijzen dat het echt was, dat God werkelijk in mij aan het werk was.

Hoewel ook liefde mij dreef, voerde deze vrees de boventoon. Dit zorgde ervoor dat ik de Heere Jezus vaak uit vrees volgde en Zijn liefde met vrees verspreidde op straat, in asielzoekerscentra en in vluchtelingenkampen. Dit was erg vermoeiend. Vaak was er een tweestrijd tussen vrees en liefde.

Na een tijdje waren mijn eigen krachten op en sloot de vrees mij in. Steeds vaker raakte ik in paniek van denkbeeldige bedreigingen tot de paniek mij zelfs al aanviel wanneer ik nog maar uit bed stapte. Zo bleef ik een paar weken in bed. Vol vragen. Steeds biddend, Heere in Uw handen beveel ik mijn geest... omdat ik bij elke aanval dacht dat ik zou sterven.

Licht in de nacht

Hoewel het erg donker was en het dal diep, merkte ik dat de Heere Jezus daar in de diepte was. Onder mij waren, hoewel erg diep, Zijn eeuwige armen. Na veel strijd en gebed was de enige oplossing die geboden werd een gesprek met een psycholoog, maar voordat ik daarheen ging verzekerde de Heere mij: *“Niet door kracht en niet door geweld, maar door Mijn Geest”* (Zacharia 4:6). Dat gaf mij moed, de Heilige Geest zelf zou het doen. Zo wakkerde Hij het blijvende gebed in mij aan, “Heere, vul mijn lamp met Olie, opdat ik zo fel zal schijnen dat niemand mij ziet, maar U zichtbaar wordt in mij.”

Hoewel ik wist dat de Heilige Geest het zou doen, wist ik nog niet hoe en viel de paniek mij nog steeds in hevigheid aan. Daarop adviseerde de psycholoog mij om antidepressiva te gaan gebruiken. Dit maakte een grote strijd in mij los, de Heere had beloofd het door Zijn Geest te doen, moest ik het dan met aardse middelen gaan proberen? Ik wist dat mijn probleem geestelijk was, niet lichamelijk. Angst en wanhoop zijn geestelijke problemen die zoals ik ondervond zeker voor grote lichamelijke problemen konden zorgen.

Toch was ik er uiteindelijk van overtuigd om deze middelen tijdelijk te gebruiken om mijn lichaam te beschermen tegen de symptomen van deze geestelijke problemen. Het was goed om mijn lichaam te beschermen tegen deze symptomen, maar God wilde een dieper werk doen. Hij wilde mijn denken vernieuwen en mij een nieuwe Geest geven.

Hulp van anderen

In de gesprekken met de psycholoog kwam naar voren hoe belangrijk een gezonde gemeente is hierin, een gemeente waar ruimte is om samen te bidden en de

zorgen, wonden, pijn en verdriet bij de Heere te brengen.

De psycholoog gaf aan dat er zeker minder psychologen nodig zouden zijn als we als gemeente weer naar elkaar omzien, die diepte weer in gaan, om naast elkaar te staan en naar elkaar te luisteren. Dit is niet enkel de taak van de dominee op zondag en wat kerkenraadsleden, maar de gemeente, het hele lichaam van Christus moet haar Hoofd volgen en zo samen als één lichaam met vele leden zorg dragen voor elkaar.

Daarom wil ik je hier echt aansporen, breng een bezoek aan mensen in nood, die zich angstig teruggetrokken hebben in eenzaamheid. Bid met hen.

Er is meer

We zijn meer dan materie. Er is meer, er is een God in de hemel die onuitsprekelijke vreugde en vrede belooft. Er is een offer dat gebracht is, om ons de Heilige Geest te kunnen geven die ons in alle waarheid leidt, en de waarheid kan ons werkelijk vrij maken. Zeker, de duizenden boze geesten die in de tijd van Jezus en de apostelen uitgeworpen werden, zijn nu niet opeens verdwenen.

We kunnen ze mooie namen geven en hun symptomen wetenschappelijk verklaren. Maar dit betekent niet dat God minder machtig is om ze op één woord uit te drijven.

Zijn Heilige Geest wordt belooft, en Zijn vrucht mag genoten worden, niet alleen door mensen voor wie dat mogelijk is door de chemische samenstelling van het brein. Hoe dit allemaal werkt weet ik niet, maar ik weet dat ik heel Gods Woord wil geloven. We kunnen niet negeren of veranderen wat God geopenbaard heeft omdat we het niet ervaren. We houden aan, blijven pleiten op Zijn beloften tot Hij komt!

De radio

Ik wil nog een eenvoudig beeld geven van de radio. Wanneer we ons favoriete lied op de radio willen horen is het belangrijk dat we een werkende radio hebben en dat we de juiste zender opzoeken. Wanneer onze radio niet meer werkt zoals het hoort is het goed om die te repareren. Wanneer we niet het lied horen wat we willen horen is het goed om aan de knoppen te draaien. Maar niet elk gereedschap is geschikt om de radio te repareren, ook kunnen we niet zomaar aan de knoppen draaien in de hoop iets moois te ontvangen.

Gods Woord is de beste handleiding voor de manier waarop je het lied wat je graag wilt horen kunt ontvangen. Wees voorzichtig met het gereedschap van de wereld dat te veel afwijkt van het gereedschap dat God je in Zijn Handleiding aanraadt. En wees voorzichtig met mensen die met goede bedoelingen aan de knoppen draaien.

Er zijn echt slechte zenders die je niet wilt ontvangen. En ook hierin is Gods Woord een toereikend handleiding hoe je de juiste Zender kunt ontvangen.

Stem af op Christus

Steeds wanneer het weer donker wordt om mij heen roept Christus mij op om niet op de omstandigheden te zien maar op Hem. Op wie Hij is, wat Hij belooft en op wat Hij eerder gedaan heeft.

Hij roept mij op om het verleden achter mij te laten en me uit te strekken naar dat wat voor mij ligt. De kracht voor herstel ligt niet in mijzelf, maar in Christus. Zeker, mijn wonden zijn schaafwondjes in vergelijking met de diepe wonden die de zonde in het leven van anderen heeft aangericht. Maar niemand is buiten bereik van herstel. Jezus is machtig. Als er iemand is die Hij niet kan herstellen, dan zou Hij een leugenaar zijn. Want Hij

heeft gezegd dat Hem gegeven is alle macht in hemel en op aarde. Ik weet dat Hij niet liegt.

Stem je daarom af op Hem, en gebruik Zijn gereedschap zoals Hij het voorgeschreven heeft. Hij is een goede Herder, Hij weet wat Zijn schapen nodig hebben, en vlucht voor de wolven in schaapskleren die niets anders willen dan stelen, slachten en verloren laten gaan.

Hij geeft leven en overvloed!

Hij wist wat ik nodig had, en Hij heeft me verlost van die slaafse vrees (die voert niet meer de boventoon) om te leven voor de goedkeuring en erkenning van anderen en God zelf. Hij laat me in de stilte, geknield met een open Bijbel, en in gesprekken met broeders en zusters, steeds meer Zijn liefde zien en voelen die niet gebaseerd is op iets wat ik doe, maar op wat Jezus gedaan heeft voor mij.

Groter dan de Helper is de nood zeker niet!

*

Eindtijdmeditatie

Wachten op de Bruidegom

Maar de Geest zegt uitdrukkelijk dat in latere tijden sommigen afvallig zullen worden van het geloof en zich zullen wenden tot misleidende geesten en leringen van demonen, door buichelarij van leugenaars, die hun eigen geweten als met een brandijzer hebben toegeschroeid. Zij verbieden te trouwen en gebieden zich te onthouden van voedsel, dat God geschapen heeft voor de gelovigen en voor hen die de waarheid hebben leren kennen, om onder dankzegging aanvaard te worden. Want alles wat God geschapen heeft, is goed en niets is verwerpelijck, wanneer het onder dankzegging aanvaard wordt. Want het wordt geheiligd door het Woord van God en door het gebed. (1 Timotheüs 4:1—5)

En weet dit dat in de laatste dagen zware tijden zullen aanbreken. Want de mensen zullen liefhebbers zijn van zichzelf, geldzuchtig, grootsprekers, hoogmoedig, lasteraars, hun ouders ongehoorzaam, ondankbaar, onheilig, zonder natuurlijke liefde, onverzoenlijk, kwaadsprekers, onmatig, wreed, zonder liefde voor het goede, verraders, roekeloos, verwaand, meer liefhebbers van zingenot dan liefhebbers van God. Zij hebben een schijn van godsvrucht, maar hebben de kracht ervan verloochend. Keer u ook van hen af. (2 Timotheüs 3:1—5)

Gods woord spreekt veel over de laatste dagen, de laatste tijden of ook wel de eindtijd. We lezen van zware tijden en horen van angstaanjagende oordelen die de wereld zullen treffen. Misschien maakt het je wel bang als je aan die tijd denkt. Misschien geeft het je wel een beklemmend gevoel. Misschien kijk je angstig om je heen en merk je op hoeveel deze tijd al op de eindtijd lijkt. Misschien maakt het je wel bang omdat je weet dat je de Heere straks zult ontmoeten.

Vorbereidingstijd

Waarom laat de Heere ons weten hoe de eindtijd zijn zal? Om ons te waarschuwen zodat we ons daarop voor zullen bereiden. Zodat we het einde van de tijd zullen verwachten met olie in onze lampen. Hij vertelt het ons niet zodat we angstig wegkruipen of nog doorgaan in de zonde. Het is een tijd van voorbereiding en we moeten ons voorbereiden zodat we niet zullen slapen en zonder olie wakker schrikken als de Bruidegom komt.

Ja, in die tijd van wachten zullen er ook *“sommigen afvallig worden van het geloof en zich wenden tot misleidende geesten en leringen van demonen, door huichelarij van leugenaars, die hun eigen geweten als met een brandijzer hebben toegeschroeid.”* (vers 1—2). Hun olie zal ontbreken of opraken en ze zullen slapend de eeuwige nacht in glijden.

De tijd tussen Jezus' eerste en tweede komst

Als we 1 Johannes 2:18 lezen zien we dat die eindtijd al aangebroken is. Het is een tijd van wachten op de Bruidegom. Het is nu de tijd dat we in slaap kunnen vallen zonder olie. *“Kinderen, het is het laatste uur; en zoals u gehoord hebt dat de anticrist eraan komt, zijn er ook nu al veel anticristen gekomen, waaruit wij weten dat het het laatste*

uur is.” Johannes wist dat de antichrist in het laatste uur zou komen en omdat hij om zich heen veel antichristen zag wist hij dat die tijd al aangebroken moest zijn. Petrus zegt het op de Pinksterdag, “Maar dit [wat jullie hier vandaag zien] is wat gesproken is door de profeet Joël: En het zal zijn in de laatste dagen, zegt God, dat Ik zal uitstorten van Mijn Geest op alle vlees” (Handelingen 2:16—17).

De eindtijd is dus aangebroken, de tijd waarin we wachten op de Bruidegom. We leven in de eindtijd. De tijd tussen Christus eerste en tweede komst waarin de olie van het Evangelie van vrede onverhinderd overal stroomt waar Jezus het hebben wil. Met Jezus komst is de morgen aangebroken voor zowel de Joden als de heidenen.

Al is het nog donker, heel in de verte is een streepje licht te zien. Zijn komst, leven, sterven, opstanding en hemelvaart als overwinnend Koning waren het begin van het einde. De dag is aangebroken en Gods volk verwacht nu alleen nog het volle licht, de eeuwige verdrijving van de nacht.

Het geloof afvallig

Maar voordat de nacht voorgoed verdwenen is zullen de liefhebbers van de nacht er alles aan doen om het licht tegen te houden. Daarom vallen sommigen af van het geloof. Ze vallen het geloof af, ze vallen het Evangelie af. Ze laten de verborgenheid van het geloof los waar 1 Timotheüs 3:9 over spreekt. Ze wijken af van het geheim van de godsvrucht waar vers 16 van datzelfde hoofdstuk over spreekt, *“En buiten alle twijfel, groot is het geheim van de godsvrucht: God is geopenbaard in het vlees, is gerechtvaardigd in de Geest, is verschenen aan de engelen, is gepredikt onder de heidenen, is geloofd in de wereld, is opgenomen in heerlijkheid.”*

Na deze woorden volgt de waarschuwing dat er mensen zullen komen die zullen afvallen van het geloof, van het geopenbaarde Evangelie.

Het is dat Evangelie wat eerst verborgen was en alleen soms zichtbaar werd in schaduwen, wat volgens Romeinen 16:25—26 nu gepredikt wordt onder de heidenen en geloofd zal worden in de wereld. *“Want ieder die de Naam van de Heere zal aanroepen, zal zalig worden. Hoe zullen zij dan Hem aanroepen in Wie zij niet geloven? En hoe zullen zij in Hem geloven van Wie zij niet gehoord hebben? En hoe zullen zij horen zonder iemand die predikt? En hoe zullen zij prediken, als zij niet gezonden worden? En hoe zullen zij prediken, indien zij niet gezonden worden?”* (Romeinen 10:13—15)

Daarom moeten we, als we de Naam van de Heere al aangeroepen hebben, gaan, vertellen, zenden of anders ongehoorzaam blijven aan Gods bevel.

Maar er zullen ook mensen zijn die dit Evangelie horen en het vervolgens naast zich neerleggen, of ze zullen alleen het deel daarvan vasthouden wat voor hun goed uitkomt. *“Ze zullen zich wenden tot misleidende geesten en leringen van demonen,”* Ze laten de het geopenbaarde geheim los dat God geopenbaard is in het vlees. God, de Koning van het universum, Hij die alles gemaakt heeft en alles onderhoudt door Zijn kracht werd geopenbaard in het vlees (vers 16).

God werd mens in Jezus Christus. Hij verliet Zijn goddelijke heerlijkheid en kwam naar deze aarde in de gedaante van zondig vlees. Ja, *“Hij heeft Zichzelf ontledigd door de gestalte van een slaaf aan te nemen en aan de mensen gelijk te worden. En in gedaante als een mens bevonden, heeft Hij Zichzelf vernederd en is gehoorzaam geworden, tot de dood, ja, tot de kruisdood.”* (Filippenzen 2:7—8).

Hij werd gehangen aan het hout wat Hij Zelf geschapen had. Dorens die Hij had laten groeien, drukten in Zijn voorhoofd en lieten het bloed over Zijn

gezicht stromen. De Handen die in de baarmoeder de soldaat gevormd werden, werden door diezelfde soldaat doorboord. En aan dat hout wat Hij deed groeien droeg Hij de toorn van God voor al deze zonden waaraan ook wij schuldig zijn. Schuil dan bij Hem en kniel voor Hem neer want hoe groot zal Zijn toorn zijn als je dit offer blijft verachten, als je het naast je neer blijft leggen en doorleeft alsof God geen weg geopend heeft tot de genadetroon.

We zagen het al in de dagen van Paulus hoe mensen dit Evangelie naast zich neerlegden. Ook toen waren er al mensen die liever naar hun vlees luisterden dan naar de Geest. Die liever een ander Evangelie hadden waardoor ze zelf nog iets vast konden houden, konden doen, minder zondig leken of waardoor God iets minder groot en soeverein leek zodat ze minder te vrezen hadden als ze dit Evangelie ongelovig naast zich neerlegden.

Elymas een tovenaars probeerde de rechte wegen van de Heere te verdraaien (Handelingen 13:10). En als Paulus afscheid neemt van de ouderlingen in Efeze zegt hij, *“Want dit weet ik: dat na mijn vertrek wrede wolven bij u zullen binnenkomen, die de kudde niet sparen; en dat uit uw eigen midden mannen zullen opstaan die de waarheid verdraaien om de discipelen weg te trekken achter zich aan.”* (Handelingen 20:29—30). Later zien we de Roomse Kerk ontstaan en als reactie op al hun afgoderij en beeldendienst ontstond de Islam. Het Evangelie was toen al zo verdraait dat Jezus alleen nog maar een profet was.

En als we vandaag om ons heen kijken zien we honderden, misschien wel duizenden vertakkingen als gevolg van het volgen van verleidende geesten en het gebrek aan liefde voor de zondige bruid van Christus, het gebrek aan geduld en olie in onze lampen. Uit eigenwijsheid en egoïsme zijn er duizenden variaties ontstaan op het Evangelie die afdoen aan de

geopenbaarde God die Zijn heerlijkheid verliet om voor Zijn volk rechtvaardige vergeving te verwerven zodat Hij ze het eeuwige leven kon geven.

“Door de buichelarij van leugenaars, die hun eigen geweten als met een brandijzer hebben toegeschroeid.” Ze willen niet over zonde, over Gods heiligheid of over Gods nodiging praten als ze het Evangelie verkondigen. Misschien durven ze dat niet omdat ze er bang van worden. Misschien laat dit zien dat ze nog niet verzoend zijn met God. Want als ze nog niet geloven, als ze nog niet schuilen achter het bloed van Christus en ze hun leven nog zelf in eigen handen willen houden, kunnen ze niet voor de rechtvaardige God verschijnen. Dat is het meest angstaanjagende wat er is. Het is vreselijk als wij ongewassen en dus onrein voor een heilige en een rechtvaardige God moeten verschijnen, dan moet Hij ons eeuwig weg doen. Als we de Bruidegom moeten ontmoeten zonder olie in onze lampen dan moeten we eeuwig achterblijven in de nacht. Dan zullen we eeuwig ver bij Hem vandaan zijn, ver weg van de Bron van het leven, de Bron geluk en vreugde. Ver weg van Zijn liefde.

Maar natuurlijke mensen willen zichzelf niet overgeven aan God, ze willen niet knielen voor Jezus, ze willen het niet geloven dat God zelf de straf op de zonde voor zondaren wilde dragen zodat ze vrij tot God mogen komen. Daarom verdraaien ze dit goede nieuws zodat ze of zelf iets kunnen doen zodat ze zichzelf niet hoeven over te geven, of ze maken hun verantwoordelijkheid kleiner, of ze maken God kleiner zodat ze niet bang voor Hem hoeven zijn. Als jij dat ook doet, als jij al die zware gedachten aan Gods komst naast je neerlegt en doorleeft in je zonde en de gedachte aan een heilige God zo ver mogelijk wegschuift, bekeer je dan vandaag, kniel onderaan het kruis en smeek om vergeving van je zonden. Pleit op het volbrachte werk van Christus, wijs God op het bloed van Christus, want zonder Hem en

zonder dat bloed kun je niet voor deze heilige geopenbaarde God, de Bruidegom die ook de Rechter zal zijn, verschijnen!

Wetten tegenover het Evangelie

Al die mensen die de verborgenheid van het geopenbaarde Evangelie afvallen, blijven streven en proberen gelukkig te worden door zelf iets te doen. We zien dit in elke religie. Buitenom het ware Christendom probeert iedereen zich gelukkig te werken. *“Ze verbieden te trouwen, ze verbieden het eten wat God geschapen heeft.”* Mensen verzinnen allemaal uiterlijke wetten en regels om hun innerlijke verdorvenheid te camoufleren en de aandacht van God, tevergeefs, af te leiden van hun zonde.

Zeker, soms is het goed om iets op te offeren voor de Heere, om zoals Paulus alleen te blijven voor het werk in Gods Koninkrijk, of om te vasten zoals de discipelen dat doen nu de Bruidegom niet meer in hun midden is, maar dat is niet om iets te verdienen. Niet om Gods genade daardoor te verkrijgen. Zo werkt God niet. Zo werkt genade niet.

Calvijn zegt over dit vers, “Het gaat hier niet over het eten van vlees of vis, zwart of grijs, woensdag of vrijdag, maar over het dwaze bijgeloof van mensen die Gods gunst proberen te verkrijgen door zulke kleinigheden. Door het bedenken van zulke vleselijke aanbidding, maken ze voor zichzelf een afgod in de plaats van God.”

Het gaat niet om de schepping zelf, maar om de manier waarop we er mee omgaan. God heeft ons Zijn schepping gegeven om daar onder dankzegging van te genieten. Alles wat God gemaakt heeft mogen we tot Gods eer gebruiken. *“Want alles wat God geschapen heeft, is goed en niets is verwerpelijk, wanneer het onder dankzegging aanvaard wordt. Want het wordt geheiligd door het Woord van God en door het gebed.”*

Wanneer we iets ontvangen en gebruiken moeten we God daarvoor de eer geven en erkennen als de Gever. Anders zullen we vertrouwen op dat wat God ons geeft en niet op God zelf.

Wanneer we op iets vertrouwen buitenom de geopenbaarde God, Jezus Christus, wat ons gelukkiger moet maken en dichterbij God moet brengen zijn we afgevallen van het geloof, de geopenbaarde verborgenheid, het Evangelie, de leer van het ware Christendom.

De eindtijd is zwaar

Als we niet op de God vertrouwen die geopenbaard is in het vlees, het werk volbracht heeft en Zijn Geest zend door wie wij de goede strijd van het geloof moeten strijden. Als wij, Timotheüs, het Evangelie naast ons neerleggen, als wij afvallen van dat geloof zullen wij diegenen zijn die deze laatste dagen, deze eindtijd, deze voorbereidingstijd, zo zwaar maken.

“Want weet dit dat in de laatste dagen zware tijden zullen aanbreken.” In diezelfde tijd waarin de mensen afvallen van het geloof zullen de tijden zwaar zijn. De tijden zijn zwaar en gevaarlijk omdat *de mensen liefhebbers zijn van zichzelf.* Ze houden meer van zichzelf dan van God en de naaste en zoeken alleen het beste voor zichzelf. Altijd denken ze aan zichzelf en ze geloven dat ze eerst voor zichzelf moeten zorgen voordat ze voor anderen kunnen zorgen. Deze liefde voor zichzelf is de bron van het volgende kwaad.

De mensen zijn *geldzuchtig.* Wat ze krijgen van God houden ze liever voor zichzelf dan dat er anderen mee verzorgen. Want de levende God geeft ons rijkdom, zeker *“om ervan te genieten;”* maar ook, en dan genieten we pas echt, *“om goed te doen, rijk te zijn in goede werken, vrijgevig te zijn en bereid om samen te delen. Zo verzamelen zij voor zichzelf een schat: een goed fundament voor de toekomst,*

opdat zij het eeuwige leven verkrijgen.” (1 Timotheüs 6:18—19). Toch denken veel mensen dat meer beter is en als ze bereikt hebben waar ze van dromen willen ze nog meer. Ze vertrouwen op geld. Zonder geld voelen ze zich machteloos maar wanneer ze weer wat geld hebben kunnen ze weer de hele wereld aan. Elke keer als deze onbetrouwbare god begint te wankelen, wankelt ook hun hoop.

Ook zijn de mensen *grootsprekers en hoogmoedig*, oftewel trots en arrogant. Ze houden zoveel van zichzelf dat ze meer over zichzelf praten dan over God. Ze denken dat zij het meest belangrijke onderdeel zijn van het universum, ze willen zelfs dat iedereen weet wat ze eten door dat via Social Media aan de hele wereld bekend te maken.

Ja, deze mensen *lasteren* alsof het hun adem is, alsof ze het nodig hebben. Gods Naam en de enige Naam die onder de hemel gegeven is tot zaligheid wordt door hen misbruikt. En daarnaast lasteren ze hun naaste. Het zijn kwaadsprekers en roddelaars. Wat vinden ze het heerlijk om over die ene buurvrouw te praten, over die man uit de kerk of die leraar van school. Ze voelen zichzelf weer beter als ze iemand anders slechter kunnen laten lijken. Nee, ze loven God niet boven alles en hun naaste niet als zichzelf. Ze loven zichzelf, met elke woord. Elk woord wat ze spreken is bedoeld om zichzelf beter te laten lijken.

De mensen in de eindtijd zijn *hun ouders ongeboorzaam*. Als we om ons heen kijken zien we nog maar weinig mensen met gezag. De mensen die gezag horen te hebben proberen zich nu aan te passen aan de jongeren met de gedachte dat ze dan beter te bereiken zijn. Zo hebben de kinderen eerder gezag over de ouders dan andersom. Maar het gevolg hiervan is dat de jongeren nooit volwassen worden.

Ook zijn de mensen *ondankbaar, onheilig, zonder natuurlijke liefde en onverzoenlijk*. Ze vinden het normaal dat er elke dag eten op tafel staat, ze spreken wel woorden van dankbaarheid maar zijn het niet. Ze zijn onheilig, ze vervullen hun verlangen buitenom Christus op hun eigen manier. Ze leven zonder natuurlijke liefde, of meer letterlijk *asociaal*. Ze kennen geen respect voor anderen, denken alleen aan zichzelf en kopen liever een goedkoop shirt wat duur gemaakt is door arme kinderhandjes. Ze zijn onverzoenlijk, of ook wel verbondsbrekers. Het zijn mensen die ondanks een wapenstilstand toch door blijven vechten. Mensen die ondanks de spijt en de onvolmaaktheid van de ander, de ander toch scheef aan blijven kijken en minachten.

De mensen zijn *onmatig*. Hun verlangen is nooit vervuld. Steeds willen ze meer en ze hebben nooit genoeg. Ze nemen een grotere auto, meer kleren en een hogere hypotheek dan ze nodig hebben. Ze nemen wat ze willen, niet wat ze nodig hebben.

De mensen zijn ook *wreed*. Omdat ze meer van zichzelf houden en de medemensen als minder en lager zien, doen ze wat ze willen met mensen uit andere landen, met mensen met ander gedachten of met de kleine kindjes in de moederbuik.

Ze houden niet meer van goedheid. Ze haten het goede en houden van het kwade. Samen met miljoenen anderen genieten ze elke avond op Youtube van hun falende medemens, geweld, seks en onrecht. Het is goed om het leven van een oude vrouw te nemen die wat vergeetachtig wordt. Het is goed om mensen te helpen zichzelf te doden. Het is goed Gods definitie van het huwelijk te veranderen. Het kwaad is goed. "Luister naar je hart. Doe wat je hart zegt," zeggen ze tegen elkaar terwijl hun vuile hart, de bron van zonde, hen alleen maar naar de dood brengt.

“De mensen zijn verraders, roekeloos, verwaand, meer liefhebbers van zingenot dan liefhebbers van God.” Ook dit komt weer voort uit de liefde voor zichzelf. Ze verraden anderen om er zelf beter van te worden. Door hun verlangen zo snel mogelijk te willen vervullen doen ze dat wat hun eeuwige dood kan betekenen. Ze zijn verwaand omdat ze denken te leven door dat wat zij zelf doen. Ze houden meer van dat wat God geeft dan van de Gever zelf en ze doen liever wat ze zelf willen dan wat God van hen vraagt.

En soms lijken al deze mensen nog behoorlijk Christelijk. *“Zij hebben een schijn van godsvrucht, maar hebben de kracht ervan verloochend.” “Zij zijn wolken zonder water, die door de winden heen en weer gedreven worden. Zij zijn als bomen in de late herfst, zonder vrucht, tweemaal gestorven en ontworteld. Zij zijn wilde golven van de zee, die hun eigen schanddadens opschuimen, dwaalsterren, voor wie de diepste duisternis tot in eeuwigheid bewaard wordt”* (Judas 1:12—13).

Ze lijken wel Christelijk maar ze leven niet zoals Christus. Ze zien er wel uit alsof ze zich onderworpen hebben aan God maar in werkelijkheid volgen ze gewoon nog zichzelf en het verlangen van een hart wat nog niet is verlicht.

Kom, neem olie, voor niets

Keer je af van al deze mensen. Keer je af van deze dingen als je ze zelf doet. Vlucht naar Christus. Zijn bloed kan je reinigen van al je zonde. Ja, *“Als wij onze zonden belijden: Hij is getrouw en rechtvaardig om ons de zonden te vergeven en ons te reinigen van alle ongerechtigheid”* (1 Johannes 1:9). Hij kan onze zonden rechtvaardig vergeven omdat er een oceaan van bloed is voor mensen die in opstand kwamen tegen de Schepper van hemel en aarde.

Keer je van hen af, keer je af van zonde en van een Evangelie waarin God wat minder soeverein,

rechtvaardig en liefdevol is. Neem de ware olie van Jezus Christus zelf, niet van verleidende geesten die ook wel goeie olie lijken te hebben. Neem de olie van Christus wat je leven zal verlichten, Zijn Heilige Geest die je licht en leven geeft, tot in eeuwigheid.

De Geest en de bruid zeggen kom! Als je leven donker is en nog nooit verlicht is of als je weer in slaap valt, kom! Die wil neemt de olie voor niets. En verwacht de Bruidegom, voorbereid, met een kloppend hart.

Dan zul je klaar zijn voor Zijn komst en eeuwig met Hem mogen wonen in het Nieuwe Jeruzalem, waar geen zon en maan meer zullen zijn want de heerlijkheid Gods heeft haar verlicht, en het Lam, Jezus Christus, is haar Kaars (Openbaring 21:23). *“En haar poorten zullen overdag nooit gesloten worden, want daar zal geen nacht zijn. En zij zullen de heerlijkheid en de eer van de naties daarin brengen. Al wat onrein is, zal er niet inkomen, en ook niemand die zich bezighoudt met gruwelen en leugens, maar alleen zij die geschreven zijn in het boek des levens van het Lam”* (Openbaring 21:25—27).

Als je de Bruidegom kent, *“Wees dan waakzaam, want u weet niet op welk moment uw Heere komen zal”* (Mattheüs 24:42). Leef je in zonde en wordt je bang als je over het einde van de tijd nadenkt, wees dan niet bang. Zolang we leven in de eindtijd is het voorbereidingstijd. Er is nog tijd. *“De Heere vertraagt de belofte niet (zoals sommigen dat als traagheid beschouwen), maar Hij heeft geduld met ons en wil niet dat enigen verloren gaan, maar dat allen tot bekering komen”* (2 Petrus 3:9).

Keer je dan af van al je zonde, je egoïsme, de liefde voor jezelf en keer je tot Jezus. De weg tot de genadetroon is vrij. Ga met vrijmoedigheid tot de troon van de genade. Kniel voor Hem neer en vertel Hem je zonden.

Hij zal je voorzien van olie en bloed, de olie van de Pinkstergeest voor je lamp en het bloed uit Zijn

liefdeswonden voor je vuile hart. Dan zal Hij je meenemen als Hij komt. Dan zal Hij je meenemen in Zijn heerlijkheid waar je van Zijn licht mag genieten tot in eeuwigheid.

De uitnodiging

*Kom, zondaar, naar het bruiloftsfeest
Daar wacht de Bruidgom.
En breng je nod'ging, rood van bloed,
Hij wil graag dat je komt.
Bij 't kruis waar Hij verzoening deed,
Ontvang vergeving daar.
Trek uit je vuile zondaarskleed,
Een zuiver kleed ligt klaar.*

Refrein

*Ontwaak, o slapend hart,
Want Jezus komt eraan.
Zing 't Evangelielied,
Laat ieder het verstaan:
God doet wat Hij belooft,
Ja, vast is Zijn verbond,
Hier geeft Zijn Geest je licht,
Tot Jezus zelf straks komt.*

*Sta op gemeente, haast je nu,
Naar 't slagveld van de Heer.
Gewapend met het Woord van God,
Redt zielen uit het vuur,
Vergeet wat zeker zal vergaan,
Dood zonde door Zijn kracht,
O d'wing de zondaars in te gaan.
Want onze Bruid'gom wacht.*

*

